



## Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 21 juni 2020, 16<sup>e</sup> jaargang, nummer 27

W e zijn inmiddels al weer bij de langste dag van het jaar aangekomen. Het wordt pas heel laat op de avond donker, en al weer vroeg in de nacht begint het licht te worden. De beleving van het lange licht op de avond beleven velen verschillend. Voor de een kan het niet zolang mogelijk licht zijn, terwijl een ander in de wintermaanden juist de gezelligheid van het donker 's avonds op prijs stelt. Op zich is het heel prettig, dat het elk jaar weer afwisselt. Zo komt een ieder wel weer in zijn of haar favoriete tijd van het jaar terecht.

De Here Jezus zegt in de bijbel *Ik ben het Licht der wereld*. En daaraan verbonden is de belofte voor Zijn navolgers: *Wie Mij volgt, zal nooit meer in de duisternis leven*. In de oudere vertalingen gaat het dan over het 'in de duisternis wandelen', maar het grondwoord wijst op het leven. Dat die woorden samenhangen, kennen we nog door het oudnederlandse woord 'levenswandel'. Toch geeft het letterlijke idee van in de duisternis wandelen ook wel de bedoeling van de Here Jezus goed weer. Als wij in het donker buiten lopen, dan is het altijd wel door allerlei kunstlicht ergens licht. Maar stel: je zou in de duisternis van een bos wandelen, en er is geen maan aan de hemel, dan zou je nauwelijks lopen kunnen, want dan kun je tegen van alles aanbotsen, en je moet ook geen kuilen tegenkomen. Als je een sterke zaklamp bij je hebben zou, zou het door dat licht al heel anders zijn. Dat beeld bedoelt de Here Jezus uit te drukken: wie Hem volgt, heeft licht in het leven, die kan van alles in het leven op waarde schatten. Of dat werkelijk in het leven ertoe doet.

De zomer breekt officieel aan. Een andere zomer dan anders. Hoewel allerlei grenzen binnen Europa weer open gaan, gaan velen toch in Nederland zelf op vakantie. Of blijven eens een keer thuis. Hoe het de komende tijd ook zijn zal: nu de zomer aanbreekt, wens ik een ieder alvast heel mooie zomerweken toe.

### Jarig

Afgelopen dinsdag 16 juni was br. *Fillekes* van de Vlinderstraat jarig. Komende donderdag 25 juni is br. *Schraa* van de Heimeriete jarig, en komende zaterdag 27 juni is br. *Willemsen* van het Vogelplantsoen jarig. We willen als gemeente u allen hiermee van harte fe-

liciteren, en wensen u Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

### Bedankt

Wij willen u hartelijk bedanken voor alle kaarten, mailtjes en telefoontjes, die wij na het overlijden van onze (schoon)vader Ja-

cob *Hania* ontvangen hebben. Persoonlijke condoleances waren helaas niet mogelijk, maar deze blijken van medeleven waren hartverwarmend, en hebben ons goed gedaan.

Hartelijke groet van Els & Cor *Hania*.

## Collecten in de maand juni

**D**eze maand hebben we 3 collectedoelen, te weten

### 01. Werelddiaconaat

Ondanks getekende vredesakkoorden is er in grote delen van *Colombië* nog geen sprake van vrede. Elke dag komen mensen door politiek geweld om, worden mensen ontvoerd, of uit hun huis verjaagd. Velen zoeken hun toevlucht in de hoofdstad *Bogotá* om aan het geweld te ontkomen. Daar komen ze in arme volkswijken terecht.

Samen met de lokale partnerorganisatie *Mencoldes* helpt *KerkinActie* hen daar om een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook biedt *Mencoldes* psychosociale hulp, en zijn er trainingen in weerbaarheid, zodat mensen zelf voor hun rechten kunnen opkomen. Het motto van *Mencoldes* is: 'Mensen helpen om zichzelf te kunnen helpen'.

### 02. Dorpskerken

Zondag 14 juni was de landelijke collecte voor de Protestantse kerk voor ondersteuning van dorpskerken bestemd. Teruglopende ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn.

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap voor elkaar én voor het dorp van betekenis te blijven.

De Protestantse kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van ervaringen, en organiseert regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken. Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse kerk voor kleine dorpskerken.

03. **Eigen diaconale doelen**, zoals de dagboekjes in december, het gemeente-uitje en diverse werkzaamheden met betrekking tot onze eigen gemeente.

Wij willen u vragen om uw bijdragen op rekeningnummer: *NL05RABO0306001888* van de *diaconie prot. Gem Lieren-Beekbergen* met vermelding van het collectedoel te storten.

## Kerknieuws per e-mail ontvangen

**V**orige week was te lezen, dat voortaan een ieder de *Kerknieuws* direct per e-mail ontvangen kan. Wellicht was daarbij een onduidelijkheid: wie deze ontvangen wil, dient een e-mail aan me te versturen! Het is dus niet zo, dat de *Kerknieuws* sowieso wel verstuurd wordt, omdat 'de kerk mijn e-mailadres ergens wel heeft' of zo. Ik verstuur de *Kerknieuws* alleen aan degenen, die zich per e-mail aan *APdeGraaf@wxs.nl* bij me opgegeven hebben.



## Vanuit de gemeente

**D**e afgelopen week zijn zowel Iet *Hulsegge* van de Lierderstraat als haar partner Johan *Boerema* op het coronavirus getest, en helaas zijn beiden positief getest. Dat betekent voor hen, dat deze 2 weken een tijd van afzondering en onzekerheid zijn. We hopen van harte met hen mee, dat de gevolgen van de ziekte binnen de perken van het aanvaardbare blijven zullen.

## Gesprek in de kerk

**E**r staat weer een nieuw *Gesprek in de kerk* online. Deze keer is uit onze gemeente Anja van den Bree als voorzitter van de diaconie de gast. Het gesprek met haar is via de volgende link <https://youtu.be/LVJ8sgMZkeE> te bekijken. En anders ook door op [www.youtube.com](http://www.youtube.com) de zoekwoorden *Gesprek in de kerk nr. 04* in te geven.

 Ds. *A.P. de Graaf*.

De *Kerknieuws* kun je wekelijks gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar *APdeGraaf@wx.nl* op te geven.