



Kerknieuws



(verzonden aan 17 personen)

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 28 juni 2020, 16^e jaargang, nummer 28

We staan op de drempel van de start van de 2^e helft van dit opmerkelijke jaar 2020. Als de komende week de maand juli aanbreekt, gaan we weer langzaam op weg naar het eerder donker worden van de avonden, en gaan we via de zomer op weg naar de donkere dagen van het jaar.

Het is ook het beginpunt van verdere versoepelingen in de maatschappij. Al tijdenlang stond vast, dat vanaf 01 juli verruimingen plaatsvinden zouden, en de afgelopen week kwam de bekendmaking van nog meer verruimingen dan aanvankelijk gedacht. Want het gaat goed met het virus. Zeggen de deskundigen. Maar de vraag is: is dat ook zo? Of willen we dat liever zo zien? Afgelopen donderdag was op CNN te zien, dat inmiddels in geen enkele Amerikaanse staat het aantal besmette mensen terugloopt, en in een flink deel zijn de stijgingen net zo groot als in de beginperiode van april. Voor de een klinken deze waarnemingen als onnodige bangmakerij, een ander raakt bevreesd, of dat geen voortekenen zijn van wat mogelijk ons de komende maanden hernieuwd te wachten staat. We weten het gewoonweg niet. De toekomst zal het leren.

Intussen gaan in deze zomerse periode de voorbereidingen binnen de kerk verder om straks vanaf september weer samenkomsten te houden. De zondagse, maar ook doordeweekse samenkomsten van allerlei aard. Dat alles binnen de maatschappelijk aanvaarde grenzen. Het is en blijft een zoektocht naar de juiste weg om te bewandelen. Gelukkig beloofde Heer Zelf al 'Zoek, en je zal het vinden'. Weliswaar in een heel ander verband zei Hij dat, maar we mogen het ook met een gerust hart hierop betrekken: we zullen de weg vinden om zo goed mogelijk weer de ontmoeting met elkaar mogelijk te maken.

Jarig

Komende dinsdag 30 juni is zr. *Hertgers* van de Dorpstraat 136 jarig. We willen als gemeente u samen met uw man hiermee van harte feliciteren, en wensen u samen een gezegend nieuw levensjaar toe.

Collecten in de maand juni

Deze maand hebben we 3 collectedoelen, te weten

01. Werelddiaconaat

Ondanks getekende vredesakkoorden is er in grote delen van *Colombië* nog geen sprake van vrede. Elke dag komen mensen door poli-

tiek geweld om, worden mensen ontvoerd, of uit hun huis verjaagd. Velen zoeken hun toevlucht in de hoofdstad *Bogotá* om aan het geweld te ontkomen. Daar komen ze in arme volkswijken terecht.

Samen met de lokale partnerorganisatie *Mencoldes* helpt *KerkinActie* hen daar om een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook biedt *Mencoldes* psychosociale hulp, en zijn er trainingen in weerbaarheid, zodat mensen zelf voor hun rechten kunnen opkomen. Het motto van *Mencoldes* is: 'Mensen helpen om zichzelf te kunnen helpen'.

02. Dorpskerken

Zondag 14 juni was de landelijke collecte voor de Protestantse kerk voor ondersteuning van dorpskerken bestemd. Teruglopende ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn.

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap voor elkaar én voor het dorp van betekenis te blijven.

De Protestantse kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van ervaringen, en organiseert regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken. Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse kerk voor kleine dorpskerken.

03. **Eigen diaconale doelen**, zoals de dagboekjes in december, het gemeente-uitje en diverse werkzaamheden met betrekking tot onze eigen gemeente.

Wij willen u vragen om uw bijdragen op rekeningnummer: *NL05RABO0306001888* van de *diaconie prot. Gem Lieren-Beekbergen* met vermelding van het collectiedoel te storten.

Vanuit de gemeente

Wekenlang reeds heeft zr. *Hertgers* in de Vier dorpen last van o.a. een heel pijnlijk been. Ook medische deskundigen staan voor een raadsel, wat er aan de hand is. Ze

heeft veel pijn. We wensen haar Gods kracht in deze niet gemakkelijke weg voor haar.

Vorige week vermeldde ik al, dat zr. *Hulsegge* van de Lierderstraat alsook haar partner br. *Boerema* op het coronavirus positief getest waren. Afgelopen zaterdag 20 juni is hij in het *Gelre* ziekenhuis opgenomen. Afgelopen dinsdag was het voor hem nodig, dat hij naar de longafdeling ging. Daar gaat het op het moment van dit stukje schrijven redelijk goed. Per dag wordt bekeken, of hij wel of niet op de IC-afdeling opgenomen moet worden. Intussen begint Iet zelf zich thuis met de dag minder goed te voelen. Het is voor hen beiden een moeilijke en spannende tijd, want het virus kan heel verraderlijk zijn: zo voel je je enkele dagen wat beter, en ineens slaat een verslechtering hard toe. We wensen hen beiden heel veel sterkte in deze onzekere periode toe.

Kerkdienst

Deze week staat er weer een nieuwe kerkdienst online. Aan de hand van de 2 gelijkenissen uit Luk. 15:1-10 staan we erbij stil, hoe de Here Jezus in woorden en Zijn daden iets fundamenteels voor het leven meegaf. Maar zijn Zijn navolgers de eeuwen door ook daadwerkelijk Zijn weg hierin gegaan?



De aanklikbare link om de kerkdienst te bekijken lukt digitaal heel goed, maar is tegelijk lastig voor degenen, die de Kerknieuws nog steeds op papier verkrijgen. Want de automatisch gegenereerde code van *YouTube* bevat niet alleen veel letters en cijfers, maar is bovendien regelmatig verwarrend: als je de '0' ziet, kan het zowel de hoofletter O als het getal 0 zijn. Een 'I' is soms het getal 1, dan weer de hoofletter I of soms de kleine letter l. En zodra je in die gehele code iets fout overtypt, werkt de link al niet meer.

Om die reden heb ik een vereenvoudiging aangemaakt. Je kunt nu in de browser gewoon de URL www.dominee.eu intypen, en dan kom je op de pagina, waar alle digitale kerkdiensten en gesprekken in de kerk te vinden zijn. De nieuwe kerkdienst is nr. 05.

 Ds. *A.P. de Graaf*.