



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 12 juli 2020, 16^e jaargang, nummer 30

Vorige week schreef ik in het voorstukje reeds erover, dat ik afgelopen zondag in een kerkdienst voorgaan zou. Die afspraak was vorig jaar al gemaakt, en is blijven staan. Aangezien die kerk afgelopen zondag na maanden weer met de zondagse kerkdiensten begon, was het meteen de ervaring opdoen, hoe je nu binnen de 1½-metermaatschappij na maanden weer een zondagse kerkdienst houden kan. Enkele ervaringen.

In de kerkenraadskamer was slechts 1 ambtsdrager, nl. de ouderling van dienst, aanwezig. Toen het tijd was, en we gezamenlijk de kerk ingingen, zaten de mensen keurig allen over het gebouw verspreid. De liederen in de dienst werden allen op het orgel bespeeld, terwijl de tekst van de verzen op een beamer getoond werden. Het op deze wijze met begeleiding van het orgel in stilte de liederen op je inwerken laten, had wel iets indrukwekkends. Weliswaar zal dat een ervaring zijn, die niet zondag op zondag zo blijven zal, maar deze 1^e keer was het toch bijzonder.

Er waren vooraf allerlei afspraken gemaakt over wat allemaal in de kerkdienst wel en niet kon/mocht. Was daarmee niets vergeten? Toch wel. Er was iets over het hoofd gezien. Want het dankgebed beëindigde ik met het Onzevader. Diverse mensen gingen dat hardop meebidden. Tsja, zingen is niet de bedoeling, maar kan hardop bidden dan ineens wel?? Voor degenen, die meteen zeggen, dat dat ongepast is: voor de kerkdienst uit zaten ook veel mensen op afstand met elkaar te praten. Blijkbaar werkte het gebed daarmee toch verwarring in de hand. Toen ik aansluitend het slotlied *Ga met God, en Hij zal met je zijn* spelen liet, gingen diverse mensen dat lied toch ook meezingen. Tsja.

Na de kerkdienst was er geen koffiedrinken. In de praktijk bleek, dat er nog veel gemeenteleden buiten de kerk met elkaar te praten stonden. Blijkbaar kan het ontmoetingsmoment ook plaatsvinden zonder dat je een kopje vasthoudt.

Al met al was het voor me toch een goede ervaring om zo na 4 maanden weer een kerkdienst op de zondag te leiden. En goed om mee te maken, dat het binnen de nieuwe geldende regels ook wel weer gelukt is om samen gemeente te zijn. Dat geeft goede hoop en vooruitzichten, als we zelf straks in september ook weer opstarten gaan!

De collecten in de maand juli

Deze maand hebben we weer 3 doelen gekozen.

1. Collecte *KerkinActie* (binnenlands diaconaat). Armoede: 1 op de 9 kinderen groeit in armoede op, en daarom ondersteunt KerkinActie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede met advies en informatie.

2. Collecte voor *Serve India*. De *Daliths* zijn de zogenaamde kastelozen en onaanraakbaren, zij, die niet meetellen, en zelfs nergens geregistreerd staan, en als slaven in Indië uitgebuit worden. Zij hebben het zwaar. Onder hen vallen t.g.v. het coronavirus duizenden slachtoffers, omdat er geen medische hulp en voorzieningen zijn. Daarnaast hebben zij ook met hongersnood te maken. Wij vragen u daarom om *Serve India* te helpen door

aan hun te geven, die deze pandemie op de meest intense manier ervaren. Zie ook op www.serveindia.nl.

3. Eigen diaconale doelen. Werkzaamheden m.b.t. onze eigen gemeente.

Wij vragen u om een bijdrage op rekening: NL05RABO0306001888 t.n.v. *Diaconie Protestantse Gemeente Lieren-Beekbergen*. Met vermelding van het collectiedoel.

Nieuwe vorm van het christendom

Simpel geschetst kende het Nederlandse christendom lange tijd 2 tegenpolen: orthodox en vrijzinnig. Maar er zijn steeds meer aanwijzingen, dat er een nieuw soort christendom aan het ontstaan is, dat zich niets meer van die oude tegenstelling aantrekt.

Een kleine 2 maanden geleden verscheen het boek *Oer*, dat in *Trouw* lovend besproken werd. Het vertelt het verhaal van de kosmos vanaf de oerknal. De 3 auteurs van het boek zijn van orthodox-christelijke huize, en schuiven het verhaal van de evolutie en het verhaal van de bijbel ineen. Een opmerkelijke keuze. Orthodoxe christenen waren toch altijd tegen de evolutie? De populariteit van het boek is ook opmerkelijk: het beleefde reeds een 8^e druk, en belandde op de bestsellerlijsten.

Dat past in een ontwikkeling, die al langer gaande is. Met name jongere christenen met een orthodox-protestantse of evangelische achtergrond zijn niet meer aan klassieke kenmerkende standpunten herkenbaar, zoals een strikt letterlijk-historische opvatting van de bijbel, morele stellingname tegen homoseksualiteit of tegen de toelating van vrouwen in kerkelijke functies.

De logische gedachte zou zijn, dat deze christenen 'vrijzinnig' geworden zijn, of zich wellicht bevinden op wat van oudsher een 'hellend vlak' richting ongeloof genoemd wordt. Maar het tegendeel lijkt waar. Er zijn verschillende platformen of bewegingen te noemen, waar deze jongere christenen elkaar opzoeken, online of in real life ...

Johan *ter Beek* (theoloog en in de Protestantse kerk in Nederland (PKN) is bij vernieuwende vormen van kerk-zijn betrokken, en is direct vol van



het onderwerp: 'Een weg zoeken tussen orthodoxie en vrijzinnigheid is zo'n beetje mijn levensweg. Ik ben van gereformeerde komaf, en heb als jongere vervolgens een echt evangelische periode gehad. Daarna begon ik meer zoekend te geloven. Typerend was, dat ik toen aan de ene kant orthodox gelovige vrienden kwijtraakte, en dat aan de andere kant veel vrienden ongelovig werden, en die tegen mij zeiden: 'Wat zoek je toch nog bij dat geloof?' Maar hoe heette precies de ruimte, waarin ik mezelf bevond? Sindsdien ben ik op veel manieren bezig geweest om mensen in die ruimte samen te brengen. Het project *Reisgenoten* van de PKN, dat ik vormgeef, is een typische uiting ervan. We zien het geloof meer als een speeltuin, waarin we lerend en ervarend ontdekken, wat heelheid, waarheid en schoonheid is. Dat doen we rond het verhaal van Jezus Christus. Het gaat niet om een helder afgebakende groep, maar om mensen, die zich wel aan een gedeelde set waarden committeren. Dat is echt pionieren, want in de Protestantse kerk wordt nog sterk vanuit de kerk als instituut gedacht, terwijl veel zoekende jongeren zich niet gauw aan zo'n instituut binden zullen. Daarom zie ik veel in een geloofsstructuur met het karakter van een orde: mensen die zich verenigen rond een bepaalde manier van leven.'

(*Trouw.nl*, 07-07-2020)

Vanuit de gemeente

Afgelopen woensdag 08 juli is br. *Boerema*, de A-partner van zr. *Hulsegge* van de Lierderstraat, vanuit het *Gelre* ziekenhuis weer thuis gekomen. Het zijn mooie berichten, dat beiden van het coronavirus herstellen, al zal het nog een poos duren, voordat ze weer helemaal op orde zijn. Maar toch zijn we met hen dankbaar, dat het allemaal goed gekomen is.

Kerkdienst

In de nieuwe digitale kerkdienst lezen we Luk. 12:-22-32. In dat bijbelgedeelte roept de Here Jezus Zijn omstanders op om zich niet over allerlei dagelijkse zaken zich druk te maken, zoals over wat te eten en drinken, of welke kleren te dragen. Maar is je geen zorgen maken ook mogelijk, als je in een wereld leeft, waarin een virus heerst, dat je op een moment van zorgeloosheid zomaar ziek maken kan? We laten onze gedachten erover gaan.

De kerkdienst is via de URL www.dominee.eu te vinden. Het gaat om kerkdienst nr. 06.

 Ds. *A.P. de Graaf*.

De Kerknieuws kun je wekelijks gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wx.nl op te geven.