



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 19 juli 2020, 16^e jaargang, nummer 31

Al weken lang zouden we de meeste dagen niet denken, dat we volop in de zomer leven. De afgelopen week heb ik regelmatig maar eens even een vest aangetrokken. Dat verwacht je in zomerse tijden niet zo gauw, en al helemaal niet, als we regelmatig verontrustende berichten over de opwarming van de aarde horen. Ik bedoel dit overigens helemaal niet als klagen, want zelf ben ik geen liefhebber van enorme warmte. Als ik nog met schrik aan vorig jaar terugdenk, toen we op een dag zelfs tegen de 40 graden aan zaten, dan vind ik het prima zo. Een zomerse temperatuur tussen 20-25 graden spreekt mij veel meer aan.

Nu is het juist dit jaar vanwege het coronavirus zo, dat veel landgenoten, die desondanks vakantie vieren willen, niet naar het buitenland afreizen, maar in eigen land blijven. En wij wonen juist hier op de Veluwe volop in vakantiegebied. Het is dan ook aanzienlijk drukker dan in andere zomers. Maar juist nu men eens volop beleven kan, dat vakantie vieren in Nederland nog helemaal zo gek niet is, als je dat met het buitenland vergelijkt, zit het weer in deze julimaand dit jaar nu net niet mee (de voorspellingen van de rest van de maand wijzen ook niet op significante verbeteringen). En dat is jammer, want als Nederland als vakantieland wat beter er uitkwam, dan zou dat 's zomers weer heel wat gereis met vliegtuigen, boten en auto's schelen, wat voor het milieu weer wat beter zijn zou.

Gelukkig hoeft vakantie niet geheel en al van goed weer af te hangen. Er zijn genoeg spannende zaken binnens- én buitenshuis te bedenken, die niet van temperatuur en regen afhankelijk zijn. Hopelijk vindt een ieder die goede invulling van de tijd, zodat deze zomer toch als een mooie en zegenrijke tijd beleefd worden mag!

Jarig

Morgen, maandag 20 juli, is zr. *Tornij* van de Meester van der Kampweg jarig, en de dag erop, dinsdag 21 juli, is zr. *Dijk* van de Myrtillushof jarig. We willen als gemeente u beiden hiermee van harte feliciteren, en wensen u samen met allen, die u dierbaar zijn, een zegenrijk nieuw levensjaar toe.

Groet

Na 15 jaar prettig in Lieren te hebben gewoond ben ik naar *Rijnsburg* vertrokken. Mijn nieuwe adres is: *Spinozalaan 41, 2231 SH Rijnsburg*. Ontvang allen een hartelijke groet van

Metteke van Eijk.

De collecten in de maand juli

Deze maand hebben we weer 3 doelen gekozen.

1. Collecte *KerkinActie* (binnenlands diaconaat). Armoede: 1 op de 9 kinderen groeit in armoede op, en daarom ondersteunt KerkinActie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede met advies en informatie.

2. Collecte voor *Serve India*. De *Daliths* zijn de zogenaamde kastelozen en onaanraakbaren, zij, die niet meetellen, en zelfs nergens geregistreerd staan, en als slaven in Indië uitgebuit worden. Zij hebben het zwaar. Onder hen vallen t.g.v. het coronavirus duizenden slachtoffers, omdat er geen medische hulp en voorzieningen zijn. Daarnaast hebben zij ook met hongersnood te maken. Wij vragen u daarom om *Serve India* te helpen door aan hun te geven, die deze

pandemie op de meest intense manier ervaren. Zie ook op www.serveindia.nl.

3. Eigen diaconale doelen. Werkzaamheden m.b.t. onze eigen gemeente.

Wij vragen u om een bijdrage op rekening: NL05RABO0306001888 t.n.v. *Diaconie Protestantse Gemeente Lieren-Beekbergen*. Met vermelding van het collectiedoel.

Coronasteun aan kerken

Ook kerken, met name katholieke, hebben met succes een beroep op de financiële steun van de overheid gedaan. Zij hebben het geld gebruikt om de salarissen van koster, beheerders en ander niet-geestelijk personeel tijdens de lockdown door te betalen.

De bedragen lopen sterk uiteen. De Titus Brandsma-parochie in Oss krijgt € 2.340,-, de Heilige Martinus in Venlo ruim € 16.000,-, de Heilige Johannes Evangelist in Den Bosch kan op ruim € 28.000,- rekenen. Opgeteld gaat het voor de naar schatting 100 parochies, die al gauw om € 400.000,- geld kregen. Protestantse gemeenten komen op de lange lijst veel minder voor. Ook daar zijn er behoorlijke verschillen. De gereformeerde vrijgemaakte kerk in Nijmegen krijgt ruim € 3.300,-, de Protestantse gemeente Amersfoort zo'n € 12.000,-.

Voor veel katholieke kerken is de nood hoog, zegt Matheu Bemelmans, woordvoerder van het bisdom Roermond. Daarom hebben de gezamenlijke bisdommen, bij het bekend worden van de steunregeling van de overheid, een brief aan de parochies gestuurd, waarin precies uitgelegd werd, hoe ze de aanvraag indienen moesten. Er is volgens hem wel discussie over de vraag geweest, of de kerk een beroep op de staat doen moest, maar 'voor veel parochies is de tegemoetkoming van levensbelang', zegt Bemelmans. 'En wij zijn toch ook een vorm van bedrijf. Als de regeling er is, kan je die gebruiken.'

In zijn eigen bisdom schrijft naar schatting driekwart van de parochies rode cijfers. 'En daar kwam corona nog bovenop.' Doordat vieringen niet doorgingen, misten de parochies inkomsten uit de collecte. Hij wijst ook op de kaarsenverkoop die stil lag, uitgestelde bruiloften, verhuur aan verenigingen, die stopgezet werd. 'Het zijn allemaal geen gigantische bedragen, maar de kosten liepen wel gewoon door. De koster, de organist, de vrouw, die het secretariaat doet, de huishoudster, ze moeten allemaal betaald worden.' Dat geldt ook voor de priester, maar



geestelijken, ook dominees, zijn van de NOW-regeling uitgezonderd.

Protestantse kerken maakten op de regeling sporadisch aanspraak. En dat terwijl de Protestantse kerk in Nederland zich er volgens directeur Jurjen de Groot wel hard voor gemaakt heeft, dat kerken ook onder de regeling vallen zouden. 'In het begin van de crisisleek alles in elkaar te storten, ook de kerk', zegt de Groot. Dat is meegevallen, het collectegeld is in de PKN behoorlijk op peil gebleven, aldus de directeur.

De grootste klap zit in de verhuur van gebouwen en zalen. Dat heeft ook de Protestantse gemeente in Amersfoort gemerkt, zegt penningmeester Wim Oosterom. Met name de monumentale Sint-Joriskerk zag de inkomsten van bruiloften, begrafenissen en congressen stokken. De Amersfoortse gemeente liep € 120.000,- mis, tegenover € 300.000,- aan kosten voor de beheerders. 'Zij blijven gewoon in dienst, ook al hadden ze weinig te doen.'

Voordat de aanvraag ingediend werd, heeft de penningmeester alle 9 wijkgemeentes in Amersfoort geraadpleegd. Hij weet, dat overheidssteun bij de kerkelijke achterban gevoelig ligt: 'We zijn gewend om zelf de broek op te houden. Vanuit ons maatschappelijke bewustzijn zeggen we vaak: andere organisaties hebben het moeilijker. Maar we betalen ook netjes belasting, en het is ook mooi, als je een stukje gecompenseerd krijgen kan.' ...

De Groot vindt overigens, dat de overheid zou moeten bijspringen bij het onderhoud van kerken, die van inkomstendering door corona last hadden. 'Voor monumentale gebouwen met een maatschappelijke functie kunnen wij niet alleen opdraaien.' Via het overlegorgaan van religieuze organisaties, het CIO, dringen kerken op een aparte regeling voor dit doel aan.

(*Trouw.nl*, 11-07-2020)

Vanuit de gemeente

Recent, op vrijdag 10 juli, verhuisde zr. Verkaik van het Notaris Feithpad naar een aanleunwoning bij de *Matenhof* in Apeldoorn. Een nieuwe plek is zeker weer wennen. We hopen met haar mee, dat ze zich spoedig op haar nieuwe plek thuis voelen zal.

Gesprek in de kerk

Er staat weer een nieuw *Gesprek in de kerk* online. Deze keer komen 2 organisten aan het woord. Voor onze gemeente gaat het om Henk Mulder.

Het gesprek is via de link www.gesprekindekerk.nl te vinden. Het gaat om nr. 06.

Ds. A.P. de Graaf.

De Kerknieuws kun je wekelijks gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wx.nl op te geven.