



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 16 augustus 2020, 16^e jaargang, nummer 35

Er is inmiddels maatschappelijk een hernieuwde zorg over het toenemen van het coronavirus. De cijfers van besmettingen nemen weer sterk toe, het aantal ziekenhuisopnamen begint weer te stijgen. En dus groeit de zorg bij deskundigen ook weer over de vraag, of over enige tijd de intensive care het aantal patiënten nog wel goed verwerken kan. Eén van Nederlands deskundigen sprak hierover de woorden *‘Als het land opnieuw plat moet, kunnen we niemand de schuld geven, maar hebben we dat samen gedaan’*.

Deze laatste woorden vind ik zeer ongepast. Uiteraard snap ik de strekking van de woorden: waar de meesten in februari en maart door het virus en diens gevolgen helemaal overrompeld waren, daar weten we nu veel meer. Het virus bestrijden kan door een goede combinatie van verschillende factoren: een ruime afstand bewaren, handen goed wassen en een mondkapje dragen (vrijwel alle geleerden in de wereld benadrukken het grote belang van mondkapjes, maar deskundigen uit het kleine landje in de wereld Nederland vinden al die andere geleerden er naast zitten). Hoe dan ook, met allerlei maatregelen waren begin juni de cijfers zover gezakt, dat het virus geheel onder controle leek.

Maar ook toen al waren er veel protesten tegen de regels, en die zijn daarna alleen maar verder toegenomen. Er was een constant aandringen op versoepelingen. Intussen waren er uiteraard al lang velen, die het met de goede regels *‘niet zo nauw namen’*. O.g.v. de velen, die afstand houden e.d. maar onzinnig vonden, kon het virus intussen weer volop toeslaan. Niet alleen hier in Nederland, maar in veel landen in Europa. Met als onvermijdelijk gevolg, dat het virus dus weer sterk toeneemt. Eerder dan verwacht, dat wel. Maar wel onvermijdelijk.

Maar nu kom ik terug op mijn opmerking aan het begin, dat ik de opmerking van de deskundige in de 1^e alinea zeer ongepast vind. Het gaat om zijn opmerking, dat de weer sterke toename van het virus is, wat we *samen* gedaan hebben. Dat doet ernstig tekort aan die velen, die met in achtname van allerlei goede regels het virus letterlijk en figuurlijk wel uit de weg gegaan zijn. Al diegenen, die zichzelf maandenlang beperkingen opgelegd hebben, wil ik geenszins over één kam scheren met als diegenen, die *‘schXXt aan het coronavirus’* hebben. *‘Als het land opnieuw plat moet, kunnen we niemand de schuld geven, maar hebben we dat samen gedaan’*. Dat woordje *samen* doet velen tekort, die wel serieus met de goede regels omgingen!

Jarig

Deze week zijn diverse gemeenteleden jarig. Morgen, maandag 17 augustus, br. *Hertgers* van de Dorpstraat 136 en zr. *Verkaik* in de Matenhof, donderdag 20 augustus br. *Schaafsma* van de Wolterbeeklaan, en komende zaterdag 22 augustus

zr. *Boon* van de Gemzenstraat en zr. *Brouwer* van de Loenenseweg. We willen als gemeente u allen hiermee van harte feliciteren, en wensen u samen met allen, die u dierbaar zijn, een fijne dag en daarnaast Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

Jaarboek 2020-2021

Het nieuwe *jaarboek* van de Protestantse kerk Nederland 2020-2021 is beschikbaar gekomen. Het jaarboek bevat informatie over de classes en de plaatselijke gemeenten. Tevens zijn de registers van de predikanten en kerkelijk werkers erin opgenomen. Het jaarboek is alleen door de scriba van de plaatselijke gemeente te bestellen. De kosten zijn € 17,99 per exemplaar. U kunt het jaarboek bestellen door vóór 1 september 2020 op *NL12RABO0306000016* ten name van *Prot. Gem. Lieren-Beekbergen* onder vermelding van *jaarboek* € 17,99 over te maken.

De collecten in de maand augustus

Deze maand hebben we 4 collectiedoelen, te weten:

01. *ZOA*. ZOA is er voor mensen, die door een oorlog of een ramp alles kwijt geraakt zijn. Samen met onze steun kunnen ze in noodsituaties snel te hulp schieten. En die mensen ook daarna trouw blijven door bij het opbouwen van een nieuw bestaan te helpen. ZOA biedt kerken en gemeenten in Nederland mogelijkheden om aan tekenen van hoop en herstel in de wereld bij te dragen. Samen willen ze aan de bijbelse opdracht gehoor geven om recht te doen en aan kwetsbare mensen trouw te zijn. De opbrengst van de collecte gaat naar het land, dat onze hulp het hardst nodig heeft. Bijvoorbeeld schoon drinkwater bij een basisschool of voor voedselhulp onder vluchtelingen.
02. *Red een Kind*. Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, opgericht in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun gehele omgeving, en werkt daarbij met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties samen. Ze zijn in *Kenia, Burundi, Malawi, Oeganda, Rwanda, Zuid-Soedan, Ethiopië, Congo en Indië* actief.
De ontwikkelingen in de landen, waar Red een Kind werkt, worden nauwlettend in de gaten gehouden, en er wordt gekeken, waar hulp het meest nodig is, bv. bestrijding van ondervoeding, voorlichting over hygiëne en verbetering van toegang tot gezondheidszorg. Met de reeds ontvangen giften zijn ze met de strijd tegen corona gestart. Ze hebben al duizenden gezinnen met voedsel- en hygiënepakketten kunnen steunen, en ook zijn gezondheidsteams getraind. Verder proberen ze iedereen, ook mensen in gebieden, die moeilijk te bereiken zijn, over de voorzorgsmaatregelen te informeren.
03. *KerkinActie: Rwanda*. De Presbyteriaanse kerk in *Rwanda* heeft extra aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. Veel jongeren hebben met werkloosheid, armoede en geweld

te maken. Ze krijgen trainingen om hun talenten te ontdekken en te versterken. De kerk leert aan arme gemeenteleden, hoe ze met betere landbouwmethoden en via spaargroepen hun levensomstandigheden verbeteren kunnen. Voor mensen met trauma's vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen', zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen.

04. Eigen diaconale doelen, zoals de dagboekjes in december, de fruitactie en diverse werkzaamheden met betrekking tot onze eigen gemeente.
Wij willen u vragen om uw bijdragen op rekeningnummer *NL05RABO0306001888* van de diaconie prot. Gem Lieren-Beekbergen met vermelding van het collectiedoel te storten.

De diaconie.

Mededeling en oproep

Per 1 september trek ik mij als bestuurslid van de *Schuur* terug. Na 2 jaar met een leuke club mensen gewerkt te hebben vind ik het tijd geworden om het iets rustiger aan te doen. Thuis zitten in deze Coronatijd geeft tijd om stil te staan en te ontdekken, dat er nog heel veel andere dingen zijn om samen te doen.

Het zou fijn zijn, als er iemand uit de gemeente met *Kitty, Hans, Henk & Roelof* meedenken en -werken wil om samen leiding te geven om met alle andere medewerkers iedere week weer een mooie financiële bijdrage voor de kerk en andere goede doelen te kunnen geven.

Heb je belangstelling om mee te werken, neem even met een van de bestuursleden contact op.

Vriendelijke groet, Ans Fillekes.

Vanuit de gemeente

Al langere tijd ging het heel langzaam aan wat Aminder met zr. *Diks* van de Veldbrugweg. Vorige week ging ze in snel tempo achteruit, en sinds afgelopen maandag kwam ze haar bed niet meer uit. Afgelopen woensdagavond 12 augustus overleed ze vredig op de leeftijd van 90 jaar. Morgen, maandagmorgen 17 augustus, is om 11.00 uur haar afscheidsdienst; deze is vanwege het coronavirus in besloten kring. We wensen haar kinderen, kleinkinderen en alle anderen om haar heen Gods steun en kracht toe om dit verlies met elkaar een plek te geven.

Gesprek in de kerk

Deze keer is bij het *Gesprek in de kerk* naast een gemeentelid uit Hoenderloo Hennita *Benjamins* mijn gast. Het gesprek is gemakkelijk via de link www.gesprekindekerk.nl te vinden. Het gaat om gesprek nr. 08.

 Ds. *A.P. de Graaf*.