



# Kerknieuws



(verzonden aan 22 personen)

## Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 23 augustus 2020, 16<sup>e</sup> jaargang, nummer 36

De maand augustus vordert. Daarmee gaan we op weg naar de maand september, waarvan we al inmiddels tijden geleden gesteld hebben, dat we dan weer met de zondagse kerkdiensten beginnen gaan. Het is een moment om als gemeente weer naar uit te zien. Maar inmiddels hebben we deze maand ook al weer 2x naar de minister president geluisterd, die de groeiende zorg in de maatschappij omtrent het coronavirus onder woorden bracht. Daarmee komst als vanzelf ook weer een groeiende zorg op, of het wel verantwoord is om de kerkdiensten op te starten. Deze toenevende zorg is te begrijpen. Toch meen ik, dat het goed is om in de komende maand weer met de kerkdiensten te beginnen. Ik zal dat nader uitleggen.

Toen in maart de kerkdiensten opgeschort werden, was de situatie geheel anders. Het coronavirus overviel toen vrijwel iedereen. Doordat we heel weinig over de wijzen van besmetten wisten, was het goed, dat er in de maatschappij allerlei beperkingen opgelegd werden. Het effect was groot: de uitwassen van het virus namen snel af. Vanaf mei namen om die reden allerlei maatschappelijk versoepelingen toe. En vanaf juni kregen ook de kerken weer groen licht om met de zondagse kerkdiensten te beginnen. Binnen beperkingen van het aantal bezoekers en andere goede regels. Een flink aantal gemeenten begon in juni weer, andere in juli, en weer andere in augustus. Hier ter plaatse besloten we het over de zomer heen te tillen. Ook een prima gedachte: je hoeft niet meteen van alles op te starten, als nog zoveel onduidelijk en onzeker is.

Inmiddels zijn we sinds maart een stuk verder in de tijd. We weten veel meer omtrent het virus en de wijzen van besmetten. Bovendien hebben we in alle berichtgevingen nergens in Nederland vernomen, dat er binnen een plaatselijke kerkelijke gemeente een flinke uitbraak van het virus geweest is, doordat de kerkdiensten weer gestart zijn. Blijkbaar werken de goede regels van afstand bewaren, niet zingen e.d. op een goede wijze door. Ook bij ons zijn leden de afgelopen tijd druk in de weer geweest om goede regels op te stellen voor de tijd, dat we de kerkdiensten weer opstarten. Als we ons goed daaraan houden, dan lijkt het me goed om als gemeente de zondagse diensten de komende maand weer op te starten. Ik heb ook steeds gezegd: 'we behoeven niet de 1<sup>e</sup> gemeente te zijn om weer te beginnen, maar laten we ook niet de laatste zijn om weer op te starten'. Het lijkt me dan ook goed om binnen de grenzen van de goede regels na een ½ jaar van digitale kerkdiensten het daadwerkelijk met elkaar samenkomen weer op te pakken!

### Ontmoetingsmoment op deze zondag

Het coronavirus heeft maandenlang velen in de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten beperkt. Families en burens bleven elkaar zien, en je komt eens iemand op straat of in een winkel tegen. Maar het was allemaal lang niet in die mate zoals het voorheen was.

Bij velen binnen de gemeente nam in de loop van de maanden de behoefte toe om elkaar weer eens te ontmoeten. Maar op welke wijze kun je dat doen? Inmiddels is het door de toenemende versoepelingen van de maatregelen van de overheid weer mogelijk geworden om elkaar in de openlucht te ontmoeten.

Als kerkenraad hebben we besloten om aan de gemeente deze mogelijkheid tot ontmoeting te bieden. Daarom is een ieder van harte uitgenodigd om **deze zondag 23 augustus** elkaar buiten rondom de kerk te ontmoeten. Dat kan **tussen 10.30 uur-12.00 uur**.

Maar er zijn wel enkele zaken, die van belang zijn. We houden ons aan de maatschappelijke regels van de afstand van 1½ meter bewaren. Er zal de gelegenheid zijn om een kopje koffie of thee te drinken, er zullen stoelen en statafels zijn, maar alles gebeurt binnen de grenzen van het gepaste afstand bewaren. Verder is het de bedoeling om in principe geen gebruik van het toilet te maken.

Een ieder is van harte welkom, en geef deze uitnodiging gerust aan familie, burens enz. mee. Mits ook zij uiteraard bereid zijn om zich aan de maatschappelijke grenzen van het afstand bewaren te houden. We eindigen wel uiterlijk om 12.00 uur. Weet u allen dus van harte welkom om eens even bij te praten.

De kerkenraad.

## Jarig

Komende donderdag 27 augustus is br. *Wilbrink* van de Voshuizen jarig, en de dag erna, vrijdag 28 september, is zr. *Voogt* van de Arnhemseweg jarig. We willen als gemeente u beiden met allen, die u dierbaar zijn, hiermee van harte feliciteren, en wensen u Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

## Beiroet

Het lijkt een oorlogsgebied: gebouwen zijn weggevaagd, en er zijn veel doden en gewonden. Het gebouw van de *Near East School of Theology*, partner van *KerkinActie*, is beschadigd. Gelukkig zijn de uitgezonden medewerkers *Wilbert & Rima van Saane* en hun kinderen ongedeerd.

Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp op 05 augustus is nog in volle gang. Mensen zijn in shock en totaal ontredderd. Overall ligt glas. Er zijn veel zorgen over een tekort aan meel, want de graansilo's zijn zwaar beschadigd.

De explosie en verwoesting van *Beiroet* komen in een periode, dat *Libanon* door een economische recessie al zwaar getroffen is. De coronacrisis komt daar nog bovenop. Zeer verdrietig voor het land, dat al zo diep in de problemen zat. Veel onzekerheid voor de mensen. Hopelijk komt nu eindelijk internationale hulp op gang.

Kom ook in actie, en steun Beiroet in uw gebeden. Maak ook een bijdrage over op Giro555 (NL08INGB-

000000555 t.n.v. Giro 555) o.v.v. *Samen in actie voor Beiroet*.

Hartelijk dank, de *diaconie*.

## In memoriam Willie Diks-van Beek

Op woensdagavond 12 augustus overleed zr. *Diks* van de Veldbrugweg op de leeftijd van bijna 91 jaar. Bij velen van onze gemeente was ze als een meelevend lid bekend. Niet alleen meelevend in de zondagse kerkdiensten, maar ook meeleven in het wel en wee van anderen. Je was altijd welkom bij haar, en ze stond altijd voor iemand klaar, als ze diegene helpen kon.

Een groot verdriet in haar leven is het verongelucken van haar zoon in december 1976 geweest. Het zette een wissel om in de manier, waarop ze in het leven stond, en hoe ze ertegenaan keek. Ook haar geloof bleef erdoor niet onaangeroerd. We hebben afgelopen maandag 17 augustus in de afscheidsdienst daarbij nader stil gestaan, en haar aansluitend naar haar laatste aardse rustplaats gebracht.

We wensen haar kinderen, kleinkinderen, verdere familie en vrienden Gods steun en kracht toe om haar verlies een plek in hun leven te geven.

## Vanuit de gemeente

Afgelopen donderdag 20 augustus is zr. *Assies* van de Dorpstraat vanuit het *Gelre* ziekenhuis naar *Randerode* overgebracht om daar verder aan te sterken. We hopen met haar mee, dat dat voorspoedig verlopen mag, zodat zij over enige tijd weer naar huis terugkeren kan.

## Kerkdienst

Er staat weer een kerkdienst online. Deze keer lezen we als kort bijbelgedeelte Joh. 7:37-39. De Here Jezus gebruikt daar een voor ons gevoel bijzonder beeld van water om iets van het geloof te verduidelijken. Maar vanuit de situatie van niet alleen Israël, maar ook de flinke warmte, die wij deze maand beleefd hebben, valt het veel beter te begrijpen. We denken erover na.



De kerkdienst is via de link [www.dominee.eu](http://www.dominee.eu) gemakkelijk te vinden. Het gaat om kerkdienst nr. 09.

✉ Ds. *A.P. de Graaf*.

De Kerknieuws kun je wekelijks gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar [APdeGraaf@wx.nl](mailto:APdeGraaf@wx.nl) op te geven.