



Kerknieuws



(verzonden aan 24 personen)

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 30 augustus 2020, 16^e jaargang, nummer 37

In de afgelopen maanden hebben we vanwege het coronavirus zo nu en dan vanuit de regering woorden, aanbevelingen en waarschuwingen gekregen om als mensen op een voorzichtige wijze met elkaar om te gaan. Door ruime afstand te bewaren. Om zo het virus geen kans te geven. Los van het feit, dat tijdens de presentaties bij de meesten de doventalken verreweg de meeste aandacht verkregen, waren de boodschappen steeds doordrongen van het benadrukken van het afstand bewaren. Dat doen we overigens niet alleen hier in Nederland, maar feitelijk overal in de wereld geven overheden deze boodschap mee.

Nu horen we ook regelmatig in diverse landen, dat regeringslieden en anderen met gezag het intussen met die regels zelf niet zo nauw nemen. Dat is al eerder in o.a. Ierland & Australië gebeurd. En de enig juiste conclusie voor deze mensen was duidelijk: ze legden hun functie neer, want ze achtten zichzelf ongeloofwaardig. Ze leefden zelf niet naar hetgeen ze met grote stelligheid benadrukten en aan anderen als goede regels oplegden.

Deze weken hebben we ook in Nederland ermee te maken (even los van wat burgemeester Halsema van Amsterdam maanden geleden al uithaalde). Eerst viel het koningspaar door de mand in het geen afstand bewaren, en in het vorige weekeinde trouwde minister Grapperhaus, waarbij reeds buiten in het openbaar bleek, dat zijn gasten helemaal geen belangstelling voor die 1½ meter afstand bewaren hadden. En dus zou je - internationaal gesproken - verwachten mogen, dat de geloofwaardigheid dermate in het geding is, dat de minister hieruit zijn conclusies trekt.

Maar zo niet in ons calvinistisch Nederland, waar we een lange geschiedenis hebben van altijd van alles vergeven te moeten. Een ieder moet uiteraard maar het zijne of hare ervan vinden, wat juist is. Maar het doet me aan de Here Jezus denken. Ook Hij sprak duidelijke woorden. Over God. Over de naaste. En ook Hij werd door de Joodse leiders regelmatig op Zijn woorden aangesproken. Om te bezien, of het wel klopte. Of Hij wel consequent was. Of Hij Zelf wel leefde naar hetgeen Hij vertelde. Het lukte Zijn tegenstanders niet om Hem erop te vangen, dat Hij ZichZelf niet aan Zijn eigen woorden hield. Het lijkt me, dat velen daarvan nog heel wat leren kunnen!

De collecten in de maand augustus

Deze maand hebben we 4 collectedoelen, te weten:

01. *ZOA*. *ZOA* is er voor mensen, die door een oorlog of een ramp alles kwijt geraakt zijn. Samen met onze steun kunnen ze in nood-situaties snel te hulp schieten. En die mensen ook daarna trouw blijven door bij het opbouwen van een nieuw bestaan te helpen. Net zolang, totdat ze zichzelf weer redden kun-

nen. *ZOA* biedt kerken en gemeenten in Nederland mogelijkheden om aan tekenen van hoop en herstel in de wereld bij te dragen. Samen willen ze aan de bijbelse opdracht gehoor geven om recht te doen en aan kwetsbare mensen trouw te zijn. De opbrengst van de collecte gaat naar het land, dat onze hulp het hardst nodig heeft. Bijvoorbeeld schoon drinkwater bij een basisschool of voor voedselhulp onder vluchtelingen.

02. *Red een Kind*. Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, opgericht in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun gehele omgeving, en werkt daarbij met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties samen. Ze zijn in *Kenia, Burundi, Malawi, Oeganda, Rwanda, Zuid-Soedan, Ethiopië, Congo* en *Indië* actief.

De ontwikkelingen in de landen, waar Red een Kind werkt, worden nauwlettend in de gaten gehouden, en er wordt gekeken, waar hulp het meest nodig is, bv. bestrijding van ondervoeding, voorlichting over hygiëne en verbetering van toegang tot gezondheidszorg. Met de reeds ontvangen giften zijn ze met de strijd tegen corona gestart. Ze hebben al duizenden gezinnen met voedsel- en hygiënepakketten kunnen steunen, en ook zijn gezondheidsteams getraind. Verder proberen ze iedereen, ook mensen in gebieden, die moeilijk te bereiken zijn, over de voorzorgsmaatregelen te informeren. Dit doen ze met megafoons, radio-campagnes, en teams, die langs de dorpen gaan om in de lokale taal uitleg te geven. Zo hopen ze zoveel mogelijk mensen in nood te kunnen helpen.

03. *KerkinActie*: Rwanda. De Presbyteriaanse kerk in *Rwanda* heeft extra aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. Veel jongeren hebben met werkloosheid, armoede en geweld te maken. Ze krijgen trainingen om hun talenten te ontdekken en te versterken. De kerk leert aan arme gemeentelieden, hoe ze met betere landbouwmethoden en via spaargroepen hun levensomstandigheden verbeteren kunnen. Voor mensen met trauma's vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen', zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen.

04. Eigen diaconale doelen, zoals de dagboekjes in december, de fruitactie en diverse werkzaamheden met betrekking tot onze eigen gemeente.

Wij willen u vragen om uw bijdragen op rekeningnummer *NL05RABO0306001888* van de diaconie prot. Gem Lieren-Beekbergen met vermelding van het collectiedoel te storten.

De diaconie.

Kerkdiensten opstarten

In de komende maand september gaan we de **Zondagse kerkdiensten** weer opstarten. We beginnen op zondag **20 september**. Op deze zondag bevestigen we *Anne Jan Kooistra* in het ambt van ouderling; hij zal de plaats van *Thea Akkerhuis* innemen. Deze bevestiging zou al eerder (in mei) plaatsvinden, maar door het onderbreken van de zondagse kerkdiensten is dat een aantal maanden uitgesteld.

De kerkdiensten zullen vanaf zondag 20 september binnen de kaders van de maatschappelijke regels gehouden worden. De landelijke kerk heeft daartoe aan de plaatselijke gemeenten handvatten aangereikt. Binnenkort ontvangt u van de kerkenraad een brief, waarin een en ander nader uitgelegd wordt, hoe we het de komende tijd op zondag doen gaan.

We hopen daarmee vanaf zondag 20 september weer wekelijks als gemeente op een goede, verantwoorde en gezegende wijze bijeen te komen!



Kerkenraadsvergadering

De **kerkenraad** vergadert komende woensdagavond 02 september a.s. om 19.30 uur.

Vanuit de gemeente

Afgelopen woensdag 26 augustus keerde *zr. Assies* van de Dorpstraat vanuit *Randerode* naar huis terug. Daar zal ze weer verder aansterken moeten. We zijn met haar dankbaar, dat ze weer thuis gekomen is, en wensen haar daar een voorspoedig aansterken toe.

Gesprek in de kerk

Er staat weer een *Gesprek in de kerk* online. Deze keer is naast een lid uit de gemeente van Hoenderloo uit onze gemeente *Cor Hania* mijn gesprekspartner.

Het gesprek is weer gemakkelijk via de link www.gesprekindekerk.nl te vinden. Het gaat om gesprek nr. 09.

 Ds. *A.P. de Graaf*.

De Kerknieuws kun je wekelijk gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wx.nl op te geven.