



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 20 september 2020, 16^e jaargang, nummer 40

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

Zondag 20 september: 10.00 uur: ds. A.P. *de Graaf*, (her)startdienst met ambtsdragersbevestiging
koster & techniek: Jibbe *Hertgers*
organist: Hennita *Benjamins*
kindernevendienst: groep 1 t/m 8
1^e collecte: zending, 2^e collecte: kerk
koffieschenkers: niet van toepassing
de bloemen gaan naar fam. *Hania* van de Willem Kolffweg

Zondag 27 september: 10.00 uur: ds. S. *Muller* uit Epe
kosteres & techniek: Anke *ter Riet*
organist: Willem *Kroon*
kindernevendienst: groep 1 t/m 8
1^e collecte: vredesweek, 2^e collecte: kerk
koffieschenkers: niet van toepassing
de bloemen gaan naar zr. *Assies* van de Dorpstraat

Zondag 04 oktober: 10.00 uur: ds. H.W.J. *Faassen* uit Apeldoorn
organist: Henk *Mulder*

Jarig

Vandaag, zondag 20 september, is zr. *Bulthuis* van het Lierdererf jarig. Volgende week maandag 28 september is br. *Sijrier* van de Horstweg jarig, en op vrijdag 02 oktober is zr. *de Visser* van de Burgemeester jhr. Quarles van Uffordlaan jarig. We willen als gemeente u allen hiermee van harte feliciteren, en wensen u samen met allen, die u dierbaar zijn, een fijne dag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

Kerkdiensten opstarten

Deze zondag 20 september gaan we de zondagse kerkdiensten weer opstarten. We bevestigen Anne Jan *Kooistra* in het ambt van ouderling; hij zal de plaats

van Thea *Akkerhuis* innemen. Deze bevestiging zou al eerder (in mei) plaatsvinden, maar door het onderbreken van de zondagse kerkdiensten is dat een aantal maanden uitgesteld.

De kerkdiensten zullen binnen de kaders van de maatschappelijke regels gehouden worden. De landelijke kerk heeft daartoe aan de plaatselijke gemeenten handvatten aangereikt. U heeft van de kerkenraad een brief ontvangen, waarin een en ander nader uitgelegd wordt, hoe we het de komende tijd op zondag doen gaan.

We hopen daarmee, dat we nu weer wekelijks als gemeente op een goede, verantwoorde en gezegende wijze bijeenkomen!

Collecte van vandaag

Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken van hoop, Gezicht van Christus, zoals in de bijbel beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk in een land gevestigd is, waar bijna geen christenen zijn. Of waar christenen in verdrukking leven. *KerkinActie* ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp, of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio's. Collecteer mee om deze kerken te versterken. Zie ook kerkinactie.nl/najaarscampagne.

Ons Kerkblad

Vrijdag 02 oktober komt *Ons Kerkblad* weer uit. Digitale kopij als Wordbestand dient uiterlijk op zaterdag 26 september bij de redactie kerkblad@pknlieren.nl ingeleverd te worden.

Zoals u weet, kunt u *Ons Kerkblad* via onze website www.pknlieren.nl downloaden, of u krijgt het in uw mailbox, als u zich daarvoor via kerkblad@pknlieren.nl opgegeven hebt. Voor gemeenteleden, die geen Internet hebben, zullen vanaf zondag 04 oktober enkele geprinte exemplaren in de garderobe liggen.

Martien Hertgers, scriba.

Collecte van volgende week

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen, die voor bruto geweld vluchten moeten. Mensen, die nergens welkom of niet gehoord worden. Als Protestantse kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen, en door onrecht aan de kaak te stellen. In de *Vredesweek* vragen

KerkinActie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

Vanuit de gemeente

Opnieuw is er verdriet bij fam. *Hania* van de Willem Kolffweg. Waar in december en mei de beide vaders overleden, overleed nu afgelopen woensdag 16 september Els' moeder. Het is een heel ingrijpend gebeuren, als je zo binnen een jaar tijd 3 van je gezamenlijke ouders verliezen moet. We willen Els & Cor Gods steun en kracht toewensen om deze grote leegten in hun bestaan een plek te geven.

Kerkdienst

In deze 1^e kerkdienst sinds de opschorting van maart bevestigen we Anne Jan *Kooistra* in het ambt van ouderling. We lezen als bijbelgedeelten *Ezra* 3:10-13 & *Luk.* 5:36-39. Het coronavirus heeft flinke invloed op ons leven gehad. Maar in de tijd van de bijbel heeft het volk Israël in heel andere opzichten ook heel zware tijden gekend. Hoe gingen zij toen met de nieuwe tijden, die aanbraken, om? Het heeft ons voor onze huidige tijd nog steeds veel te zeggen. We denken daarover verder na.

Oorspronkelijk zou Bob *Fillekes* als pianist de kerkdienst begeleiden. Maar door ziekte kan dit niet doorgaan. *Hennita Benjamins* zal de kerkdienst nu op het orgel begeleiden.



Kerknieuws als dubbelnummer

De volgende *Kerknieuws* zal net als deze een *dubbelnummer* zijn, en komt op 04 oktober uit. Die *Kerknieuws* van 04 oktober zal onze scriba Martien Hertgers maken. Wil een ieder met eventuele kopij daarmee rekening houden? Deze kan naar scriba@pknlieren.nl gestuurd worden.

✉ Ds. *A.P. de Graaf*.

De *Kerknieuws* kun je wekelijks gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wx.nl op te geven.