



# Kerknieuws



**Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen  
Zondag 04 oktober 2020, 16<sup>e</sup> jaargang, nummer 41**

## **Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, Lieren:**

- Zondag 04 oktober **10.00** uur: ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn  
Kosteres & techniek: Wilma Boot  
organist: Henk Mulder  
kindernevendienst groep 1 t/m 8: Hanneke Diks  
1<sup>e</sup> collecte: Kerk & Israël, 2<sup>e</sup> collecte: Kerk  
De bloemen gaan als groet naar: fam. Schraa in Hall
- Zondag 11 oktober **10.00** uur: ds. J. Lammers uit Beekbergen  
Koster & techniek: Jan Akkerhuis  
organist: Hennita Benjamins  
kindernevendienst groep 1 t/m 8: Annet Wiersinga  
1<sup>e</sup> collecte: Diaconie, 2<sup>e</sup> collecte: Kerk  
De bloemen gaan als groet naar: Mw. Kok, Libellestraat
- Zondag 18 oktober **10.00** uur: ds. A.P. de Graaf  
Kosteres: Anja de Graaf  
Techniek: Theo Hertog  
organist: Willem Kroon

### **Vanuit de gemeente**

**V**erbijstering en verdriet overviel onze gemeente toen we hoorden dat Tessa, de jongste dochter van familie Jacques Brink, plotseling is overleden. Op de rouwkaart staat een prachtige foto van haar, een mooie jonge vrouw van 24 jaar. "Dit was jouw keuze" staat er boven de tekst. We kunnen het niet bevatten en leven mee met Jacques en zijn gezin, de oma's Brink en Assies en verdere familie. We bidden God om hen de kracht te geven dit zware verlies te verwerken. Broeder Schraa is enige tijd geleden voor onderzoek opgenomen in het ziekenhuis. Afgelopen donderdag is hij weer thuis gekomen. Hij is ernstig ziek. Wij wensen hem en zijn vrouw Gods' nabijheid toe en brengen komende week - als bemoediging namens ons allen - de bloemengroet.

Tenslotte nog een goed bericht. Twee nieuwe gemeenteleden, H(enk en Annemieke) Bosch, zijn gaan wonen aan de Molenakker 7 in Lieren. Zij willen graag bij onze gemeente horen en we heten ze dan ook van harte welkom. Wij hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen zowel in onze kerk en het dorp Lieren.

### **Jarigen**

**V**andaag is Corrie Schiebaan jarig. Komende week zijn de heren Frank Bak (8 oktober) en Wim Vogelsang (10 oktober) jarig en de week daarop Maaïke Kok (17 oktober). Allen van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal en we wensen jullie namens de gemeente veel heil en zegen toe in het nieuwe levensjaar!

## Coronatijd

De eerste twee kerkdiensten hebben we gehad en zijn veilig verlopen. Twee coördinatoren begeleiden de kerkgangers naar hun zitplaats en leiden hen ook weer naar de uitgang na afloop van de dienst. Iedereen meldt zich keurig van tevoren aan bij de scriba via telefoon 06-55192660 of e-mail [scriba@pknlieren.nl](mailto:scriba@pknlieren.nl). De eerste dienst waren er 37 gemeenteleden aanwezig en de tweede dienst 39 personen. Het maximum aantal dat past in de kerkzaal (incl. balkon) is ± 55 personen. Jammer dat er nog niet gezongen of geneuried mag worden. Anderzijds is het wel weer fijn om elkaar op anderhalvemeter afstand te kunnen begroeten.

## Ons Kerkblad en Kerknieuws

Vanwege de corona is de papieren versie van Ons Kerkblad stopgezet. U kunt het kerkblad downloaden op onze website [www.pknlieren.nl](http://www.pknlieren.nl) of via een e-mail toegestuurd krijgen door dit even te laten weten aan de scriba: e-mail naar [scriba@pknlieren.nl](mailto:scriba@pknlieren.nl) of telefoon 06-55192660. Voor degenen die geen Internet hebben, ligt vandaag op de tafel bij de uitgang een beperkt aantal uitgeprinte exemplaren.

Indien u geen Internet hebt, ligt op dezelfde tafel ook een aantal geprinte exemplaren van dit Kerknieuws. U kunt de Kerknieuws eveneens downloaden op onze website of als u het liever per e-mail toegestuurd wilt krijgen dit even doorgeven aan onze predikant Arjan de Graaf, [apdegraaf@wxs.nl](mailto:apdegraaf@wxs.nl).

## Gedicht

In het begin van de coronatijd ontving ik als scriba regelmatig brieven van een trouw gemeentelid. Zoals zo velen zat zij opgesloten in haar huisje en durfde zij de deur niet uit. Een behulpzame buurvrouw bezorgde haar de boodschappen. Ze vond troost en bemoediging in het lezen van gedichten van haar - inmiddels overleden - vriendin. De gedichten schreef ze over (ze heeft geen computer) en stuurde ze mee met haar brieven. In april heb ik een van deze gedichten laten publiceren in Kerknieuws. Ik heb de gedichten bewaard en geef graag op haar verzoek nog een andere gedicht aan u door:

## CREDO

Dit is mijn hoop:

Dat ik in bange tijden van oorlog en geweld,

Van mensonwaardig lijden weet,

Dat God alle tranen telt.

Dit is mijn zekerheid:

Dat ook het eind der tijden

Rust in de palmen van Gods hand!

Dat Hij zijn kinderen vasthoudt

En hen zal leiden naar het beloofde land.

Dit is mijn credo Heer:

Ik weet, dat U de tijden vlecht met de eeuwigheid

En ik geloof – geloof ik – ik wil Uw naam belijden.

Begin en Einde van de tijd.

Ine ten Broeke-Bruins

## Kerknieuws

De volgende kerknieuws verschijnt weer wekelijks vanaf 18 oktober a.s. Eventuele kopij kan worden verstuurd naar [apdegraaf@wxs.nl](mailto:apdegraaf@wxs.nl)

 scriba Martien Hertgers