



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 20 december 2020, 16^e jaargang, nummer 50

Opnieuw een opschorting van de kerkdiensten

Dit is de laatste Kerknieuws in dit zo bizarre jaar 2020. En geheel in stijl opnieuw zonder de traditionele voor-
kant met de vermelding van de komende kerkdiensten en de specifieke bijzonderheden voor die samenkomsten. Want de diensten zijn nogmaals opgeschort. Toen ½ maart de kerkdiensten een ½ jaar tot in september opgeschort werden, was dat een goede en noodzakelijke ingreep. Om samen met de maatschappij de gevolgen van het coronavirus te lijf te gaan. Toen we met de startzondag de kerkdiensten weer met het beperkte aantal van 30 personen opstartten, was ik ervan overtuigd, dat een hernieuwde opschorting van de diensten niet meer aan de orde zijn zou. Ik zit ernaast. De oplaaiing van het virus heeft veel kerken na de toespraak van de minister president van afgelopen maandag opnieuw ertoe gebracht, dat we tijdelijk met de kerkdiensten stoppen. Een extra ingrijpend gebeuren, nu de komende week de feestelijke Kerstdiensten voor de deur staan. Maar de ontwikkelingen laten ons geen keus.

Als kerken vallen we onder een speciale vrijheid om de maatregelen van de overheid niet te volgen, maar dat voelt letterlijk en figuurlijk wereldvreemd aan. Want we zijn als gemeenteleden gewoon dezelfde mensen als alle mensen in de maatschappij. Weliswaar met een ander geloof, vaak ook met een andere leefwijze, maar tegelijk met alle mensen in dezelfde maatschappij verbonden. Dus als de overheid omwille van de gezondheid van alle mensen maatregelen treft, dan is er geen enkele reden om eigenwijs te stellen, dat deze regels niet voor kerkmensen gelden. Dus als van alles in de maatschappij tijdelijk dichtgaat, is het een morele plicht om ook als gemeente daaraan te voldoen. Praktisch betekent dat, dat de kerkdiensten in ieder geval t/m zondag 17 januari niet plaatsvinden zullen.

Dit jaar zal er wel de mogelijkheid zijn om een *digitale Kerstdienst* te bekijken. Deze zal in de loop van komende donderdagmorgen 24 december online komen, en zal via de link www.dominee.eu te vinden zijn. Om de Kerstdienst extra feestelijk te ondersteunen zal Anke *ter Riet* enkele Kerstliederen zingen, waarbij Hennita *Benjamins* haar op het orgel begeleidt. Onderaan de Kerknieuws is daarover meer te lezen.

We gaan op weg naar het einde van dit bijzondere jaar 2020. Met een soberder Kerstfeest en jaarswisseling dan in andere jaren. Desalniettemin wil ik een ieder feestelijke dagen toewensen. Dagen om eens terug te kijken, om het gehele leven nog eens te overzien. Dit afgelopen jaar hebben we extra ervaren, dat het leven niet zo maakbaar is dan we wellicht al tientallen jaren zijn gaan denken. En dat geldt wereldwijd. Van Amerika tot Rusland, van de Noord- tot de Zuidpool. Overall heeft iedereen met dezelfde ingrijpende gevolgen van het coronavirus te maken gehad. En nog steeds te maken.

Maar we gaan ook een nieuw jaar tegemoet. Een heel ander jaar. Het jaar van de vaccinatie, het jaar van het einde van het coronavirus. Die ster is inmiddels opgegaan, dat licht daagt aan de horizon van het nieuwe jaar. Hoelang het allemaal in het nieuwe jaar nog duren gaat, voordat het allemaal voorbij is, is nu nog niet te overzien. Maar wat wel zeker is: het Kerstfeest en de jaarswisseling zullen over een jaar weer als de jaren van voorheen worden. Aan die belofte mag u me houden!

Jarig

De komende 2 weken zijn de volgende gemeenteleden jarig: 21 december zr. *Mulder* van het Engeland, 25 december br. *Bulthuis* van het Lierdererf, 27 december zr. *Fillekes* van de Vlinderstraat, 30 december zr. *Hulsegge* van de Lierderstraat, 01 januari

zr. *van Engelen* van de Libellestraat & 02 januari zr. *Schaafsma* van de Wolter Beeklaan. We willen als gemeente u allen samen met allen, die u dierbaar zijn, van harte feliciteren, en wensen u in deze bijzondere omstandigheden een fijne verjaardag en zegenrijke feestdagen toe.

Filippus dagboek 2021

Een praktisch en geliefd *dagboek*, dat al meer dan 130 jaar lang aan velen bij het bijbel lezen ondersteuning biedt. Voor elke dag is er een schriftlezing uit de Nieuwe bijbelvertaling, een korte meditatie en een lied. 12 Predikanten verzorgen ieder een maand lang de tekstuitleg. Veel oudere gemeenteleden zien ernaar uit om deze nieuwe jaargang weer te lezen.

Wilt u de diakenen helpen om een dagboek bij iemand te bezorgen, neem dan met *Rina* (tel. 06-20857358) of *Zwanette* (tel 06-53749729) contact op.

De *diaconie*.

Kerstcollecte

Voor christenen draait het Kerstfeest om de geboorte van Christus. In Hem gaf God licht in het donker. Dat mogen we doorgeven, en met de mensen om ons heen delen. De Protestantse kerk wil een open, uitnodigende kerk zijn. Om ook dit jaar - ondanks de coronamaatregelen - de boodschap van Kerst delen te kunnen, heeft de Protestantse kerk met 'Daarom Kerst' diverse materialen gemaakt om mensen op een aantrekkelijke manier met de échte Kerstboodschap kennis te laten maken. Zoals de CD's van 'Daarom Kerst', speciaal bedoeld om aan burens of vrienden uit te delen. Voor kinderen is een eigen CD gemaakt.

Met uw bijdrage steunt u het missionaire werk van de Protestantse kerk om zoveel mogelijk mensen met het goede nieuws van Kerst te bereiken. Maak een bijdrage over op *NL10ABNA044444777* t.n.v. *Protestantse kerk o.v.v. Daarom Kerst*. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/collecte en www.protestantsekerk.nl/kerst. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Liturgie op de website

Sinds de uitbraak van de coronacrisis beluisteren veel gemeenteleden de zondagdienst via het Internet. De liederen en schriftlezingen zijn niet altijd duidelijk aangegeven, of het gaat te snel, waardoor de inhoud moeilijker gevolgd worden kan. *Wilma Boot* gaat op onze website www.pknlieden.nl onder het kopje *Media* een pagina opnemen met de liturgie voor de betreffende zondag. Uiteraard gaat dat van start, als over een aantal weken de kerkdiensten weer verder gaan.

Wij als koster denken, dat hiermee de diensten beter te volgen zijn, en de gemeenteleden daardoor meer het gevoel krijgen kunnen, dat zij de kerkdienst echt meemaken.

Mede namens de koster, *Anke ter Riet*.

Vanuit de gemeente

Op maandag 07 december is *zr. van 't Landt* van de Koningspage in het *Gelre* ziekenhuis opgenomen. Aanvankelijk was er de vrees, dat zij het coronavirus opgelopen had, maar dat bleek gelukkig niet zo te zijn. Verdere onderzoeken vinden plaats om uit te vinden, wat er wel aan de hand is. We wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Kerstdienst

Nu de kerkdiensten opgeschort zijn, zal er de komende week een *digitale Kerstdienst* zijn. Enkele woorden uit *Jes. 9* en het Kerstverhaal uit *Luk. 2* zullen ons met bekende Kerstliederen een bijzonder licht op de Kerst van dit uitzonderlijke jaar 2020 werpen. *Anke ter Riet* zal enkele Kerstliederen zingen. Deze Kerstdienst zal in de loop van donderdagmorgen 24 december op *YouTube* verschijnen, zodat een ieder de Kerstdienst op een geschikt Kerstmoment meevieren kan: op Kerstavond, op Kerstmorgen of op een ander geschikt moment. De Kerstdienst is gemakkelijk via de link www.dominee.eu te vinden; het betreft kerkdienst nr. 11.



Komende Kerknieuwsen

Mede doordat de kerkdiensten opgeschort zijn, en dus die informatie niet doorgegeven hoeft te worden, verschijnen de *Kerknieuwsen nu als dubbelnummers*: de volgende Kerknieuws verschijnt voor zondag 03 januari, en daarna voor zondag 17 januari. Daarna verschijnt de Kerknieuws weer wekelijks.

Kerstwens

Vanaf deze plek wens ik iedereen een heel mooi en gezegend Kerstfeest toe. Het is voor velen door de maatschappelijke regels en beperkingen een ander Kerstfeest dan in andere jaren, maar wellicht juist daardoor geeft het alle reden om dit jaar nog eens extra bij de diepere waarde van het feest zelf stil te staan. De levende God heeft Zijn Zoon in deze wereld geboren doen worden om alles goed te maken. Hij deed dat niet door bombastische massale feestmaaltijden en grote cadeaus. Maar door in een schamele stal zonder toeters en bellen toch iets werkelijks Groot te schenken: het kleine geboren Kind. Als belofte voor het grootse, wat Hij de wereld schenken gaat. Laten we daar op allerlei wijzen dit jaar eens extra bij stilstaan!

Ds. A.P. de Graaf.

De *Kerknieuws* kun je wekelijks gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wxs.nl op te geven.