



Kerknieuws



(verzonden aan 39 personen)

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 31 januari 2021, 17^e jaargang, nummer 04

Avondklok

Sinds het afgelopen weekeinde hebben we in Nederland voor enige tijd de avondklok. Vanaf 21.00 uur tot ver in de nacht dient men in principe de straat niet op te gaan. De laatste keer, dat we dat in Nederland meegemaakt hebben, is inmiddels zolang geleden, dat degenen, die dat bewust en wel meegemaakt hebben, al behoorlijk op leeftijd zijn. We weten inmiddels ook, dat de invoering in diverse steden problemen gaf. Of het bij de meesten, die protesteerden, daadwerkelijk om die avondklok ging, valt uiteraard te bezien, want in andere Europese landen, waar de avondklok al eerder inging, gaf het vrijwel geen protesten. Dus ook hier zal het verzet ertegen zonder twijfel spoedig wegebden.

Het doet allemaal een beetje aan de autoloze zondagen uit 1973 & 1974 terugdenken. (En wel van meer jaren: 1939, 1946, 1956 & 1957) Hoewel het verkeer toen nog lang niet zo intensief als in de huidige tijd was, waren de lege snelwegen toentertijd ook opzienbarend. Nu bemerken we wat minder de stille snelwegen, omdat het pas verder op de avond en in de nacht is. Toch is het ook in onze streek nog een klein beetje te bemerken. Wie aan het einde van de avond, als alles in de dorpen stil geworden was, buiten eens goed luisterde, kon bij een gunstige wind in de verte het geluid van de snelweg horen. Als je nu 's avonds laat de moeite neemt om even buiten te zijn, dan hoor je bij windstilte helemaal niets. Ook weer eens bijzonder!

Die stilte kan echter ook in huis heersen. Want de bezoekmogelijkheden zijn momenteel tot een minimum beperkt. En zeker voor allen, die thuis geen partner hebben, zullen er veel momenten zijn, dat de stilte in huis heerst en als een muur op je afkomen kan. Hopelijk gelukt het toch om ook in die omstandigheden op een goede wijze bezig te zijn. Een boek lezen, muziek luisteren, favoriete filmseries bekijken, de krant uitgebreid lezen, enz. Hopelijk vindt een ieder daarin zijn of haar weg. De stilte niet als een vijand ervaren, maar als een vriend omarmen. Tuurlijk, dat gelukt de ene keer beter dan de andere keer. Toch wens ik iedereen toe, dat we deze periode op een goede wijze doorkomen. En elke dag is weer een dag dichterbij de tijd toe, dat dit tijdperk met beperkende maatregelen voorbij zijn zal.

Collectiedoel

Bangladesh is vaak vanwege overstromingen in het nieuws. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft voor hun levensonderhoud directe gevolgen. *KerkinActie* helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming voorbereiden kunnen. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen, die beter tegen storm en regen bestand zijn. Uw gift kunt u

op bankrekeningnummer van *Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen*, NL05RABO0306001888 o.v.v. *WD Bangladesh* overmaken. Hartelijk dank namens de diaconie.

Gesprek in de kerk

Er staat weer een nieuwe *gesprek* online. Deze keer is naast een gemeentelid uit Hoenderloo Tonny van *Engelen* mijn gast.

Het gesprek is via de link www.gesprekindekerk.nl te vinden; het betreft nr. 14.

 Ds. *A.P. de Graaf*.