



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 03 januari 2021, 17^e jaargang, nummer 01

Afscheid

Een nieuw kalenderjaar is aangebroken. Het alleszins bijzondere jaar 2020 hebben we achter ons gelaten. Een jaar, dat in allerlei opzicht geschiedenis geschreven heeft. Zoveel is anders verlopen dan we ons aan het begin van het jaar ooit indenken konden. Het jaar zal bovenal als een verkeerd jaar in onze herinneringen voortleven. Veel mensen kregen met allerlei vormen van narigheden en verdriet te maken. Veel ondernemers en bedrijven hadden het zwaar, er waren maatschappelijke beperkingen, die ons in afstand met anderen omgaan lieten. Er was het isolement, en daarmee voor velen eenzaamheid. Er was een enorme last op allen, die in de zorg werken, er zijn veel ziekten en overlijdens geweest. Zomaar een greep uit het geheel, en een ieder kan voor zich bedenken, wat de gevolgen van het coronavirus persoonlijk dit jaar geweest zijn.

Voor mij persoonlijk is het kalenderjaar 2020 geheel in stijl overeenkomstig het gehele jaar afgesloten. Aan het begin van afgelopen woensdagmiddag 30 december overleed mijn moeder op de leeftijd van 98 jaar. Die leeftijd had ze de vrijdag ervoor, op 1^e Kerstdag, bereikt. Mijn moeder zat al jarenlang in een tehuis. Vanwege lichamelijke ongemakken. Maar nog altijd helder van geest. Op de maandag voor haar verjaardag uit was ik nog die middag bij haar geweest, en hebben we het nog over diverse aspecten van haar leven gehad. Maar ook over de narigheden van het afgelopen jaar. Het isolement in de maanden na maart. Mijn moeder had het jaar erger dan de oorlogsjaren gevonden, die zij als jonge vrouw toch bewust meegemaakt had. Vanwege de afstand was ons meeste contact met de telefoon. Zowel in het voorjaar als in het najaar van dit jaar, toen het virus met alle beperkingen vandien weer opvlamde, vroeg ze me tijdens onze telefoongesprekken regelmatig, of dit jaar niet op het einde van de wereld wees. Eigenlijk was daarbij mijn zienswijze niet van belang, want haar vraag kwam regelmatig weer terug. En inderdaad, achteraf bezien verwees dit jaar daadwerkelijk naar het einde van de wereld! Niet letterlijk in de zin van het einde voor de wereld, maar voor mijn moeder zelf is de wereld met al haar reilen en zeilen geëindigd. Ze heeft het aardse leven achter zich gelaten. Een jaar, dat voor haar - en velen met haar - een heel naar jaar geweest is.

De aankomende week zal ik haar afscheidsdienst leiden. Indertijd wilden mijn ouders dat graag. Voor mijn vader is dat in 2006 geweest, en nu volgt mijn moeder. De komende dagen richt ik mij daarop volledig. Om woorden te formuleren, die mijn moeder typeren. In de eenvoud van haar geloof heeft ze me vaak grote vergezichten in het geloof meegegeven. Zonder dat ze het geweten heeft, heb ik haar eenvoud van gedachten soms als fundament voor een preek gebruikt. 'Iemand op leeftijd zei wel eens tegen me': dat kon tijdens een bezoek in de gemeente geweest zijn, maar soms was het dan ook gewoon mijn moeder geweest. Ik draag haar goede herinneringen het nieuwe jaar 2021 mee in!

Jarig

De komende week zijn er een aantal jarigen: donderdag 07 januari br. *Dijk* van het Myrtillushof, vrijdag 08 januari zr. *Sijrier* van de Horstweg, en zaterdag 09 januari zr. *Schraa* van de Heimeriete. In heel wisselende omstandigheden bent u allen jarig, maar toch wensen we u allen een fijne verjaardag en een gezegend 2021 toe.

Collectedoelen

Tijdens reguliere kerkdiensten worden 2 collectes gehouden, t.w. 1 voor het diaconale doel en de 2^e collecte is voor de kerk. Voor 03 januari is het collectedoel 'Diaconie eigen werk', en voor 10 januari collecteren we voor 'Plaatselijk jeugdwerk'.

Tijdens de periode van online kerkdiensten kunt u uw giften rechtstreeks overmaken. Dat kan bij voorkeur onder

vermelding van het collectedoel. Bij het niet vermelden van het collectedoel zal $\frac{2}{3}$ van het bedrag naar het collectedoel gaan en $\frac{1}{3}$ naar de kerk. Het kan via *Diaconie Prot. Gem Lieren-Beekbergen NL05RABO0306001888*. Bij voorbaat onze hartelijk dank voor uw gift!

Met vriendelijke groet en de beste wensen voor het nieuwe jaar 2021, de *Diaconie*.

Komende Kerknieuws

Deze *Kerknieuws* is een *dubbelnummer*: de volgende *Kerknieuws* verschijnt op zondag 17 januari.

Gezegend 2021

Vanaf deze plek wens ik een ieder een goed en gezegend, en bovenal beter 2021 toe!

 Ds. *A.P. de Graaf*.