



# Kerknieuws



(verzonden aan 40 personen)

## Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 07 februari 2021, 17<sup>e</sup> jaargang, nummer 05

### Sneeuw

Er staat ons vanaf deze zondag een week lang veel sneeuw te wachten. Speelpret voor m.n. de kinderen, overlast voor m.n. de ouderen. Sneeuw wordt wisselend beleefd. Maar verreweg de meesten vinden het geheel andere gezicht van een witte wereld van een betoverende schoonheid. Dat vinden we steeds meer. Om de reden, dat het met de opwarmende waarde op ons plekje van de aardbol steeds minder voorkomt. In landen als Canada, Scandinavië, Siberië, waar sneeuw nog steeds een veel voorkomend verschijnsel is, zullen de mensen veel minder verrukt ervan zijn. Juist als iets zeldzamer wordt, gaat die keer, dat je datgene weer eens meemaakt, steeds meer fascineren.

Het Kerstfeest ligt al ruim een maand achter ons. Elk jaar weer hebben velen de hoop en de wens, dat er met Kerst sneeuw valt. Ook al is dat de afgelopen decennia bijna nooit meer gebeurd. Sterker nog, er viel de laatste jaren af en toe met Pasen wat lichte sneeuw. We moeten sneeuw ook niet met een kerkelijk feest verbinden. De herders lagen echt niet met een dik pak sneeuw in het veld, en voor de wijzen uit het oosten was het dan ook wel een erg glibberige tocht geweest. Laten we de waarde van de kerkelijke feesten gewoon bij de inhoud ervan laten. Gods Zoon in de wereld om onze weg naar de hemelse Vader te openen. Dat gebeuren staat los van de vraag, of het een witte wereld was!

### Jarig

Vandaag, zondag 07 februari, is zr. *Rozendaal* van de Evert Jan Boksweg jarig, en komende zaterdag 13 februari is zr. *Brink* in het Zonnehuis jarig. We wensen u beiden, samen met allen, die u dierbaar zijn, een fijne verjaardag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

### Gedicht

*Hoop is geloven dwars door twijfel opzien naar boven; wat God zegt, dat is werkelijk waar.*

*Hoop is vertrouwen op je Vader durven bouwen, want Hij maakt Zijn beloften waar.*

*Hoop is leven, genieten van wat God wil geven in Zijn liefde, delen met elkaar.*

(aangeboden door de *diaconie*)

### Collectedoel

De letterlijke betekenis van *diaconie* is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen, die dit nodig hebben, zowel financieel als sociaal ondersteunend. Binnen onze gemeente krijgt dit vorm door o.a. ondersteuning van diverse kerkelijke activiteiten,

individuele hulp en inzamelen van collectegelden. De diaconie verzorgt in het kader van eigen werk onder meer de Paaskaarsen in de kerk, doopkaarsen, brood voor de viering van het avondmaal, het gemeente-uitje of bemoedigingsactie, activiteiten tijdens de 40-dagentijd/ZWO-actie, de fruitactie in het najaar, dagboekjes met boekenlegger en ons sponsorkind. Uw gift kunt u op bankrekeningnummer van *Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888* o.v.v. *Diaconie eigen werk* overmaken. Hartelijk dank namens de diaconie: *Anja, Hennita, Rina, Tineke & Zwanette*.

### Kerkdienst

Er staat weer een nieuwe *kerkdienst* online. Deze keer gaat het over *geduld hebben*. Een eigenschap, die de meesten niet zo gemakkelijk opbrengen kunnen. We lezen in dat verband de gelijkenis uit Luk. 13:6-9, waarin de Here Jezus toch een bijzonder licht hierop werpt.

Het gesprek is via de link [www.dominee.eu](http://www.dominee.eu) te vinden; het betreft nr. 13.

✍ Ds. *A.P. de Graaf*.