



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 14 maart 2021, 17^e jaargang, nummer 10

Israël

In de bijbel gaat het - m.n. in het Oude Testament - om het volk Israël. Israël is het verbondsvolk van God. Het volk, dat de levende God uitverkoren heeft om tot een voorbeeld voor alle volken in de wereld te zijn. Een beloftewoord, dat al aan aartsvader Abraham gegeven wordt, en met Isaäk en Jakob herhaald wordt. In de latere geschiedenissen staat deze roeping voor het volk Israël centraal.

In onze huidige tijd is Israël in een heel ander opzicht voorbeeld voor de wereld geworden. Het afgelopen jaar is het coronavirus wereldwijd een probleem geweest. De pandemie sloeg geen land over. Toen in december de vaccinaties beschikbaar kwamen, besloot Israël met militaristische snelheid en precisie het vaccineren aan te pakken. Want zonder tegenslagen zou dan in februari het gehele land gevaccineerd zijn. Op veel plekken kon het vaccineren plaatsvinden, en niet alleen de gehele week door, maar ook 24 uur per dag. Veel inwoners van Israël hebben dan ook 's nachts de weg naar een vaccinatie locatie afgelegd.

Inmiddels is het maart. De afgelopen week was op CNN te zien, hoe momenteel de situatie in Israël is. Er waren beelden van volle restaurants te zien. Mensen konden weer als vanouds volop bij elkaar zitten. En hoe kunnen ze weten, dat dat daadwerkelijk verantwoord is? Aan de deur dient elk bezoeker zijn of haar vaccinatiepas te laten zien. Niemand maakte daarvan een probleem, geen gediscussieer, dat dat inbreuk op je privacy maakt en dat semibelangrijkdoenerij meer. Bovenal was er bij de gasten de grote blijdschap, dat ze openbaar weer samenkomen konden. Degenen, die in beeld kwamen, waren trots erop, dat ze hun bewijsstuk van vaccinatie laten zien konden.

Israël als een modern voorbeeld voor de wereld. Hoe we weer bij de normale wijze van leven terugkeren kunnen. Meteen ook een voorbeeld voor de kerken. Want ook daar hopen we volop, dat over enige tijd we niet alleen weer samenkomen kunnen, maar dan ook niet binnen allerlei beperkende regels en maximum aantal aanwezigen op verre afstanden. Tegelijk blijven we ook wel beseffen, dat het voorbeeld van Israël voor de wereld in de bijbel een geloofsuitspraak is. Voorbeeld zijn van hoe je God en Zijn komende Koninkrijk centraal stelt. Hopelijk wordt dat voor Israël, de volken en kerken eens het echt nieuwe normaal: vanuit je geloof en de liefde van God oprecht de ander zonder afstand nabij zijn!

Jarig

Deze zondag 14 maart is zr. Bak van de Peter van Anrooylaan jarig, en komende vrijdag 19 maart is zr. Mulder van het Kasteel jarig. We willen als ge-

meente u samen met uw echtgenoten en allen, die u dierbaar zijn, hiermee van harte feliciteren, en wensen u Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

40-dagentijd

Ik was naakt, en jullie kleedden mij` (Matth. 25:36)
Wie vroeger z'n vijand echt vernederen wilde, nam hem zonder kleren mee. Naakt en barrevoets, schrijft Jesaja. Veel dieper kon je als mens niet zinken. Naakt zijn betekent niet alleen geen kleren om je lichaam hebben, maar ook, dat er in de gemeenschap geen plek voor je is. Je bent weerloos, in alle opzichten. Overdag de gesel van de zon, waartegen niets je beschermt, 's nachts de kou. En dag en nacht de schaamte van het naakt zijn. Het hebben van kleding was geen vanzelfsprekendheid. Door de gehele bijbel heen vind je de oproep om van je kleding te delen. De heilige Maarten trok zich deze oproep aan, toen een bedelaar hem om kleren smeekte. Hij sneed zijn mantel in tweeën. Achter de kleding zit de vraag naar waardigheid. Wellicht is het daarom, dat Paulus het beeld van kleding gebruikt, als hij het geloof ter sprake brengt. Wie met Christus bekleed is, ontdekt, hoe God hem voluit mens maken wil. In navolging van Jezus kleden we de ander, letterlijk en figuurlijk, en helpen we om mensen waardigheid te geven.

Lied 121

*Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek Zijn Aangezicht,
ik roep Zijn Naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt:
wil mij behoeden en op handen dragen.*

*Spreek Gij het woord, dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt, en opneemt in Uw vrede.
Ontsteek die vreugde, die geen einde heeft,
wil alle liefde aan Uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft,
Gij zijt toch Zelf de ziel van mijn gebeden.*

ZWO-commissie.

Collectedoel voor de biddag

Veel vrouwen in Noord-Ghana verbouwen maïs, rijst, sojabonen en pinda's voor eigen gebruik. Tijdens het regenseizoen rapen ze 4 maanden sheanoten. De sheaboter, die je daarvan maken kunt, is in veganistische boter en cosmetica heel gewild. Een uitgelezen kans voor arme boerinnen in Ghana om hun leven te verbeteren. De Ghanese kerk leert hen om de kwaliteit te verbeteren. Dankzij een betere samenwerking en het goed bewaren van de oogst krijgen ze voor hun noten en boter meer betaald, en verbetert zo hun leven! Met de opbrengst van deze collecte steunt

KerkinActie Ghanese boerinnen om hun leven te verbeteren. Helpt u mee? Maak uw gift via *NL05-RABO0306001888* t.n.v. *Diaconie PG Lieren* o.v.v. *boerinnen Ghana* over. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Bedankt voor uw steun!

Collectedoel voor de zondag

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio's als *Groningen*, *Limburg* en andere gebieden aan de rand van ons land zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk, en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen.

Kerken willen bij alle problemen, die hiermee samenhangen, graag helpen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk en figuurlijk niet in de kou staan, en zorgen ervoor, dat kinderen niet in te kleine kleding naar school behoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein, en hebben niet veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk, dat *KerkinActie* kerken in deze regio's begeleidt en in hun diaconale taak ondersteunt. Maak uw bijdrage op *NL05RABO0306001888* t.n.v. *Diaconie PG Lieren* o.v.v. *Diaconaat Nederland* over. Hartelijk dank voor uw steun! Namens de diaconie,

Zwanette, Tineke, Rina, Hennita & Anja.

Vanuit de gemeente

Afgelopen dinsdag 09 maart was fam. *Wilbrink* van de Dorpstraat 60 jaar getrouwd. Dat is een uitzonderlijk lange tijd, waarin u samen lief en leed gedeeld hebt. Vol dankbaarheid kunt u ook op deze feestdagen terugzien, want ondanks de beperkende maatschappelijke regels konden dierbaren u bezoeken, en hebben velen via kaarten en op andere wijzen met u meegeleefd. We willen u beiden als gemeente van harte met dit bijzondere jubileum feliciteren, en wensen u samen met al uw dierbaren Gods zegen samen toe.

De Kerknieuws van volgende week

Volgende week zal onze scriba *Martien Hertgers* een keer de *Kerknieuws* maken. Een ieder kan eventuele kopij via *scriba@pknlieren.nl* naar hem toezenden.



Ds. A.P. de Graaf.

De *Kerknieuws* kun je wekelijks gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar *APdeGraaf@wxs.nl* op te geven.