



Kerknieuws



(verzonden aan 42 personen)

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 28 maart 2021, 17^e jaargang, nummer 12

Israël

Dit weekeinde kenmerkt zich niet alleen door het feit, dat de zomertijd weer ingaat, maar kerkelijk gezien is het ook Palmzondag. Binnen de katholieke traditie spreekt men meer van Palmpasen. Ook al bedoelt het laatstgenoemde woord het niet uit te drukken, het is wel altijd de laatste zondag voor het grote Paasfeest uit. Het gaat in de kerk dan altijd over de koninklijke intocht van de Here Jezus in Jeruzalem.

Op zich is het bijzonder, dat de intocht van de Here Jezus koninklijk genoemd wordt. Er was een grote groep mensen, die met Hem mee optrok, maar die waren in andere tijden ook vaak op Hem afgekomen. En de joodse leiders ontvingen Hem niet bepaald koninklijk: Hij was een doorn in hun oog. En de romeinse soldaten zullen ook op hun hoede geweest zijn, want uiteindelijk was Israël onder romeins gezag, en mochten ze dus geen eigen koning hebben. Dus ondanks het grootse en feestelijke t/m palmtakken aan toe was nog steeds niets koninklijks eraan.

De reden, waarom we deze intocht van de Here Jezus in Jeruzalem in de loop van de kerkgeschiedenis toch koninklijk zijn gaan noemen, heeft ermee te maken, dat men hierin een beeld zag van hoe het eigenlijk behoort te zijn: de mensen zouden de Here Jezus overal en in alle tijden zo groots als een feestende massa binnenhalen moeten. En zo zal het in Zijn komende Koninkrijk zijn. Overigens liet men het dan wel bij die intocht in Jeruzalem zelf. Want aansluitend gaat Hij de tempel van handel reinigen, en dat kwam de latere kerk als verhaal uiteraard minder goed uit. Want of we het leuk vinden of niet: de kerken hebben de eeuwen door aan mensen ook heel goed verdiend. Grote kerkgebouwen en immense kathedralen zijn gebouwd, terwijl velen van honger en armoede zichzelf nauwelijks redden konden. En de grootste kerkgebouwen worden net als kastelen eeuwen later door velen nog steeds bezocht en bewonderd, terwijl er dan geen oog is voor het vele leed, dat er in die tijden ook geweest is.

We gaan kerkelijk gezien de Stille week in. De week, waarin het lijden en sterven van de Here Jezus centraal staan. Alles uitlopend op het grote Paasfeest van volgende week. Net als vorig jaar zullen we het geheel ook dit jaar niet in de kerk zelf vieren kunnen. We zullen het met digitale samenkomsten doen moeten. Dat kan vanaf komende donderdag elke dag: meer daarover verderop onder het kopje *Kerkdiensten*. Ik wens een ieder mooie en inspirerende diensten en alvast een gezegend Paasfeest toe!

Jarig

Komende vrijdag 02 april, op Goede Vrijdag, is br. *Schiebaan* van het Engeland jarig, en de dag erop, op Stille Zaterdag 03 april, zijn zowel br. *Akkerhuis* van de Keizersmantel als zr. *Modderkolk* van de Tullekensmolenweg jarig. We willen als gemeente u allen samen met uw echtgenoten hiermee van harte feliciteren, en wensen u Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

Collectedoel

Wat betekent Pasen en wat betekent het Paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan 6.000 jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag, wanneer ze in groepen de *PaasChallenge* doen. De PaasChallenge, die in de week voor Pasen gehouden wordt, is een spel, dat door *Jong Protestant* ontwikkeld is, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het Paasverhaal. Ze ontdekken, waarom Jezus Zijn lijdensweg ging, en waarom er voor hun nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage geeft u jongeren, die het Paasverhaal al vaak gehoord hebben, de kans om op een nieuwe manier met de boodschap van Pasen in aanraking te komen! Maak uw gift over via NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v. Jong Protestant Palmpasen. Meer informatie op kerkinactie.nl/40dagentijd & kerkinactie.nl/paaschallenge. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Bedankt voor uw steun! Namens de *diaconie*,

Zwanette, Tineke, Rina, Hennita & Anja.

40-dagentijd

Pasen is het feest van de opstanding, het nieuwe leven. God roept mensen weg uit een bestaan, dat zonder Hem een doodlopende weg is. We mogen opnieuw beginnen. Vanzelf is dat niet gegaan, dat is, wat het verhaal van Goede Vrijdag en de begrafenis van Jezus ons vertelt. Maar door die duisternis heen is het weer licht geworden. Van dat licht willen we

delen, ook met jongeren, en hun zien laten, waar het echte leven te vinden is.

Maranatha

*Bij het vallen van de nacht, bij het falen van de kracht,
met de duisternis rondom, roep ik: kom,
heer Jezus, kom!*

ZWO-commissie.

Gesprek in de kerk

Er staat weer een nieuw *Gesprek in de kerk* online. Naast een gemeentelid uit Hoenderloo is uit onze gemeente Cees *Bogerman* mijn gast.

Het gesprek is gemakkelijk via de link www.gesprekindekerk.nl te vinden; het betreft nr. 17.

Kerkdiensten

Volgende week is het Pasen. In de kerk is dat het belangrijkste feest. Daarom zullen de komende week er verschillende digitale kerkdiensten zijn, waarbij we aandacht aan de Stille week & Pasen schenken.



Op elke dag vanaf de donderdag voor Pasen komt de digitale dienst van die dag 's morgens beschikbaar. Ze zijn allemaal via de link www.dominee.eu te vinden. Dus op donderdagmorgen 01 april de dienst voor *Witte Donderdag* (kerkdienst nr. 16), op vrijdag 02 april de dienst voor *Goede Vrijdag* (kerkdienst nr. 17), op zaterdag 03 april de dienst voor *Stille Zaterdag* (kerkdienst nr. 18), en op zondag 04 april de *Paasdienst* (kerkdienst nr. 19).

In de Paasdienst zingt Rianne *Janssen* enkele Paasliederen; haar schoonzoon *Jasper* heeft deze liederen in onze kerk met beeld en geluid opgenomen; Hennita *Benjamins* bespeelt het orgel. Ik wens een ieder mooie diensten in deze Stille week & met Pasen toe!

 Ds. *A. P. de Graaf.*