



## Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 07 maart 2021, 17<sup>e</sup> jaargang, nummer 09

### Brievenbus

Ook al loopt het aantal poststukken in ons digitale tijdperk sterk terug - omdat vandaag de dag veel digitaal verstuurd wordt - krijgen we doorgaans toch van alles in de brievenbus. Kranten, reclamefolders, brieven, kaarten. En soms zitten bijzondere zaken ertussen.

Vorige week kregen - volgens een bericht op *Nu.nl* - 5.000.000 huishoudens een schrijven van een of andere dominee, waarin hij aanreikte, dat het vaccineren tegen het coronavirus het werk van de duivel is. Zonder twijfel zal het schrijven bij 98% huishoudens meteen ongelezen de blauwe oudpapiercontainer ingegaan zijn. En terecht!

Deze week ontving ik een ander bijzonder schrijven. Van Joodse hand. De ene kant in het hebreuws, de andere kant in onze taal. De titel was *T.V. en Internet*. Vervolgens stonden er ruim 70 bijbelteksten, die afschuw onder woorden brengen. Alle keurig uit het Oude Testament, want de Joden aanvaarden het Nieuwe Testament niet. Als in de vorige alinea genoemde dominee dit stuk geschreven had, dan had hij nog een hele serie teksten uit het Nieuwe Testament erbij geschreven, en was het zonder twijfel ruim boven de 100 teksten uitgekomen,

Waarom is het de moeite niet waard om dit soort geschriften door te nemen? Omdat dergelijke schrijvers bijbelteksten enkel misbruiken om hun eigen mening extra fundering te geven. We kunnen allerlei teksten aanhalen, maar in de tijd van de bijbel (duizenden jaren geleden) waren vaccinaties, televisie en Internet nog heel verre toekomst. Zodat de woorden zelf nog lang niet bestonden. Dus het is een tunnelvisie om te denken, dat er al bijbelteksten over dergelijke zaken geschreven zijn, die toen nog lang niet bestonden. De mensen van toen hadden wel andere zaken om zich druk om te maken. Hongersnood, dreigingen van vijanden, onrechtvaardigheden onder het volk, afgoderijen, daarover gaan al dat soort teksten. Zoals wij in onze tijd ons niet druk kunnen maken om problemen uit de verre toekomst van het jaar 4000 of zo, zo konden de mensen van toen zich niet druk maken om de problemen om onze huidige tijd. Iets, wat schrijvers als bovengenoemden zich blijkbaar nooit realiseren.

Als we de kostbare woorden uit de bijbel lezen, dan behoort dat niet te zijn om alleen maar je eigen standpunten extra fundering te geven (want wie durft de woorden van God tegen te spreken?). Dan misbruik je de bijbel alleen maar om buikspreekers voor je eigen opvattingen te zijn. Het gaat veeleer erom om de woorden van de bijbel oprecht te beluisteren, tot je doordringen te laten, en je zo een nieuwe weg in je leven aanreiken te laten. En dat kan soms dan ook eens een andere weg zijn dan je dacht, voordat je je in die woorden van de bijbel verdiepte. Voor andere wegen open staan: pas dan laat je je daadwerkelijk door Gods woorden verrassen. Pas dan hebben ze je echt wat te zeggen. Je voor Zijn woorden durven te openen: pas daarin ligt zegen!

## Jarig

Komende zaterdag 13 maart is zr. *van de Beek* van de Koningspage jarig. We willen als gemeente u hiermee van harte feliciteren, en wensen u Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

## Lieve allen

Hierbij wil ik graag iedereen bedanken, die na mijn heupoperatie d.m.v. een kaart, telefoontje of bezoekje mij beterschap toewenste. Het was fijn om zoveel blijken van belangstelling te mogen ontvangen! Het gaat intussen goed met mij, en met dit mooie voorjaarsweer is het heerlijk om in de tuin te zitten, en van zoveel vogeltjes te genieten. Hopelijk zien we elkaar weer gauw, als de kerk weer open gaat.

Lieve groeten, *Tineke van der Schoor*.

## Tip de diaconie!

Over enkele maanden komt er binnen de diaconie een verandering. Na gedane diaconale taken gaan *Anja*, *Tineke* en *Zwanette* hun taken overdragen. En we roepen daarom uw/jouw hulp in, zodat wij met potentiële nieuwe diakenen contact leggen kunnen! Want we zetten de diaconale activiteiten graag met dezelfde inzet voort. Heeft u tips voor ons wie we benaderen kunnen? Kent u iemand in onze gemeente, die hulpvaardig en actief is, die voor de medemens oog, oor en hart heeft, en met plezier de handen ervoor uit de mouwen steekt? Hij of zij kan van een klein team deel uitmaken, dat zich voor het ondersteunen en organiseren van diverse taken voor onze gemeente en eredienst gezamenlijk inzet. Geweldige werkzaamheden, die veel voldoening geven en leerzaam zijn. Bel met of stuur een app naar *Hennita* via 06-83575292, of e-mail ons via [diaconie@pknlieren.nl](mailto:diaconie@pknlieren.nl). We zien naar je bericht uit, bij voorbaat dank!

Hartelijke groet, de diaconie: *Anja, Hennita, Rina, Tineke & Zwanette*.

## 40-dagentijd

*Ik was een vreemdeling, en jullie namen Mij op* (Mattheus 25:35). De gave van de gastvrijheid is op sommige plekken aan mensen ruimhartig toebedeeld. Het lijkt bijna in de genen te zitten om je deur te openen voor wie langskomt en voor even een plek zoekt. In de bijbel vind je volop verhalen erover. Mensen onderweg, die onderdak krijgen, omdat je iemand niet in de kou laat staan. Wanneer Jezus bijvoorbeeld met 2 mannen vanuit Jeruzalem naar Emmaüs loopt, en het al donker begint te worden, wordt Hij voor de maaltijd van harte uitgenodigd. Diep in de traditie van Israel zat verweven, dat ze ooit in Egypte zelf ook vreemdeling waren. En misschien begint het daar wel: het besef, dat je als mens een voorbijganger bent, een vreemdeling op aarde. Wie dat ervaren heeft, streeft

niet naar behoud van eigen huis en haard, maar kan letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan wie onderdak zoeken.

## Gebed

*God, wij vragen U: vind hen, die verloren lopen, die gescheiden zijn van hen van wie ze houden, over grenzen uit hun land moeten gaan, en weg van hun geboortegrond, die niet meer weten waarheen. Vind hen, God, Gij Die altijd hen, die verloren raakten, zoekt, en beschermt, zoals een kloek haar kuikens.*

*God, wij vragen U: laat hen, die onder ons wonen, die zich vreemden voelen, ontworteld, een veilige woonplaats vinden, waar hun geschiedenis gerespecteerd wordt, hun vaardigheden erkend worden, zodat ze zonder vrees leven kunnen. Laat ons, God, hun nieuwe thuis zijn, open ons hart voor hun.*

*ZWO-commissie.*

## Collectedoel

De diaconie verzorgt in het kader van eigen werk onder meer bemoedigingsacties, activiteiten ten behoeve van de 40-dagentijd, ZWO-acties, de Paaskaarsen in de kerk, doopkaarsen, brood voor de viering van het heilig avondmaal, het gemeentehuisje of aangepaste actie, de fruitactie in het najaar, dagboekjes met boekenlegger en ons sponsorkind. Wilt u onze werkzaamheden ondersteunen? Uw gift kunt u op bankrekeningnummer van *Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888* o.v.v. *Diaconie eigen werk* overmaken. Hartelijk dank namens de Diaconie: *Anja, Hennita, Rina, Tineke & Zwanette*.



## Kerkenraadsvergadering

De kerkenraad vergadert komende woensdagavond 10 maart a.s. om 19.30 uur; vanwege het coronavirus gebeurt dat op digitale wijze.

## Kerkdienst

Er staat weer een kerkdienst online. We lezen de korte gelijkenis uit Matth. 21:28-32. Wat de Here Jezus met de gelijkenis bedoelt, stip ik kort aan, maar verder gaat met me om een andere invalshoek op de gelijkenis. De kerkdienst is gemakkelijk via de link [www.dominee.eu](http://www.dominee.eu) te vinden; het betreft nr. 15.

*✍ Ds. A.P. de Graaf.*