



**9 juli 2021**  
**53<sup>e</sup> jaargang**  
**Nummer 6**

## HET KONINKRIJK VAN GOD

In Lukas 17: 20-21 lezen we: Toen de Farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen antwoordde hij hun: De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen en men kan niet zeggen: Kijk, Hier is het of Daar is het. Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.

Anders dan bij de vraag van de Sadduceeën naar de opstanding geeft Jezus geen direct antwoord. Toen was het: Ik ben de God van Abraham, Izak en Jacob. Is God een God van doden of van levenden? De doden leven voort bij God, nu al.

Na de vraag van de Farizeeën in Lukas 17 vertelt Jezus aan de discipelen over de komst van de Mensenzoon. Daaruit zou je kunnen afleiden dat het

koninkrijk van God komt met de eindtijd en zo wordt het heel vaak ook opgevat.

Maar in Lukas 13 heeft Jezus ook al over het koninkrijk gesproken. “Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het vergelijken. Het lijkt op een zaaide van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen.”

Het koninkrijk van God is al onder ons. Het begint klein en wordt gaandeweg groter. Maar het wordt geen hemel op aarde, de mosterdplant overwoekert niet de aarde, hoe graag sommige bewegingen dat misschien wel zouden willen. God is in de hemel en wij leven op aarde. En de hemel komt zo nu en dan op aarde. Soms is het goede kwaad en soms is het kwade goed. Dat hebben we ook afgelopen jaar weer kunnen ondervinden. Corona bracht zowel het goede als het kwade aan het licht.

We kennen allemaal het verhaal van de rijke jongeling uit Mattheus 19. Hij vraagt aan Jezus wat voor goeds hij moet doen om het eeuwige leven te verwerven. Houd je aan Gods geboden zegt Jezus. Dat doe ik, zegt de jongeling, wat kan ik nog meer doen. Hij is nog niet tevreden met het antwoord van Jezus en wil, denk ik, een compliment. En krijgt vervolgens de kous op de kop: Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. Dat antwoord zag de jongeling niet aankomen.

Jezus zegt daarna tegen zijn discipelen: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van de naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. De discipelen raken ontzet en vragen: wie kan er nog gered worden. En dan komt het cryptische zinnetje: bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.

Als kind had ik allerlei fantasieën hoe een kameel door het oog van de naald zou gaan. Ik dacht aan een hele grote naald en een mini, mini kameel. Ik dacht niet na over de rijke, want we hadden het niet zo breed in mijn jeugd.

Vier jaar geleden op excursie in Israël werd verteld dat het oog van de naald een onderdeur van een huis was, zodat de kamelen niet gemakkelijk naar binnen konden. Vergelijk het maar met de onderdeur van oud Veluwe boerderijen. Bedoeld om het paard niet op de deel te laten komen. Bij het opgroeien ben ik nog eens een keer in volle vaart en tot bloedens toe tegen de bovendeur gerend.

Ja, en hoe gaat nu een kameel door de onderdeur: op zijn knieën! En dat is wat Jezus bedoelt: Wij rijken gaan niet gemakkelijk op de knieën. Maar bij God is dat wel mogelijk.

Op 5 februari jl stond er in het NRC een interview over corona met de bisschop van Rotterdam, Hans van den Hende. Eén zinnetje trof mij in het bijzonder. “Er gaat vanuit het evangelie altijd een appel uit om vanuit je geloof de goede dingen te doen voor de opbouw van het Rijk van God. Dat Rijk kun je niet vinden op Google Maps, het zit in de harten van mensen”.

Ter afsluiting de verzen 6 en 7 van het prachtige lied 181 over het mosterdzaadje, geschreven door dichter Sytse de Vries.

“Zo’n heel klein zaadje is Gods koninkrijk  
Het groeit en wordt voor iedereen  
Een schuilplaats wereldwijd

Dit kleine zaadje, je vangt het in je hart  
Het wordt van alle liefde groot  
Het groeit, als je volhardt”

Jan Jansen

VANUIT DE GEMEENTE

---

## KERKDIENSTEN

---

11-07	10.00	ds. J.H. van Osch
18-07	10.00	ds. A.P de Graaf
25-07	10.00	ds. G. de Ruiter
01-08	10.00	ds. A.P. de Graaf
08-08	10.00	ds.
15-08	10.00	ds. L van Rouendaal
22-08	10.00	ds. A.P. de Graaf (HA)
29-08	10.00	ds. J. Lammers

## ZONNEHUIS

---

Geen diensten vanwege het Coronavirus

## MARKEN-HAVEN

---

Geen diensten vanwege het Coronavirus

## COLLECTEROOSTER

---

11-07	1 <sup>e</sup> Diaconie eigen werk	2 <sup>e</sup> Kerk
18-07	1 <sup>e</sup> Jong Protestant	2 <sup>e</sup> Kerk
25-07	1 <sup>e</sup> Diaconie ZOA	2 <sup>e</sup> Kerk
01-08	1 <sup>e</sup> Diaconie eigen werk	2 <sup>e</sup> Kerk
08-08	1 <sup>e</sup> Zending	2 <sup>e</sup> Kerk
15-08	1 <sup>e</sup> Zending	2 <sup>e</sup> Kerk
22-08	1 <sup>e</sup> Jong Protestant	2 <sup>e</sup> Kerk
29-08	1 <sup>e</sup> Diaconie Schuldhulpmaatje	2 <sup>e</sup> Kerk

## GEFELICITEERD

---

20-7	Mevr. G. Tornij - Zuidema Mr. van der Kampweg 11 7361AD BEEKBERGEN
21-7	Mevr. G.J. Dijk - Flinkert Myrtillushof 2 7325VN APELDOORN



- 3-8 Dhr. M.C. Wilbrink  
Dorpstraat 118 7361AZ BEEKBERGEN
- 17-8 Dhr. J. Hertgers  
Dorpstraat 136 7361AZ BEEKBERGEN
- 17-8 Mevr. K. Verkaik - van Silfhout  
Warenargaarde 752 7329GR APELDOORN
- 20-8 Dhr. I.S. Schaafsma  
Wolterbeeklaan 61 7361ZG BEEKBERGEN
- 22-8 Mevr. J.A. Boon - van der Weele  
Gemzenstraat 71 7315EL APELDOORN
- 22-8 Mevr. G. Brouwer - Kleinleugemors  
Loenenseweg 19 7361GB BEEKBERGEN
- 27-8 Dhr. R.M. Wilbrink  
Voshuizen 5 7364BP LIEREN
- 28-8 Mevr. J. Voogt - van Buuren  
Arnhemseweg 514 7361CM BEEKBERGEN

## COLLECTEN

2-mei	Diaconie	50,00	Kerk	20,00
9-mei	Noodhulp	126,23	Kerk	53,12
16-mei	Voedselbank	169,68	Kerk	35,47
23-mei	Zending	169,34	Kerk	47,16
30-mei	JOP	49,25	Kerk	46,15
6-jun	Vrouwen Oeganda	115,00	Kerk	44,95
13-jun	Dorpskerken	114,70	Kerk	59,00
20-jun	Noodhulp	137,80	Kerk	44,00
27-jun	Diaconie	129,65	Kerk	95,15

Gift

Diaconie € 50

BOUW & VERBOUW  
**A. Roseboom**

NIEUWBOUW - VERBOUW - RENOVATIE - ONDERHOUD

Tel. 06-50212645 Molenakker 18 7364 BN Lieren  
info@roseboombouw.nl www.roseboombouw.nl

## Tankstation Assies

Dorpstraat 193, 7361 AT Beekbergen  
Tel.: 055-5061945, Fax: 055-5064014



Nu ook verkoop van  
diverse soorten gasflessen: camping gas  
shell gas  
bene gas  
prima gaz

**Openingstijden shop en tankstation Assies**

voor:	Maandag t/m vrijdag	07.30 - 20.00 uur
Super benzine	Zaterdag	08.00 - 19.00 uur
Super plus	Zondag	gesloten
Euro loodvrij		
Diesel		
LPG		
Mengsmering		

24 uren service met creditcardpas

Creditcard, bank - en/of giropas



# Wilbrink



woningmakelaardij

agrarisch & landelijk vastgoed

financiële diensten bv



Dorpstraat 47, 7361 AR Beekbergen info@wilbrinkmakelaardij.nl  
Tel. 055-5061397 www.wilbrinkmakelaardij.nl

kaarten  
Cadeauartikelen  
Cadeaubonnen  
Levensmiddelen

www.beekbergen.wereldwinkelweb.nl

J. Hertgers, Dorpstraat 136  
7361 AZ Beekbergen  
tel: 055-5061669



## COLLECTE DOELEN

---

### **11 Juli: Diaconie – eigen werk**

De diaconie verzorgt in het kader van eigen werk onder meer bemoedigingsacties, activiteiten ten behoeve van de 40 dagentijd, ZWO-acties, de Paaskaarsen in de kerk, doopkaarsen, brood voor de viering van het Heilig Avondmaal, het gemeentewitje of aangepaste actie, de fruitactie in het najaar, dagboekjes met boekenlegger en ons sponsorkind. Wilt u onze werkzaamheden ondersteunen? Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer van Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. Diaconie eigen werk. Hartelijk dank namens de Diaconie: Tineke, Hennita & Rina.

### **18 juli: Jong protestant: Kerk als thuisplek voor jongeren**

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. collecte Jong Protestant. Meer informatie [kerkinactie.nl/collecte](http://kerkinactie.nl/collecte) en [jongprotestant.nl/thuisplek](http://jongprotestant.nl/thuisplek)

### **25 juli: ZOA**

ZOA ondersteunt mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld. Ze bieden noodhulp en helpen bij het weer opbouwen van een bestaan, zodat ze in vrede een waardig leven kunnen leiden in hun gemeenschappen. Wereldwijd zijn 79,5 miljoen mensen op de vlucht, op zoek naar een veilige plek. In deze moeilijke periode willen wij naast mensen staan. Helpen ongeacht ras, geslacht, afkomst, geloof of leeftijd. In crisisgebieden bieden ze noodhulp, maar waar mogelijk richt men zich op de wederopbouw en het herstel van de samenleving. Tijdens de wederopbouw werkt men samen met de lokale bevolking, gericht op blijvend en duurzame verandering. Zo dragen ze bij aan tekenen van hoop in een gebroken wereld. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. collecte ZOA. Meer informatie: [www.zoa.nl](http://www.zoa.nl)



### **1 augustus: Diaconie – eigen werk**

De diaconie verzorgt in het kader van eigen werk onder meer bemoedigingsacties, activiteiten ten behoeve van de 40 dagentijd, ZWO-acties, de Paaskaarsen in de kerk, doopkaarsen, brood voor de viering van het Heilig Avondmaal, het gemeentebestuur of aangepaste actie, de fruitactie in het najaar, dagboekjes met boekenlegger en ons sponsorkind. Wilt u onze werkzaamheden ondersteunen? Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer van Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v.

Diaconie eigen werk. Hartelijk dank namens de Diaconie: Tineke, Rina & Hennita.



### **8 augustus: Zending**

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. collecte Zending Syrië. Meer informatie [www.kerkinactie.nl/kerkensyrie](http://www.kerkinactie.nl/kerkensyrie)

### **15 augustus: Zending: Pakistan**

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. collecte Zending Pakistan. Meer informatie [www.kerkinactie.nl/christeninpakistan](http://www.kerkinactie.nl/christeninpakistan)

## **22 augustus: Jong protestant: Sirkelslag: interactief bijbelspel**

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Via online verbindingen strijden ze tegen groepen in andere plaatsen om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. collecte Jong Protestant Sirkelslag.



## **29 augustus: Diaconie - SchuldHulpMaatje**

In Apeldoorn wordt het werk van SchuldHulpMaatje uitgevoerd door Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn. SchuldHulpMaatje Apeldoorn wil mensen die met financiële problemen kampen, ondersteuning bieden deze problemen te helpen oplossen. Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. collecte Schuldhulpmaatje.

## **VERSLAG KERKENRAAD 1<sup>E</sup> HALFJAAR 2021**

Het laatste halfjaar verslag van de kerkenraad werd gepubliceerd in september 2020. We spraken de wens uit elkaar weer te ontmoeten in de kerkdienst van 20

september. Sindsdien is er veel gebeurd dat we niet konden voorzien. In dit verslag blikken we terug op de afgelopen periode.

21 oktober 2020 vergadert de kerkenraad nog in het Trefpunt. We nemen afscheid van wijkouderling Thea Akkerhuis, die zich vele jaren heeft ingezet voor het pastorale werk in onze gemeente.

We evalueren de aangepaste kerkdiensten in coronatijd. We missen het zingen maar zijn tevreden over het verloop van de diensten. Het geplande Heilig Avondmaal in november wordt geannuleerd omdat we dit niet veilig achten. De gesprekken in de kerk, waarbij onze predikant gemeenteleden in Hoenderloo en Lieren interviewt, krijgen zelfs landelijke bekendheid. De EO overweegt een driedelige Tv-documentaire te gaan maken over dit fenomeen. Planning zomer 2021.

De twee beamers worden vervangen (1 exemplaar is kapot). De lichtopbrengst is zo goed, dat het plan om nieuwe screens voor de ramen te maken kan komen te vervallen.

De Diaconie is in samenwerking met de NH gemeente druk bezig met de voorbereidingen van de actie rondom dankdag. Geen fruitbakjes dit keer maar een gedichtenbundel van Gerry Hofenk.

9 december 2020 is de volgende kerkenraadsvergadering. De begrotingen van de kerk en de Diaconie worden besproken en goedgekeurd.

We bespreken de kerkdiensten tijdens de kerstdagen en de dienst waarin we onze overleden gemeenteleden gedenken. We denken na over het coronaproef maken van deze diensten. De verspreiding van de Elisabeth Bode wordt gestopt en vervangen door een kerstkaart.

Het aantal coronabesmettingen loopt op. Elke dag komen er nog veel besmettingen bij. Ook moeten elke dag meer mensen naar het ziekenhuis. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december in een lockdown. De kerkenraad besluit om de kerkdiensten te stoppen. Geen kerstdiensten, geen herdenkingsdienst van overledenen. We moeten het doorschuiven naar het volgend jaar.

De kerkenraadsvergadering op 27 januari 2021 wordt geannuleerd. Via e-mail, WhatsApp, en de telefoon houden we elkaar op de hoogte en nemen de nodige beslissingen.

10 maart 2021 is het nog niet verantwoord om met elkaar te vergaderen in het Trefpunt. Een van de kerkenraadsleden brengt ons op het idee om online te vergaderen via Internet. Met het programma Teams kan iedereen thuis achter de laptop contact maken met de andere kerkenraadsleden.

In deze vergadering wordt het collecterooster 2021 en het protocol “wat te doen bij calamiteiten in de kerk” besproken en goedgekeurd.

Actie kerkbalans heeft een mooi (hoger) bedrag aan toezeggingen opgeleverd. Maar liefst 4 van de 5 diakenen zijn dit jaar aftredend. Gelukkig bieden Hennita Benjamins en Tineke Klinkenberg aan om nog een jaartje aan te blijven. Ook de voorzitter en de scriba zijn dit jaar aftredend. Beiden zijn bereid om nog een periode aan te blijven. De ‘schade’ blijft op deze manier gelukkig wat beperkt. Op zoek dus naar 3 nieuwe diakenen.

We denken na over het moment waarop we weer de kerkdiensten kunnen gaan hervatten. Na lang beraad wordt dit 9 mei 2021.

De Diaconie heeft snert uitgedeeld onder de gemeenteleden en bereidt zich voor op de organisatie van een paasontbijt dat wordt rondgebracht bij alle gemeenteleden. Een nieuwe paaskaars wordt dit jaar vanwege de kosten niet aangeschaft.

28 april 2021 vergaderen we weer in het Trefpunt, rekening houdend met de coronamaatregelen.

De jaarcijfers van 2020 van de kerk en de Diaconie worden besproken met de boekhouder.

Het lukt nog niet echt om nieuwe diakenen te vinden. Familie Roukema verhuist naar Apeldoorn waarmee we ook op zoek moeten naar iemand die de preekvoorziening van Reinoud gaat overnemen.

Het College van Kerkrentmeesters deelt mee dat in mei gestart wordt met het schilderwerk van de pastorie en dat het orgel binnenkort zal worden gestemd. De kascontrolecommissie komt vóór de volgende kerkenraadsvergadering bijeen, zodat in de vergadering van 2 juni de financiën van 2020 kunnen worden goedgekeurd.

2 juni 2021 is de laatste kerkenraadsvergadering van dit seizoen. De financiële stukken worden van de benodigde handtekeningen voorzien en we nemen de 0-lijst met nieuwe inwoners door en spreken af wie hen gaat bezoeken.

De zoektocht naar nieuwe diakenen heeft nog niets opgeleverd. We schakelen over naar plan B: het inzetten van collectanten. Anja van den Bree treedt af als diaken maar wil komende periode wel als collectant fungeren. We gaan nog op zoek naar een collectant erbij. Rina Hoiting wordt de nieuwe voorzitter van de Diaconie.

PKN Nederland kondigt versoepelingen aan met betrekking tot de kerkdiensten vanaf 5 juni. Zo mogen er maximaal 60 kerkgangers aanwezig zijn en mag er zachtjes worden meegezongen. Ook het optreden van een zanggroepje wordt weer toegestaan. De kerkenraad is blij met deze ontwikkelingen en hoopt dat we spoedig weer naar het oude normaal kunnen overgaan.

Ik hoop u hiermee weer een beetje te hebben bijgepraat over wat ons als kerkenraad in de afgelopen periode heeft beziggehouden.

Hartelijke groet,  
Martien Hertgers, scriba

## BIJEENKOMST 12 JUNI GENERALE SYNODE VAN DE PROTESTANTSE KERK – LUNTEREN

---

Het was goed om elkaar weer werkelijk te zien! Online waren er wat voorgesprekken geweest. Dit nieuwe fenomeen wordt breed gewaardeerd en draagt ook echt bij aan een goede bespreking. Maar, zoals voor al het werk in de kerk en daarbuiten geldt: de fysieke ontmoeting heeft echt meerwaarde. Je bent dan letterlijk met elkaar in één ruimte en voelt je op die manier ook verbonden met elkaar.

De ochtend werd begonnen met de nodige benoemingen, waaronder de herbenoeming van de scriba. Ds. René de Reuver aanvaarde deze herbenoeming met een persoonlijke overweging rondom het Magnificat. (Deze is te lezen op [www.protestantsekerk.nl](http://www.protestantsekerk.nl)) Daarna werd het eerste vergaderpunt behandeld: het protocol rondom de verkiezingen van de leden van het moderamen. Bij dit punt, samen met de herbenoeming van de scriba, werd gesproken over de verhouding tussen moderamen en synode. In de zaal zat het moderamen hoog op het podium. Een vergelijking werd getrokken tussen de discussie over macht en tegenmacht in de Tweede Kamer. De preses gaf aan dat ook voor het moderamen zelf deze opstelling niet ideaal was. Het gesprek dat volgde was kritisch, maar had wel een open sfeer. Juist de kerk kent een vorm van bestuur waarbij de leden van het moderamen uit de synodeleden gekozen worden. Zo wordt de kerk echt samen geleid. Natuurlijk kan het soms zijn dat het moderamen een beetje tegenover de rest van de synode staat. Maar het doel van elke vergadering weer, is samen de kerk verder te brengen.

Zo werd ook het middagdeel begonnen: een gesprek over het stuk 'Geroepen en gezonden'. De aanleiding was een eerder rapport 'Mozaïek van kerkplekken'. Hierin werd de positie van voorganger op nieuwe kerkplekken aangestipt. Wat mogen zij, wat kunnen zij? In het rapport 'Geroepen en gezonden' ging het uiteindelijk vooral om de positie van de kerkelijk werker, en dan in het bijzonder: de positie van de kerkelijk werker met preek- en sacramentsbevoegdheid.

Inmiddels werken velen van hen in onze kerk. Maar, hun rechtspositie is zwak. Daarnaast is hun positie in de kerk niet altijd even duidelijk. Zijn zij ambtsdrager zoals een ouderling dat is (velen van hen zijn bevestigd als ouderling) of eigenlijk toch een soort dominee? En hoe noem je hen dan? Vaak bestaat hun werk uit 'domineeswerk' maar loopt de waardering hiervoor ver achter. Zowel op materieel als institutioneel niveau. Het rapport zelf, met allerlei concrete gedachten over opleiding, positie en benaming, had al ruim voor 12 juni veel stof op laten waaien. Het ging namelijk over een pastor en die zou dan niet hetzelfde academisch niveau hebben als een dominee, of juist wel. En waar moeten predikanten dan heen? Wat is hun opleiding nog waard?

Relevante vragen. Al snel was duidelijk dat het rapport in zijn geheel nooit door de synode zou worden overgenomen. De kritiek was fundamenteel. Het gesprek in Lunteren ging daarom niet over de praktische uitwerking van het rapport, maar over de ambtsvisie als basis. De urgentie werd gevoeld. Kerkelijk werkers zijn waardevol in onze kerk en verdienen ook een heldere positie als geroepen en gezonden arbeiders in Gods Koninkrijk. Het gesprek op de synode was opnieuw kritisch, maar open. Uiteindelijk werd een gewijzigd besluitvoorstel overgenomen. De ambtsvisie van het rapport verdient uitwerking, maar geeft een goed kader van de visie op het geordineerde ambt.

Sommige lezers zullen denken: 'Typisch de Synode, er moet eerst weer nagedacht worden. Zo komen we nooit een stap verder!' Toch vind ik dit een goede zaak. Als het gaat om ambtsvisie is zorgvuldigheid geboden. En dat betekent vaak: neem je tijd! Juist omdat er in verschillende regio's verschillend over gedacht wordt (op de Veluwe zijn bijvoorbeeld minder kerkelijk werkers te vinden dan bijvoorbeeld in de classis Friesland), is het goed hierin eenheid te zoeken. De kerk kan alleen in verbondenheid op weg. Hoe we omgaan met degenen die ons als ambtsdrager willen dienen is daarom een zaak van zorgvuldig belang.

Thuisgekomen las ik het artikel over de besluitvorming in het ND. Dit deed in mijn ogen echt geen recht aan het gevoerde gesprek. Een later artikel in het RD gaf een beter beeld.

Ook voor de media geldt: snelheid geeft geen garantie voor zorgvuldigheid.

Ik zie uit naar de ontmoeting in september en wens eenieder in de tussentijd een goede zomer!

ds. Marrit Bassa

Voorst

## >SCHUURVERKOOP<

Locatie: *achter* Molenvaart 5 te Lieren

tel. 06-30082135 mailadres: [deschuurlieren@gmail.com](mailto:deschuurlieren@gmail.com)

Geopend donderdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur. Verkoop van 2e hands artikelen ten bate van de PKN kerk te Lieren en kleinschalige projecten. Inleveren van bruikbare spullen kan tijdens de openingsuren



Volgend Kerkblad verschijnt 3 september.

Kopij inleveren **t/m zaterdag 28 augustus**  
voor de maand september

Digitale kopij s.v.p. aanleveren als Word bestand.

**Predikant:** Ds. A.P. de Graaf  
Lierderstraat 9, 7364 BH Lieren  
Telefoon: 055-5061388  
Email: apdegraaf@wxs.nl

**Redactie:** Wilma Boot-Diks  
Veldbrugweg 33, 7364 AG Lieren  
Telefoon: 055-5063193  
Email: kerkblad@pknlieren.nl

**Website:** [www.pknlieren.nl](http://www.pknlieren.nl)

**Bankrekeningnummers:**

**Prot. Gem Lieren-Beekbergen** NL12RABO0306000016

**Diaconie Prot. Gem Lieren-Beekbergen:** NL05RABO0306001888

  
wenz  
uitvaart



wenz-uitvaart.nl 06 - 4695 1939

- familiedagen
- verjaardagen
- bedrijfsuitjes

- camping
- verhuur stacaravan
- bed & breakfast

Jos & Krista Meeuwsen  
Wittekruisweg 47  
7364 AL Lieren  
(055) 506 2801  
info@debosrand.nl

[www.debosrand.nl](http://www.debosrand.nl)



**van Mourik**  
BEEKBERGEN 5061473



[www.vanmourikbeekbergen.nl](http://www.vanmourikbeekbergen.nl)