



# Kerknieuws



## Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen Zondag 26 september en 3 oktober 2021, 17<sup>e</sup> jaargang, nummer 37

### Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, Lieren:

Zondag 26 september **10.00** uur: de heer W. Wilbrink uit Lieren  
koster & techniek: Jibbe Hertgers  
organist: Willem Kroon  
koffieschenkers: Tilly & Theo Hertog  
1<sup>e</sup> collecte: Zending, 2<sup>e</sup> collecte: Kerk  
de bloemen gaan naar: zr. C.M. de Visser

Zondag 3 oktober **10.00** uur: ds. J. Weijenberg uit Harfsen  
Kosteres & techniek: Anke ter Riet  
organist: Henk Mulder  
koffieschenkers in het **Trefpunt**: Elly Bogerman en Rina Hoiting  
1<sup>e</sup> collecte: Kerk en Israël, 2<sup>e</sup> collecte: Kerk  
de bloemen gaan naar: zr. C. Schiebaan-Weijland

Zondag 10 oktober **10.00** uur: ds. G. Bikker uit Harderwijk  
kosteres & techniek: Wilma Boot  
organist: Hennita Benjamins  
koffieschenkers: Cor & Els Hania

### Jarigen

**K**omende twee weken zijn er vier jarigen in onze gemeente. Dinsdag 28 september is br. Sijrier uit Loenen jarig en zaterdag 2 oktober viert zr. de Visser uit Apeldoorn haar verjaardag. Maandag 4 oktober is zr. Schiebaan aan Engeland jarig en 8 oktober is br. Bak uit Dieren de jarige. Alle vier van harte gefeliciteerd en Gods Zegen toegewenst in het komend levensjaar. Namens u brengen wij de dames komende zondagen de bloemengroet.

### 1<sup>e</sup> collecte zondag 26 september: Zending

**I**sraël/Palestina - Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen. Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. In het dagelijkse leven komen ze elkaar bijna niet tegen. Het Rossing Center wil kinderen met elkaar in contact brengen. Kinderen van Joodse en Palestijnse scholen bezoeken elkaar in de klas en leren

spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Ze vertellen in de klas over hun leven, geloof, hobby's en school. Zo leren ze elkaar kennen en met elkaar omgaan. Belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor de hele samenleving. Het geeft hoop voor de toekomst! Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Israël/Palestina en wereldwijd. Geef aan de collecte of maak uw gift over via NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v. collecte Israël/Palestina.

### 1<sup>e</sup> collecte zondag 3 oktober: Kerk & Israël

**D**e relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Op weg, voorheen Kerk & Israël Onderweg, is voortdurend op zoek naar deze ontmoeting. Het laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de

joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert door aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel het geloofsgesprek in de gemeente. Dat geloofsgesprek is ook het doel van de 'handreiking voor een kerkbreed gesprek over Kerk en Israël', Onopgeefbaar verbonden, in september breed verspreid in de gemeenten. Deze handreiking van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël wil mensen met elkaar in gesprek brengen over de onopgeefbare verbondenheid. De jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël, het internetproject 'De Uitdaging', alles is gericht op ontmoeting en gesprek, op leren van de dialoog tussen joden en christenen. Om het geloof levend te houden. De opbrengst van deze collecte draagt daaraan bij.

Meer informatie op [protestantsekerk.nl/kerkenisraël](http://protestantsekerk.nl/kerkenisraël) en [protestantsekerk.nl/collecte](http://protestantsekerk.nl/collecte). Geef aan de collecte of maak uw gift over via NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v. Kerk & Israël

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Bedankt voor uw steun! Namens de diaconie: Tineke, Rina & Hennita.

## Israël heeft uw hulp nodig.

Er zijn veel Joden die vanuit de wereld terugkeren naar hun thuisland. Tijdens de inburgering wordt hun geleerd om zelfredzaam te worden in taal en functioneren. Vaak zetten zij kleine bedrijfjes op om te voorzien in hun onderhoud. Het Israëlcentrum in Nijkerk ondersteunt hen door hun producten te verkopen mede door consulenten in het land. Ook u kunt helpen door de producten te kopen. Zo kan Israël een Zegen voor de wereld zijn. **Zaterdag 2 oktober** staan we in "het Hoogepad" van **10.00-17.00 uur**. Van harte welkom!! Thea en Hans Jansen.

## Kerknieuws

De volgende kerknieuws wordt ook door mij verzorgd en is weer een wekelijkse versie. Kopij kan worden verstuurd naar [scriba@pknlieren.nl](mailto:scriba@pknlieren.nl).

 scriba Martien Hertgers

## De vrede van God Fedde Nicola

<sup>1</sup> Dat de vrede van God met ons zij

Hij ons nabij zal zijn in dit leven

Ons Zijn onmisbare zegen wil geven

Hij maakt ons van zonden vrij.

<sup>3</sup> De vrede van God zij met alle mensen

Dat we Hem mogen loven en prijzen

En Hem alle hulde en eer bewijzen

Laten we vrede voor de wereld wensen.

<sup>2</sup> De vrede van God gaat alles te boven

Wij kunnen er met ons verstand niet bij

Dat Hij vrede wil geven voor u en mij

Laten we Hem daarvoor danken en loven.

<sup>4</sup> O Heer, kom met Uw vrede in ons hart

Wees ons steeds nabij en maak ons stil

Dat we mogen leven naar Uw wil

En bewaar ons voor veel pijn en smart.



DE HUISKAMER VAN LIEREN raakt steeds beter bekend bij de senioren van Lieren, Oosterhuizen, Beekbergen en omgeving. En toevallige voorbijgangers komen spontaan een kopje koffiedrinken.

Dit kan iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Ook het groepje vrijwilligers breidt zich uit wat natuurlijk fantastisch is.

**Tevens is er leuk nieuws te melden!! De Huiskamer van Lieren zal op 6 oktober 2021 gaan starten met een heerlijke lunch bestaande uit soep met een heerlijk belegd broodje.** Als dit goed bevalt zal het een vervolg krijgen. Bijvoorbeeld 1x per maand. Koffie mag je zo komen drinken, voor de lunch graag even aanmelden.

**Kom je ook?** Meld je aan op een woensdagochtend *Lierderstraat 7 te Lieren (achter de kerk)* of stuur een e-mail naar [HuiskamervanLieren@outlook.com](mailto:HuiskamervanLieren@outlook.com). Wees er op tijd bij want VOL is VOL.

Wil je ook graag 1x per vier of zes weken een ochtend meedraaien? Alle hulp is welkom ook een of meerdere chauffeur(s) voor halen en brengen. Kom vooral langs om de sfeer te proeven en kennis te maken.