

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 05 december 2021, 17^e jaargang, nummer 45

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

- Zondag 05 december: **10.00** uur: ds. A.P. *de Graaf*, 2^e adventszondag, maaltijd van de Heer
koster & techniek: Cor *Hania*
organist: Willem *Kroon*
1^e collecte: zending, 2^e collecte: kerk
de bloemen gaan naar br. *Griesdoorn* van de Lage bergweg
koffieschenkers: niet van toepassing
- Zondag 12 december: **10.00** uur: dhr. W. *Wilbrink* uit Lieren, 3^e adventszondag
kosteres & techniek: Anke *ter Riet*
organist: Henk *Mulder*
1^e collecte: de Glind, 2^e collecte: kerk
de bloemen gaan naar fam. *Meuleman* van het Mark
koffieschenkers: niet van toepassing
- Zondag 19 december: **10.00** uur: ds. C. *Baas* uit Apeldoorn, 4^e adventszondag
organist: Hennita *Benjamins*
koffieschenkers: niet van toepassing
- Vrijdag 24 december: **19.00** uur: dhr. C. *Bulens* uit Apeldoorn, Kerstavond
pianist: Bob *Fillekes*
koffieschenkers: niet van toepassing
- Zaterdag 25 december: **10.00** uur: ds. A.P. *de Graaf*, Kerstmorgen
organist: Willem *Kroon*
koffieschenkers: niet van toepassing

Jarig

Komende dinsdag 07 december is br. *Griesdoorn* van de Lage bergweg jarig, en zaterdag 11 december is zr. *Wilbrink* van de Dorpstraat jarig. Volgende week dinsdag 14 december is zr. *Vogelsang* van de Arnhemseweg jarig, en volgende week donderdag 16 december is br. *Meuleman* van het Mark jarig. We willen als gemeente u allen, samen met wie u dierbaar zijn, hiermee van harte feliciteren, en wensen u allen Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

2^e Adventszondag

Johannes doopte met levend water, in het morgenlicht vol verwachting! Het verhaal

vertelt over de taak van Johannes, het dopen van mensen, het dopen van Jezus. De opkomende zon is iets groter geworden. Er zijn meer stralen geplaatst, en de stralen zijn ook iets langer. Voor de schikking plaatsen we een glazen schaal met water, waarin een Jacobsschelp met daarin een brandend lichtje drijft. Het is dopen met het licht.

3^e Adventszondag

Deel met elkaar het brood, het leven in het volle licht. Als je veel hebt, deel dan met de ander. Tussen de stralen plaatsen we tarwearen, gerst of spelt. Er zijn granen, waarvan brood gemaakt wordt. Voor de opgaande zon ligt een zelfgebakken brood.

De 1^e collecte van vandaag

Wat in Rwanda na de genocide van 1994 als een opvangcentrum voor weeskinderen begon, groeide tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die met HIV te maken hebben, of kinderen, die geen veilig thuis hebben, uit. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering steun. Via sport en spel leren kinderen met hun ziekte omgaan. Want ook, als je met HIV besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je.

Geef aan de collecte, of maak uw gift via NL05RABO0306001888 t.n.v. *Diaconie PG Lieren* o.v.v. *Zending Rwanda* over. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Namens de diaconie: *Tineke, Rina & Hennita*.

De 1^e collecte van volgende week

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In *De Glind*, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen, en aan hun toekomst werken. In jeugdorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder geheel gewone dorp staan 28 gezinshuizen, waar deze kinderen een veilig thuis vinden.



Geef aan de collecten, of maak uw gift via NL05RABO0306001888 t.n.v. *Diaconie PG Lieren* o.v.v. *Binnenlands diaconaat De Glind* over. Kijk voor meer informatie op <http://www.kerkinactie.nl/deglind>. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Bedankt voor uw steun!

Namens de diaconie: *Tineke, Rina & Hennita*.

Kerkenraadsvergadering

De kerkenraad vergadert komende woensdagavond 08 december a.s. om 19.30 uur.

Televisiedominee aan corona overleden

De Amerikaanse televisiedominee Marcus Lamb is aan de gevolgen van een coronabesmetting overleden. De 64-jarige oprichter van het *Daystar television network*, een van de grootste christelijke televisiezenders ter wereld, was een uitgesproken tegenstander van vaccinaties, en gaf op zijn kanaal uitgebreid zendtijd aan bekende antivaxxers als Robert Kennedy jr..

Lamb was door het virus al enige tijd ziek. Hij werd begin november in het ziekenhuis opgenomen. Daar verslechterde zijn situatie met de dag. Zijn zoon *Jonathan* en echtgenote *Joni* vroeger aan de kijkers van het Daystar television network om te bidden, maar het had niet het gewenste effect: hij stierf afgelopen dinsdag.

De televisiedominee is zeker niet de 1^e prominente christelijke antivaxxer, die aan de gevolgen van een coronabesmetting overlijdt. Afgelopen zomer bijv. overleed *Stephen Harmon*, die bij leven veelvuldig de draak met corona en vaccinaties stak.

(*Telegraaf.nl*, 01-12-2021)

Kerkdienst

Recent met het gedenken van de overledenen lazen we over het levenseinde van Johannes de Doper. In het adventsevangelie in *Luk. 1:5-25* horen we over zijn levensbegin. In het bijbelgedeelte over *Zacheüs* en de engel is er zorgvuldig over woorden geschreven. We gaan dat beluisteren, en zullen nader bezien, wat dat voor het vieren van de maaltijd van de Heer betekenen kan.

 Ds. *A.P. de Graaf*.