



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 08 mei 2022, 18^e jaargang, nummer 18

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

Zondag 08 mei: **10.00** uur: ds. A.P. *de Graaf*, maaltijd van de Heer
kosteres & techniek: Wilma *Boot*
organist: Henk *Mulder*
1^e collecte: noodhulp, 2^e collecte: kerk
de bloemen gaan naar zr. *van Engelen* van de Libellestraat
koffieschenkers: Annemieke *Bos* & Anja *de Graaf*

Zondag 15 mei: **10.00** uur: dhr. K. *Bulens* uit Apeldoorn
organist: Willem *Kroon*
koffieschenkers: niet bekend

Jarig

Komende vrijdag 13 mei is br. *Kok* van de Libellestraat jarig. We willen als gemeente u samen met uw vrouw hiermee van harte feliciteren, en wensen u Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

De 1^e collecte van vandaag

Mawa vertelt: *‘Toen mannen mijn dorp aanvielen, ben ik met 3 van mijn kinderen gevlucht. Meer dan 3 uur hebben we ‘s nachts naar een dorp in de buurt gelopen. De volgende dag zijn we verder gegaan. Ik hoop en bid, dat ik mijn man en mijn andere 2 kinderen terugzien zal. Het leven in dit dorp, waar ik nu verblijf, is erg moeilijk. We hebben geen schoon drinkwater. Mijn baby en ik hebben cholera gehad. Ik hoop, dat God iemand stuurt om schoon drinkwater naar ons te brengen. Dan worden mijn kinderen niet meer ziek.’*

Op 5 mei vierden wij bevrijdingsdag. Wij gunnen anderen onze vrijheid ook. Daarom collecteren we voor slachtoffers van geweld in *Nigeria*. Lees meer op kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria. Uw giften kunt u op bankrekeningnummer van *Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen*, NL05RABO0306001888 o.v.v. *Noodhulp Nigeria* overmaken. Hartelijk dank namens de diaconie: *Tineke, Rina & Hennita*.

Maak onze open dag tot een succes!

Beter een goede buur, dan een verre kerk! Mede in dit kader organiseren we komende zaterdag 14 mei een

open dag in en rond onze kerk. Van 10.00 uur tot 14.00 uur willen we onze ‘buren, burgers en buitenlui’ gastvrij onthalen met o.a. een hapje en een drankje, creatieve workshops, muzikale omlijsting en een feestelijke onthulling van de vernieuwde ruimte voor de kindernevendienst. Dit vraagt om diverse vrijwilligerstalenten! Zo zoeken we mensen om de workshops te begeleiden, de bar te bemannen, gasten te verwelkomen, een hapje te verzorgen, etc.

Vind jij het leuk om ons te helpen, zodat we deze dag organiseren kunnen? Stuur een berichtje naar diaconie@pknlieren.nl, of bel 06-41072090, en laat weten, wat je zou kunnen en willen doen. Ook ideeën zijn van harte welkom!

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om met de open dag te helpen, maar vind je het wel leuk om langs te komen om aan de activiteiten deel te nemen, dan ben je uiteraard ook van harte welkom! Neem dan ook vooral je buren, vrienden en/of familie mee! Hartelijke groet, Werkgroep Missionair: *Rina, Gerda, Hennita, Anne Jan & Saskia*.

Kerkdienst

We vieren vandaag het avondmaal. Als bijbelgedeelte lezen we *Job 11*. We horen daar, dat een goede vriend van *Job* hem in een goed gesprek iets van het geloof duidelijk maken wil. Maar gelukt dat daadwerkelijk? We denken erover na.

 Ds. *A.P. de Graaf*.