



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 07 augustus 2022, 18^e jaargang, nummer 29

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

Zondag 07 augustus: **10.00** uur: ds. *A.P. de Graaf*, ambtsdragersbevestiging
koster & techniek: *Jan Akkerhuis*
pianist: *Bob Fillekes*
1^e collecte: diaconie, 2^e collecte: kerk
de bloemen gaan naar br. *Wilbrink* van de Dorpstraat
koffieschenkers: *Thea Akkerhuis & Ada van Dam*

Zondag 14 augustus: **10.00** uur: ds. *L. van Rouendal* uit Houten
organist: *Willem Kroon*
koffieschenkers: *Gerry & Martien Hertgers*

De Huiskamer

Elke woensdagmorgen bent u in de *Huiskamer* in het *Trefpunt* vanaf 10.00 uur weer van harte welkom om elkaar voor een praatje, een spelletje, en het delen van gezelligheid te ontmoeten.

Kerkdienst

Deze zondag bevestigen we 2 gemeenteleden in het ambt van diaken, te weten *Saskia Hertgers* van de *Wilmalaan* & *Joop Logtenberg* van de *Wittekruisweg*. We nemen van *Hennita Benjamins* & *Tineke van der Schoor* als diakenen afscheid.

Als bijbelgedeelten lezen we 2 *Ron.* 42-44 & *Matth.* 29-39. Tussen de beide bijbelgedeelten zit een opmerkelijke link. Deze gaan we achterhalen, en proberen te ontdekken, wat dat voor licht op ons ambtswerk werpt.

Inmiddels is het al heel wat jaren zo, dat we voorafgaand aan het bevestigen in het ambt niet meer een uitleg, het landelijk formulier voor het bevestigen in het ambt, erbij lezen. (Dat gebeurt

inmiddels in heel veel gemeenten al lange tijd niet meer.) De reden daarvoor is, dat bijna elk jaar bij een of meerdere van de te bevestigen gemeenteleden moeite met bepaalde stukken van dat formulier en/of de te beantwoorde vragen naar boven kwam. Doordat dat een vrijwel jaarlijks terugkerend gebeuren was, leidde dat als vanzelf tot de keuze om het formulier dan maar helemaal niet meer voor te lezen. Overigens waren de bezwaren niet zaken, die het ambtswerk zelf aangingen, maar de algemene geloofsuitspraken: God Zelf heeft diegene voor het ambtswerk uitgekozen, je zult actief bestrijden, wat niet met het christelijk geloof overeenstemt enz. Deze woorden worden dan als te hoogdravend e.d. beschouwd. In de vele jaren nadien hebben we als gemeente inmiddels bemerkt, dat de diverse ambtsdragers prima hun werk gedaan hebben, ook al is er geen formulier voorgelezen, en zijn de te beantwoorde vragen sterk gereduceerd. Vandaar de keuze om het bevestigen al jaren lang op deze wijze te doen.

 Ds. *A.P. de Graaf*.