



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 06 november 2022, 18^e jaargang, nummer 41

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

Zondag 06 november: **10.00** uur: ds. A.P. *de Graaf*, dankdienst met de maaltijd van de Heer
koster & techniek: Jan *Akkerhuis*
organist: Henk *Mulder*
1^e collecte: zending, 2^e collecte: kerk
de bloemen gaan naar zr. *Wilbrink* van de Dorpstraat
koffieschenkers: Annemieke *Bosch* & Anja *de Graaf*

Zondag 13 november: **10.00** uur: ds. C. *Baas* uit Apeldoorn
organist: Willem *Kroon*
koffieschenkers: Wilma *van Beek* & Anne Jan *Kooistra*

Jarig

Komende donderdag 10 november is br. *van Asselt* van het Verlaat jarig. Een verjaardag in niet eenvoudige omstandigheden. Desondanks willen we als gemeente u samen met uw vrouw hiermee van harte feliciteren, en wensen u Gods zegen en kracht voor het nieuwe levensjaar toe.

Vanuit de kerkenraad

Zoals we allen weten, zijn de energieprijzen enorm verhoogd. Dat heeft voor velen gevolgen. Niet alleen als particulieren, maar ook als bedrijven. Maar daardoor ook voor de kerken. Binnenkort vallen de prijzen voor het verwarmen van de kerken 3 à 4x hoger dan voorheen uit. En als je als gemeente financieel toch al rode cijfers draait, dan dien je creatieve oplossingen te bedenken om de nieuwe financiële omstandigheden op een goede wijze het hoofd te bieden.

Om die reden heeft de kerkenraad besloten om vanaf volgende week zondag 13 november de kerkdiensten in de wintermaanden in het *Trefpunt* te houden. In 2009 hebben we dat tijdens de toenmalige verbouwing van het kerkgebouw ook gedaan, en dat is toen prima verlopen. De bedoeling is om bij betere temperaturen in maart weer in de kerkzaal samen te komen. Uitzondering zal ook de Kerstavond- & Kerstmorgendienst zijn: deze zullen wel in de kerkzaal zelf zijn.

We zullen ervoor zorgen, dat er ook in het *Trefpunt* een mogelijkheid is om de kerkdienst via een

beamerpresentatie te volgen, zodat voor niemand er het probleem is, dat we geen liedbundels meer hebben. En doordat de kerkdiensten in het *Trefpunt* zijn, zal het wekelijkse koffiedrinken in die maanden uiteraard ook telkens in het *Trefpunt* zijn.

Gambia

Verheugd en dankbaar laten wij u weten, dat de giften voor de school in *Gambia* via de bank en de collecte van 30 oktober jl. het geweldige bedrag van € 1.292,80 opgebracht heeft.

Dit bedrag is reeds aan ds. *Kanu* overgemaakt. Mede namens ds. *Kanu* onze hartelijke dank. Hij uitte zijn dank in het volgende schrijven:

Dear brethren,

I am very happy to inform you that the above named school has received the sum of sixty eight thousand five hundred and fifty dalasi (D 68,550) from Frank and Astrid Bak on behalf of members of the protestantse gemeente Lieren Beekbergen church for the payment of school fees for twelve (12) children for one academic year.

The Parents of these children are more than happy and grateful that you can step in to keep their children in school at this difficult times. On behalf of the family and the entire school administration, I am saying a big thank you. May God remember your sacrifice and love for humanity.

Yours faithfully, Joseph Kanu, Proprietor.

Astrid & Frank Bak.

Oproep vanuit de Schuur

De *Schuur* zoekt medewerk(st)ers, die op de donderdagmiddag, de zaterdagochtend en/of de zaterdagmiddag ons team versterken willen komen. Heeft u interesse: neem dan contact met Henk Mulder via de telefoonnummers 055-3660375 of 06-53990-721 op.

Meet & Eat

De kranten staan vol ervan, en het raakt iedereen; de situatie in het overvolle aanmeldcentrum in *Ter Apel*, waar dagelijks nieuwe vluchtelingen aankomen. Veel mensen vragen zich nu af 'Wat kan ik doen?'. Stel je eens voor, dat je na een lange en zware reis in een, voor jou, vreemd land komt. Dat je zonder familie en vrienden daar bent, en je hebt geen idee, óf en wanneer je hen weer zien gaat. Je spreekt de taal niet, kent de gebruiken en cultuur niet, en je kent helemaal niemand. Je verlangt naar rust, veiligheid en warmte.

Eenmaal in een AZC ergens in het land, waaronder in Beekbergen en in Apeldoorn, begint het lange wachten en de asielpcedure. Om deze nieuwkomers welkom te heten en te leren kennen, organiseert



stichting *Present* de actie *Meet & Eat*. Tijdens *Meet & Eat* halen gastgezinnen uit Apeldoorn en Beekbergen enkele bewoners op om bij hen thuis te komen

eten. Een luisterend oor en warme aandacht doet mensen goed, en zorgt voor wederzijds begrip. Na het eten breng je de mensen naar de opvanglocatie weer terug.

Op vrijdag 11 november en donderdag 15 december wordt *Meet & Eat* georganiseerd voor bewoners van de AZC locatie Beekbergen.

Wil je meedoen? Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op onze website: <https://stichting-present.nl/apeldoorn/gastgezinnen-voor-vluchtelingen-info-en-aanmelden/>.

Heb je vragen? Neem dan contact met Céline van Oosterhout, projectcoördinator bij *Present*, via 06-39533444 of celine.van.oosterhout@presentapeldoorn.nl op

Vanuit de gemeente

Afgelopen maandag 31 oktober is zr. *Wilbrink* van de Dorpstraat vanuit het *Gelre* ziekenhuis weer thuisgekomen. Daar zal ze voorlopig nog rustig aan doen. We wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Deze week onderging br. *Bulthuis* van het Lierdererf opnieuw een medische behandeling in het *Gel-*

re ziekenhuis in Zutphen. Dat ging geheel naar wens, en inmiddels is ook hij weer thuisgekomen. We hopen met hem en zijn vrouw mee, dat de klachten nu weer voorbij zijn.

Reeds maandenlang wachtte br. *Hertgers* van de Wilmalaan op het beschikbaar komen van een donornier voor hem, want dit zou aanstaande zijn. Deze week was het zover. In de nacht van afgelopen woensdag op donderdag 03 november heeft de operatie in het ziekenhuis van *Rotterdam* plaatsgevonden. De operatie is geslaagd, en nu is het de spannende tijd van afwachten, of de gedoneerde nier op een goede wijze functioneren gaat. Om die reden zal hij nog zeker een week ter observatie in het ziekenhuis blijven. We zijn met hem en zijn vrouw dankbaar, dat na zo'n jarenlang traject van behandelingen, dialyse en wachten op een geschikte donornier het nu plaatsgevonden heeft. We hopen en bidden met hen mee, dat alles nu verder goed verlopen mag, en het lange wachten zo op een goede wijze beloond is.

Kerkdienst

Deze morgen staat vanwege de *dankdag* voor gewas en arbeid in het teken van de dankbaarheid, en lezen in dat verband Luk. 7:36-50. Ook vieren we in de dienst het *avondmaal*. Extra bijzonder deze keer is, dat voorafgaande aan de kerkdienst er eerst een stuk uitleg van de betekenis van het avondmaal aan een aantal kinderen plaatsgevonden heeft. Zo kunnen jong en oud op een extra verdiepte wijze zich op het feest van de viering richten.

Gezamenlijke gespreksgroep

Komende woensdagmorgen 09 november begint de *gezamenlijke gespreksgroep* weer. Deze zal op elke 2^e woensdagmorgen van de maanden november t/m maart zijn, en dan komen we van 10.00-11.30 uur bijeen. We beginnen de 1^e samenkomst in het kerkgebouw van Hoenderloo.

Deze 1^e keer keren we bij de grondvesten van ons kerk-zijn terug. We denken na over de vraag, wat het is om kerk te zijn, en hoe we dat ervaren. Ook zullen we over de onderwerpen van de keren erna nadenken. Voorstellen zijn uiteraard van harte welkom, en anders weet ik zelf wel enkele onderwerpen, die met onze fundamenten van ons geloof en de kerk te maken hebben. De keer erop is op woensdagmorgen 14 december in Lieren. Een ieder is van harte welkom.

 Ds. A. P. de Graaf.

De *Kerkinieuws* kun je wekelijks gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wxs.nl op te geven.