



Kerknieuws



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen Zondag 8 januari 2023, 19^e jaargang, nummer 02

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, Lieren:

Zondag 8 januari **10.00** uur:

da. C. Baas uit Apeldoorn
koster & techniek: Jan Akkerhuis
organist: Henk Mulder
koffieschenkers: Martien en Gerry Hertgers
1^e collecte: Diaconie
de bloemen gaan naar: Jannie Sijrier in Loenen

Zondag 15 januari **10.00** uur:

da. L. van Rouendal uit Houten
koster & techniek: Jibbe Hertgers
organiste: Hennita Benjamins
koffieschenkers: Anne Jan Kooistra en Wilma van Beek

Verjaardagen

Komende week twee jarigen in ons midden. Vandaag is zr. Jannie Sijrier van de Horstweg in Loenen jarig. We brengen namens ons allen haar vandaag de bloemengroet.

Maandag 9 januari viert zr. Schraa, van de Heimeriete in Hall haar verjaardag.

Beide dames van harte gefeliciteerd en Gods zegen in het nieuwe levensjaar toegewenst. Wij hopen dat u een fijne verjaardag zult hebben met allen die u lief en dierbaar zijn.

1^e collecte Diaconie

De collecte op 8 januari is bestemd voor eigen diaconaal werk.

Kerknieuws

De volgende Kerknieuws wordt door onze predikant verzorgd en is voor 1 week. Kopij vóór vrijdag 13 januari versturen naar: apdegraaf@wxs.nl.

✍ scribe Martien Hertgers

Ongezien vertrouwen... (Huub Oosterhuis)

Die mij getrokken uit de shoot,
'mens' genoemd hebt en geëigend,
mijn ogen wende aan het licht.

Mijn voeten zette dat ik stond,
mij hebt doen weten dat ik gaan kon,
dat ik zou komen waar Gij zijt.

Die als ik neerzit aan de kant
van weg en omweg, moe en dorstig,
mij overschaduw met uw Naam.

Die toen ik neerlag in het stof
mij hebt omgeven met uw duister
dat geen gedierte mij verslond

Die ongezien mij trekt tot U.
U zal ik ongezien vertrouwen –
laat mij niet over aan mijzelf.