



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 15 januari 2023, 19^e jaargang, nummer 03

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

Zondag 15 januari: 10.00 uur: ds. L. van Rouendal uit Houten

organist: Hennita Benjamins

1^e collecte: diaconie, 2^e collecte: kerk

de bloemen gaan naar fam. Rozendaal van de Evert Jan Boksweg

koffieschenkers: Wilma van Beek & Anne Jan Kooistra

Zondag 22 januari: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, nieuwjaarsmorgen

organist: Willem Kroon

koffieschenkers: Thea Akkerhuis & Ada van Dam

Jarig

Komende dinsdag 15 januari zijn zowel zr. *Tinholt* van de Arnhemseweg als br. *Logtenberg* van de Wittekruisweg jarig, en komende vrijdag 20 januari is zr. *Barendregt* van eveneens de Wittekruisweg jarig. We wensen u als gemeente allen met uw dierbaren een fijne dag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

Actie Gambia

Allereerst willen wij u allen een goed en gezegend nieuwjaar toewensen. Ook willen wij u voor uw financiële betrokkenheid weer hartelijke danken, waardoor er weer een klaslokaal afgebouwd en ingericht kan worden. Ondanks de vele (begrijpelijke) uitslapers tijdens de nieuwjaarsdienst heeft u het fantastische bedrag van ruim € 800,- opgebracht. Dank aan Jaap *Hertgers*, die ons dagelijks van de tussenstand op de hoogte hield. Tijdens de kerkdienst van vandaag zijn wij in de kerk in Gambia aanwezig om uw giften tijdens de kerkdienst daar te overhandigen. Het gaat u goed!

Met vriendelijke groeten van Astrid & Frank *Bak*.

De Huiskamer

Elke woensdagmorgen bent u in de *Huiskamer* in het *Treffpunt* vanaf 10.00 uur weer van harte welkom om elkaar voor een praatje, een spelletje, en het delen van gezelligheid te ontmoeten.

Vanuit de gemeente

Groot verdriet is er in het leven van br. & zr. Rozendaal van de Evert Jan Boksweg gekomen. Hun enige dochter *Jacqueline* in Eerbeek overleed afgelopen zondagmorgen geheel plotseling. Het is een onvoorstelbaar en onuitsprekelijk verlies, als je in het leven je kind zo onverwacht door de dood verliest. We wensen hun samen met hun schoonzoon en kleinkinderen Gods onmisbare troost en kracht toe om dit vreselijke gebeuren een plek in hun leven te geven.

✍ Ds. *A.P. de Graaf*.