



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen Zondag 19 maart 2023, 19^e jaargang, nummer 12

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, Lieren:

Zondag 19 maart 10.00 uur:	dhr. W. Wilbrink uit Lieren koster & techniek: Jan Akkerhuis organist: Willem Kroon koffieschenkers: Elly Bogerman en Thea Akkerhuis 1 ^e collecte: Missionair werk: Ontdekken in Kliederkerk de bloemen gaan naar: br. J.A. van Egmond
Zondag 26 maart 10.00 uur:	da. I. Boersma-Prins uit Wapenveld koster & techniek: Wilma Boot pianist: Bob Fillekes koffieschenkers: Elly en Cees Bogerman

Verjaardagen

Komende week twee jarigen in ons midden. Vrijdag br. Tinholt van de Arnhemseweg en zaterdag br. van Egmond in Deventer. Beide heren van harte gefeliciteerd en Gods zegen in het nieuwe levensjaar toegewenst. Wij hopen dat u een fijne verjaardag zult hebben met allen die u lief en dierbaar zijn.

Symbolische schikking 40 dagen tijd

Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.' (Johannes 9:30)

Kernwoorden

Zien, kijken, open ogen.

Je hoeft niet alle antwoorden te hebben om met anderen over Jezus te kunnen praten.

Open ogen

Zien, kijken, gezien worden.

Wie ben jij

Geworden.

Vanuit de gemeente

Deze week kreeg ik het volgende bericht toegestuurd:

Afgelopen zondag 12 maart is onze (schoon)vader en opa overleden. Op de prachtige leeftijd van ruim 98 jaar. Hij ging vol vertrouwen en vredig heen. We zijn dankbaar voor zijn leven. Het zal wennen zijn zonder de intensieve mantelzorg, maar het is goed zo. Namens ons gezin, Annet Wiersinga.

Wij wensen Annet, Henk en de kinderen God's kracht toe met het verwerken van dit verlies.

Het gaat niet goed met Ado Ladiges. Zijn echtgenote, Betty Stam, is sinds afgelopen maandag dag en nacht bij hem in het ziekenhuis. Alle medicatie is sindsdien gestopt. Wij wensen Betty, Ado en verdere familie God's kracht toe in deze moeilijke, zware periode.

1^e collecte: Ontdekken in kliederkerk

Vandaag is de collecte bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren ontdekken,

vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Geef voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Met de opbrengst ondersteunt de Protestantse Kerk kliederkerken en andere missionaire initiatieven in het hele land. Van harte aanbevolen!

Werkgroep Missionair wordt Werkgroep Ontmoeten!

Want daar draait het ons om, om elkaar te ontmoeten op uiteenlopende manieren. Samen zijn we een levendige, b(l)oeiende kerk en staan we sterk.

Zo hebben we voor de actie voor Moldavië totaal € 345,00 opgehaald en op 7 februari dit bedrag overgemaakt naar Stichting Mensenkinderen, project "1 jaar lang voedsel voor een arme bejaarde". Graag bedanken we Thea Akkerhuis en familie Rosenboom in het bijzonder voor hun grote bijdrage aan deze actie.

We zijn benieuwd naar wat jij georganiseerd zou willen zien. We gaan hiervoor binnenkort een korte enquête uitdelen.

Noteer voor nu alvast in je agenda:

Samen eten: dinsdagen 28 maart, 20 juni, 26 september, 21 november. Jij komt toch ook?

Paasontbijt: zondag 9 april vanaf 9.00 uur

Zangdienst: 14 mei met Anke ter Riet

Gemeente Uitje: zaterdag 3 juni

Kindernevendiensten: iedere 1e zondag van de maand

Wie zou kunnen helpen bij de gezamenlijke activiteiten voor The Passion bij de Dorpskerk op donderdag 30 maart? We zoeken nog vrijwilligers voor in de tent bij de paaswake. Je kunt je opgeven bij Saskia Hertgers, saskiahertgers@hotmail.com of bel 06-41072090.

Wie gaat er mee naar: "Nederland zingt" zaterdag 13 mei in de Grote Kerk in Apeldoorn, entree € 25,00. kaarten moet u zelf kopen. Voor

carpoolen meld je aan bij Saskia: saskiahertgers@hotmail.com of bel 06-41072090.

Doe met ons mee, dan kunnen we zoveel meer betekenen voor elkaar! Hartelijke groet,



Werkgroep Ontmoeten

Ontmoeten@pknlieren.nl

Rina, Saskia, Gerda, Hennita

Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad vergadert komende woensdag, 22 maart, om 19.30 uur in het Trefpunt.

Dit jaar zijn als ambtsdragers aftredend: Aag en Wim Vogelsang. De kerkenraad is blij met hun aanbod om nog een jaartje als ouderlingenechtpaar bij te tekenen. Wij wensen beiden God's zegen toe in het mooie werk dat zij willen verrichten binnen onze gemeente.

Ik ben... (lied 934)

Ik ben voor jou een nieuwe naam.

*Ik ben je God en hiervandaan
ga ik als je schaduw met je mee
door de woestijn en door de zee.*

*Ik ben er als het leven lacht.
Ik ben er voor je in de nacht.
Ik ben er in je hoogste lied.
Ik ben er als je 't niet meer ziet.*

*Ik ben de weg waarop je gaat.
Ik ben er zelfs ten einde raad.
Ik ben gegeven als je brood.
Ik ben in leven en in dood
Je vriend.*

Kerknieuws

De volgende Kerknieuws wordt ook door mij verzorgd en is voor 1 week. Kopij vóór vrijdag 24 maart versturen naar: scriba@pknlieren.nl

✍ scriba Martien Hertgers