



Kerknieuws



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen Zondag 9 juli 2023, 19^e jaargang, nummer 26

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, Lieren:

Zondag 9 juli **10.00** uur:

ds. G. de Ruiters uit Hellendoorn
koster & techniek: Wilma Boot
organist: Hennita Benjamins
koffieschenkers: Anne Jan & Wilma Kooistra
1^e collecte: Diaconie: project Gambia familie Bak
de bloemen gaan naar: Corrie Hertgers van de Dorpstraat

Zondag 16 juli **10.00** uur:

ds. A.P. de Graaf
koster & techniek: Theo Hertog
pianist: Bob Fillekes
koffieschenkers: Anja de Graaf en Ada van Dam

Bedankt voor de bloemen

Met mijn 1^e verjaardag in Beekbergen op 25 juni, werd ik blij verrast met de bloemen uit de kerk van Lieren-Beekbergen.

Dank ook voor de goede wensen en kaarten van enkele kerkleden!

Corry van der Kruit-Opstelten.

1^e collecte 9 juli: Project Gambia familie Bak

Wij hebben meer dan tien jaar met onze kerkleden dit project gesteund. De eerste jaren zijn onze



bijdragen gebruikt om het kerkje daar op te bouwen. Daarna een viertal lokalen van de lagere school tegen het kerkgebouw. De laatste jaren wordt er een hogere school met twaalf lokalen naast de kerk gebouwd. Er zijn nu 95 leerlingen.

De kosten van 1 leerling zijn per jaar ongeveer € 100,00. De diaconale collecte voor dit doel, gehouden op 30 oktober 2022, heeft met de giften via de bank ruim € 1.200,00 opgebracht. Daardoor hebben wij voor 12 kinderen het schoolgeld voor een jaar kunnen overmaken.

Met dominee Kanu hebben wij bijna wekelijks contact. Het nieuwe schooljaar begint daar net zoals in Nederland in september a.s. en er moet dus opnieuw schoolgeld worden betaald.

De diaconie blijft daarom dit project van harte bij u aanbevelen. De opbrengst van de collecte op zondag 9 juli is bestemd voor de schoolkinderen in Gambia. U kunt natuurlijk ook uw bijdrage per bank overmaken op de bankrekening van de Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen NL05 RABO 03060 01888 onder vermelding van 'Gambia'.

Oproep om hulp

De Schuur krijgt een tekort aan medewerkers. Wilt u komen helpen:

- om te prijzen op de dinsdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, of
- bij het verkopen op de donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en/of zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur of van 13.00 tot 16.00 uur?

U kunt bellen met Henk Mulder (06 5399 0721) of Hans Capelle (06 4383 3581). Doet u het? Alvast bedankt namen de medewerkers van De Schuur.



Hartelijk dank!

De afgelopen tijd zijn we als gemeente druk bezig geweest met het inzamelen van basisproducten voor de actie "Samen tegen armoede" ten behoeve van de Voedselbank.

Dankzij jullie hebben wij 35 basisdozen naar de Voedselbank kunnen brengen. Zij waren erg blij met



onze bijdrage en werden heel hartelijk bedankt. Ook namens de diaconie hartelijk dank voor jullie giften! Aangezien Kerk in Actie een langdurige actie/project is aangegaan met de Voedselbank zullen we deze inzamelingsactie later dit jaar nogmaals herhalen en we hopen dat jullie ook dan de Voedselbank weer volop willen steunen.

De Diaconie

MIJN KRACHT EN STEUN

M.A. Groeneweg – de Reuver

Al ga ik nu door zware tijden,
God is mijn Sterkte in het lijden.
Hij is de Rots waarop ik leun.
Bij Hem vind ik mijn kracht en steun.

Soms kan ik bijna niet meer verder,
maar dan is daar mijn trouwe Herder.
Die al Zijn schapen veilig leidt.
bij Wie ik hulp vind in de strijd.

O, lieve Heiland, blijf mij schragen,
ook in de allerzwaarste dagen.
Richt als ik zwak ben Zelf mijn oog
tot U, mijn Toeverlaat, omhoog.

En rijst soms het waarom naar boven,
leer het mij dan toch weer geloven,
dwars door de tranen van mijn leed,
dat U het altijd beter weet.

Al is de toekomst ook verborgen,
U zult gewis en zeker zorgen.
U ben mijn God op Wie ik leun.
Bij U vind ik mijn kracht en steun.

Kerknieuws

De volgende Kerknieuws verschijnt op 16 juli en wordt door onze predikant, Arjan de Graaf, verzorgd. Kopij vóór vrijdag 14 juli sturen naar APdeGraaf@wxs.nl.

✍ scribe Martien Hertgers