



Kerknieuws



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen Zondag 10 september 2023, 19^e jaargang, nummer 35

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, Lieren:

Zondag 10 september **10.00** uur: da. C. Baas uit Apeldoorn
koster & techniek: Cor Hania
organiste: Hennita Benjamins
koffieschenkers: Elly & Cees Bogerman
1^e collecte: Kinderen en jongeren
de bloemen gaan naar: familie Logtenberg

Zondag 17 september **10.00** uur: da. L. van Rouendal uit Houten
kosteres & techniek: Wilma Boot
organist: Henk Mulder
koffieschenkers: Arno Diks en Femmy Hoets

Kerknieuws

Gezien de gebeurtenis in onze gemeente (zie onderwerp hierna) en een aantal ontbrekende zaken in de vorige Kerknieuws, ontvangt u deze week de Kerknieuws voor komende zondag.

Vanuit de gemeente

Dominee de Graaf schreef vorige week in de Kerknieuws al over de verslechterende gezondheid van Johan Boerema. Afgelopen dinsdag ontving ik het bericht van Iet Hulsegge dat haar partner Johan in de voorafgaande nacht is overleden. De dankdienst voor het leven wordt gehouden op woensdag 13 september in de dorpskerk te Beekbergen, aanvang 10.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in Het Hoge Pad. Wij gedenken Johan zondag in onze dienst. Wij wensen Iet en de familie Gods kracht toe.

Jarigen en jubilea

Afgelopen week, 6 september, was zr. van de Kraats-Bruins van de Papenberg jarig. Komende maandag, 11 september, viert Petra van Asselt van het Verlaat in Apeldoorn haar verjaardag. Beide dames van harte gefeliciteerd en Gods heil en zegen toegewenst in jullie nieuwe levensjaar. We hopen dat jullie een mooie verjaardag beleven, samen met hen die je lief en dierbaar zijn.

Vorige week bereikten Joop en Rita Logtenberg van de Wittekruisweg een mooie mijlpaal. Zij waren op die dag 55

jaar getrouwd. Namens ons allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor de komende jaren toegewenst. Vandaag wordt namens ons allen na de dienst de bloemengroet bij hen bezorgd.

1^e collecte 10 september: kinderen en jongeren in Nederland.

Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren.



Werkgroep Ontmoeten

Doe mee aan de Activiteiten Markt voor Project Gambia zaterdag 14 oktober.

Wat gaan we doen? Gezamenlijk(!) geld inzamelen op een leuke manier, namelijk via een "Activiteiten Markt". Op deze markt kan gehandeld worden in aangeboden en gevraagde activiteiten.

Bijvoorbeeld: u kunt lekker koken en vindt het gezellig voor een groepje te koken. Dit kunt u dan op de markt aanbieden, bijvoorbeeld een dinertje voor 6 personen a 10 euro, waarvan u 5 euro p.p. inzamelt voor ons Project in Gambia en 5 euro gebruikt voor ingrediënten. Op de markt kunnen 6 personen zich voor het dinertje inschrijven.

Of u wilt eens leren haken, of met iemand een fietstocht maken, een keer naar de kerstshow bij de Intratuin, uitleg over het kerkorgel, een zelfgemaakte appeltaart, etc. en hier heeft u een bepaald bedrag voor over. Deze vraag kunt u uitzetten en daar kan iemand anders op de markt op reageren.

Er zijn heel veel ideeën om samen te doen en hoe leuk is het niet om zowel deze ideeën bij elkaar te brengen en ook het goede doel te steunen. Vooraf gaan we de vragen en aangeboden activiteiten al inventariseren. U kunt ze bij ons opgeven en dat kan via mail: diaconie@pknlieren.nl. Dat het zowel een gezellige markt mag worden en dat we een mooi bedrag mogen ophalen voor ons project in Gambia.

Hartelijke groet, Werkgroep Ontmoeten:
Saskia, Rina, Gerda, Hennita.

Flyer over de nieuwe verlichting kerkklokken

De onderstaande tekst over de uurwerken van onze kerktoren wordt deze weken via een flyer verspreid onder de inwoners van Lieren. Graag brengen we dit ook bij u onder de aandacht. Misschien heeft u nog wat over voor de nieuwe mooie uurwerken?

Bij de tijd zijn en blijven

Dat willen we toch allemaal? Wat is er handiger dan centraal in het dorp een toren die aan 3 kanten voorzien is van uurwerken die bij de tijd zijn en ook in het donker goed zichtbaar?

Die toren is van de Protestantse Gemeente Lieren-Beekbergen en staat aan de Lierderstraat 7, maar de uurwerken hebben geleden onder de tand des tijds. Steeds meer lampjes gingen kapot en ook van sommige wijzers was niet meer te zien in welke stand ze stonden. Wij hebben geruime tijd geleden opdracht tot restauratie gegeven. De klokken zijn inmiddels gerestaureerd en zien er overdag maar vooral 's avonds weer prachtig uit. Ze zijn weer bij de tijd. Wij nemen aan dat u dit ook prettig vindt. Alleen.... die restauratie heeft veel geld gekost. Met het (de)monteren en de reparaties was de uiteindelijke rekening bijna € 4000. Dat is voor ons als kleine kerkelijke gemeente een forse aanslag op ons budget. Wij hebben de Gemeente Apeldoorn om subsidie gevraagd en de gemeente is bereid het in overweging te nemen als wij alle andere mogelijkheden, zoals een inzameling onder dorpsgenoten en eigen gemeenteleden hebben benut. Daarom deze flyer.

Wij nemen aan dat bijna elke inwoner van Lieren op de klokken kijkt om te zien hoe laat het is en dat u ook allemaal waardeert dat het aangezicht van Lieren fraai blijft, zowel overdag als in het donker. Om die reden en om voor de subsidie in aanmerking te komen hebben we een brutale vraag:

“Heeft u iets over voor het aangezicht van uw dorp en wilt u ons wellicht steunen met een donatie voor de uurwerken? Dat zou geweldig zijn! We zijn blij met elke bijdrage”.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL12 RABO 0306 0000 16 ten name van de Protestantse Gemeente Lieren-Beekbergen o.v.v. “donatie uurwerken”. U kunt ook met de camera van uw mobiele telefoon de QR-code scannen die hiernaast staat.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!
Jan Jansen, voorzitter Kerkenraad en
Anke ter Riet, voorzitter College van
Kerkrentmeesters.



Gods paradijs (Leo Heuvelmans)

God keek eens in Zijn hemels paradijs
en heeft daar nog een plaats bereid
toen keek hij naar de aarde
en zag jouw vermoeide strijd

Hij sloeg toen Zijn armen om je heen
En nam je op tot Hem
Zijn paradijs moet prachtig zijn
Hij kent er iedere stem

Hij wist dat jij het moeilijk had
Hij wist van al je pijn
Hij wist ook dat je op aarde
nooit meer beter zou zijn

God zag dat de weg te moeilijk werd
de bergen hoog en zwaar
dus sloot Hij je vermoeide ogen
en fluisterde, het is goed, kom nu maar

jouw geliefden waren gebroken
maar je ging toch niet alleen
een stukje van ons ging met je mee
naar het Vaderhuis, Zijn armen om je heen.

Kerknieuws

De volgende Kerknieuws verschijnt op 17 september en is een **tweewekelijkse** versie. Kopij vóór vrijdag 15 september sturen naar scriba@pknlieren.nl.

✍ scriba Martien Hertgers