



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 31 december 2023, 19^e jaargang, nummer 50

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

Zondag 31 december: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf

koster & techniek: Theo Hertog

organist: Henk Mulder

1^e collecte: Gambia, 2^e collecte: kerk

de bloemen gaan naar fam. Meuleman van het Mark

koffieschenkers: Gerry & Martien Hertgers

Zondag 07 januari: 10.00 uur: ds. J. Lammers uit Hoenderloo, nieuwjaarswensen

organist: Henk Mulder

koffieschenkers: Wilma van Beek & Anne Jan Kooistra

Jarig

Morgen, maandag 01 januari, is zr. van Engelen in het Zuiderparkhuis jarig, de dag erop, dinsdag 02 januari is zr. Schaafsma in Immen-daal jarig. Komende vrijdag 05 januari is zr. Logtenberg van de Wittekruisweg jarig, en komende zaterdag 07 januari is br. Dijk van het Myrtil-lushof jarig. We willen als gemeente u allen hiermee van harte feliciteren, en wensen u samen, met al-len, die u dierbaar zijn, een gezegend nieuw le-vensjaar toe.

Vanuit de kerkenraad

Volgende week zijn we in het nieuwe kalen-derjaar 2024 aangekomen. Het was een tradi-tioneel gebeuren om na de 1^e kerkdienst (vroeger op 01 januari zelf, nu al jaren op de 1^e zondag van het nieuwe jaar) elkaar al het goede voor het nieuwe jaar toe te wensen.

Het gebruik had elk jaar de lastige omstandig-heid, dat je elkaar al tijdens de kerkdienst zag, maar niet goed wist, of je nu alvast snel naar ie-mand toelopen zou om de goede wensen mee te geven, of toch maar tot na de kerkdienst wachten bleef.

Heel veel kerken hebben om die reden in de loop van de jaren de volgorde omgedraaid: eerst

elkaar al het goede voor het nieuwe jaar toewen-sen, en aansluitend kun je dan gezamenlijk de dankbaarheid voor het nieuwe jaar met elkaar in de kerkdienst tot uiting brengen.

Zo gaan we het nu ook doen. Vanaf 09.30 uur is een ieder van harte welkom om degenen, die er zijn, dan meteen een goed nieuw jaar toe te wen-sen, en dan is er meteen ook een kopje koffie of thee én een oliebol. Na alle nieuwjaarswensen be-gint dan om 10.00 uur de kerkdienst zelf.

Voor alle duidelijkheid: aansluitend op de kerkdienst is er dan géén koffiedrinken.

Samen in actie tegen armoede

Armoede in Nederland: we kunnen niet meer Aeromheen. Het aantal aanvragen bij de Voed-selbank stijgt explosief! Helaas zijn er niet ge-noeg gezonde basisproducten om aan deze vraag te voldoen. KerkinActie is een landelijke actie te-gen armoede begonnen, en heeft ons gevraagd om ons hierbij aan te sluiten. Onlangs heeft zij nog-maals de noodklok extra geluid, omdat in de maand januari de Voedselbank te weinig gezonde houdbare voedingsmiddelen binnen krijgt om alle gezinnen, die van hen afhankelijk zijn, van ge-zond voedsel te voorzien.

De hervormde gemeente in Beekbergen en de protestantse gemeente in Lieren hebben de handen ineen geslagen, en komen samen tegen armoede in actie. Met deze actie helpen we de Voedselbank met gezonde houdbare producten, waaraan in heel Nederland een tekort is. Doe mee! Koop één of meerdere producten, of haal een actiedoos op, en vul deze gewoon met alle producten van het boodschappenlijstje.

Deze zondag 31 december en volgende week zondag 07 januari is het mogelijk om na de kerkdienst in de dorpskerk in Beekbergen en na de kerkdienst in de protestantse kerk in Lieren een actiedoos mee te nemen. Tevens kunt u op dinsdag 09 januari bij 'Het Hoogepad' in Beekbergen tussen 14.00-16.00 uur en op woensdag 10 januari bij 'Het Trefpunt' in Lieren tussen 10.00-12.00 uur een actiedoos ophalen om deze te vullen of uw losse producten en volle actiedozen in te leveren. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om op dinsdag 16 januari bij 'Het Hoogepad' de losse producten en volle actiedozen in te leveren. Uiteraard mag u ook de volle actiedozen en de losse producten voorafgaande of na de kerkdienst op 07 en 14 januari in de dorpskerk in Beekbergen of de protestantse kerk in Lieren inleveren.

Boodschappenlijstje:

- *Zonnebloemolie of olijfolie*
- *Groenteconserven*
- *Soep in blik of zak*
- *Zilvervliesrijst*
- *Volkoren pasta*
- *Houdbare halfvolle melk*
- *Vis in blik*
- *Koffie of thee*
- *Couscous*
- *Haverarmout*

De 1^e collecte van vandaag

De diaconie heeft de 1^e collecte van vandaag voor de school in *Gambia* bestemd. Zoals u misschien in het laatste kerkblad gelezen heeft, willen wij van de opbrengst een ruwbouw klaslokaal laten afbouwen, inrichten en gebruiksklaar laten maken. Met de reeds ontvangen gelden ontbreekt hiervoor nog ± € 1.200,-.

Aangezien wij op komende vrijdag 05 januari 2024 naar *Gambia* vertrekken, zou het fijn zijn, indien u uw gift hiervoor tussen kerst en nieuwjaar op de bankrekening van diaconienummer NL05RABO0306000016 zou willen overmaken. Graag het woord *Gambia* vermelden. Wij kunnen uw giften dan contant meenemen, en zo bank- en wisselkoersen voorkomen.

Door uw bijdragen van de laatste jaren staat nu in *Kotu* een mooi kerkje en een prachtige school met ± 120 leerlingen. Wij danken u reeds hartelijk voor uw giften en uw betrokkenheid. Gezegende feestdagen toegewenst.

Met vriendelijke groeten van Frank & Astrid *Bak*.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie *Kerkbalans* 2024 komt eraan. De komende maand doet onze gemeente mee aan de Actie *Kerkbalans* 2024. Tijdens deze actieperiode zullen we u als gemeentelid om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2024 kunnen doen, waarvoor we als kerk staan. Van betekenis zijn voor mensen, die verbinding en verdieping zoeken. Omzien naar elkaar, en voor jong en oud gastvrij en uitnodigend zijn. Vandaag én morgen. Daarvoor is uw steun nodig, want kerk en gemeente zijn kost geld. Zeker in deze tijd, waarin de kosten flink gestegen zijn. Dankzij uw bijdrage kan onze kerk van waarde voor al haar leden blijven, en tevens plannen voor de toekomst maken.

In de week van 15 januari gaan de vrijwilligers weer op pad om u uw toezegging voor *Kerkbalans* 2024 te vragen. U ontvangt dan de bekende enveloppe met daarin het toezeggingsformulier. In de week van 22 januari wordt het formulier opgehaald. Dankzij uw gift vandaag blijft onze kerk ook morgen een plek van betekenis. Alvast veel dank voor uw bijdrage!

Tip: controleer deze maand, of uw toegezegde bijdrage voor 2023 volledig voldaan is. Namens het *College van kerkrentmeesters*,

Anke ter Riet, voorzitter.

Kerkdienst

De Kerstdagen liggen inmiddels weer achter ons. Deze morgen beluisteren we, wat er bij de besnijdenis van de Here Jezus gebeurt. We lezen Luk. 2:22-39, en horen over de ontmoeting van Jozef & Maria met Simeon en Anna. Deze beiden hebben al een heel leven met bijzondere ervaringen achter de rug, en delen dat nu gezamenlijk. We denken erover na.



Goede wensen

We staan deze zondag aan de vooravond van het aanbreken van een nieuw kalenderjaar. Langs deze weg wens ik iedereen een gelukkig, gezond en gezegend 2024 toe.

✍ Ds. *A.P. de Graaf*.

De **Kerkinieuws** kun je wekelijks gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wxs.nl op te geven.