



# Kerknieuws



(verzonden aan 64 personen)

## Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 25 februari 2024, 20<sup>e</sup> jaargang, nummer 08

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

- Zondag 25 februari: **10.00** uur: ds. J. *Sijtsma* uit Epe  
kosteres & techniek: Anke ter *Riet*  
organist: Hennita *Benjamins*  
1<sup>e</sup> collecte: missionair werk, 2<sup>e</sup> collecte: kerk  
de bloemen gaan naar fam. *Tinholt* van de Arnhemseweg  
koffieschenkers: Arno *Diks* & Femmy *Hoets*
- Zondag 03 maart: **10.00** uur: ds. A.J. *Molenaar* uit Beekbergen, ruildienst  
organist: Henk *Mulder*  
koffieschenkers: Ada van *Dam* & Anja de *Graaf*

### Jarig

Morgen, maandag 26 februari, is br. *van den Beld* van de Zwarte bergweg jarig, en komende vrijdag 01 maart is zr. *van den Beld* van de Lierderstraat jarig. We willen als gemeente u beiden samen met uw echtgenoten hiermee van harte feliciteren, en wensen u Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

### Bloemenschikking

Je zult maar profeet zijn. Het is een scherpe boodschap, die Jeremia aan Israël doorgeven moet. Het lijkt een onschuldig beeld: een pottenbakker, die op zijn draaischijf de mooiste potten vormt. Maar vergis je niet. Alle aandacht valt op de mislukkingen. De pottenbakker doet zijn best, maar de klei wil niet, en de potten mislukken. De pottenbakker rest maar één ding: de potten stukbreken, en opnieuw beginnen.

De mensen in Jeruzalem voelen de profetische kritiek haarfijn aan. Ze worden boos, alsof zij een mislukte pot zijn, en zetten Jeremia gevangen. Hun boosheid zit hen zo in de weg, dat ze voor de pottenbakker, die niet opgeeft, nauwelijks oor hebben. Hij gaat net zo lang door, totdat de pot mooi is, tot Gods eer!

Schikking: volhouden en niet opgeven om het goede te doen. Trouw aan de boodschap blijven. Rond de bol komt een dunne krans van hederablاد. Van onder-

af wordt de bol iets groener door het toevoegen van mos tussen het schors.

### De 1<sup>e</sup> collecte van vandaag

In de *kliederkerk* ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen. De Protestantse kerk in Nederland ondersteunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden bijbelverhalen ontdekken, vieren en samen eten kunnen. Via het programma *Missionair werk* ondersteunt de Protestantse kerk missionaire activiteiten in het gehele land. Geef aan de collecte.

### Beste mensen

Aankomende dinsdag is het 27 februari, en hebben we weer een *maaltijd* bedacht om samen te nuttigen en elkaar te ontmoeten. De 40-dagen tijd is voor veel mensen een tijd van matigen. De één gebruikt zijn/haar telefoon alleen tussen bepaalde tijden, de ander eet geen toetjes, een derde geen chocola etc. Allemaal voorbeelden van minderen. Ik zou zeggen: heb het onder de lekkere, voedzame maaltijdsoep eens erover. U kunt zich in de kerk nog opgeven, of anders naar Rina *Hoiting* (06-20857358) bellen.

 Ds. *A.P. de Graaf*.