



Kerknieuws



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen Zondag 17 maart 2024, 20^e jaargang, nummer 11

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, Lieren:

- Zondag 17 maart **10.00** uur, Biddag: ds. P. van den Meulen uit Apeldoorn
koster & techniek: Jan Akkerhuis
organist: Hennita Benjamins
koffieschenkers: Femmy Hoets en Thea Akkerhuis
1^e collecte: Zending
de bloemen gaan naar: familie Akkerhuis van de Keizersmantel
- Palmzondag 24 maart **10.00** uur: ds. A.P. de Graaf
koster & techniek: Theo Hertog
organist: Willem Kroon
koffieschenkers: Annemieke Bosch en Tilly Hertog
- Witte Donderdag 28 maart **19.30** uur: ds. C. Baas/J. Kappers
koster & techniek: Cor Hania
pianist: Bob Fillekes
- Goede Vrijdag 29 maart **19.30** uur: ds. C. Baas/J. Kappers
koster & techniek: Wilma Boot
organist: Henk Mulder
- Stille Zaterdag 30 maart **19.30** uur: ds. C. Baas/J. Kappers
koster & techniek: Jan Akkerhuis
organist: Willem Kroon
- Eerste Paasdag 31 maart **10.00** uur: ds. C. Baas/J. Kappers

Paascyclus

Evenals voorgaande jaren zijn er tijdens de Paascyclus vier diensten. Alle vier de diensten worden geleid door het predikantenechtpaar ds. C. Baas en ds. J. Kappers. Wie in welke dienst voorgaat, is nu nog niet bekend, maar kunt u lezen in het volgende Kerknieuws.

LET OP! In tegenstelling tot wat in andere bronnen wordt vermeld, beginnen de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag alle drie om **19.30 uur**, (half acht 's avonds).

Om het nog spannender te maken: in de nacht van zaterdag 30 maart op zondag 31 maart gaat de zomertijd in en zetten we de klok een uur vooruit.

Dus, als je niets wilt missen: Zorg dat je tijdens de Paasdagen goed bij de tijd bent 😊

Symbolische schikking: Een Losser

Jeremia zit gevangen. Koning Sedekia vindt het te riskant om hem vrij rond te laten lopen. De woorden van deze onheils profeet zouden het volk weleens kunnen demotiveren. Nog altijd proberen

machthebbers critici de mond te snoeren door hen op te sluiten. Maar God laat zich de mond niet snoeren. Hij geeft Jeremia de opdracht om de akker van zijn neef Chanamel te kopen, zodat het land in familiebezit zal blijven. Lossen, heet dat in de Bijbel. Dat Jeremia, juist nu koning Nebukadnezar op het punt staat om de stad in te nemen, de Losser van zijn neef moet zijn, spreekt boekdelen. Ook al valt straks de stad, het land zal nooit het eigendom van de koning van Babel worden. Jeremia de 'onheils profeet', blijkt een losser te zijn.

Schikking: Bij het groene mos komt nu wat gras, de verwijzing naar het land. De driekleurige viooltjes symbool voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn. In het midden is er een puntvormig blad, als teken voor de rechtvaardige.

Jarig

Komende week vieren twee dames uit ons midden hun verjaardag: Dinsdag, 19 maart, is zr. Fenny Mulder van Het Kasteel jarig en donderdag 21 maart viert zr. Dinie Lemans van de Achterste Kerkweg haar verjaardag.

Namens ons allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in jullie nieuwe levensjaar. Maak er een mooie dag van met allen die je lief en dierbaar zijn.

1^e collecte: Zending

Biddag collecte is bestemd voor de stichting ORA. Gebrek aan gezond voedsel is in veel landen probleem nummer 1. Door een paar vierkante meter grond naast het huis te bewerken is al snel een goede oogst te behalen. Deze collecte is bestemd voor de aankoop en verzending van groentezadenpakketten speciaal voor gezinnen in Oost-Europa en Azië. Een groentezadenpakket bestaat uit tenminste 8 verschillende groentezaden en levert voldoende groente een of meer gezinnen op. Helpt u mee?

Via het programma Diaconaat steunt Kerk in Actie mensen in armoede en organisaties die strijden tegen armoede. Steun dit werk via de collecte.

Paasontbijt

Paaszonntag 31 maart organiseren we ook dit jaar weer een gezellig gezamenlijk Paasontbijt in het Trefpunt. Het ontbijt start om 9.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven via de inschrijffijst of door een email te sturen naar ontmoeten@pknlieren.nl.

Geeft u hierbij aan met hoeveel personen u komt. Aanmelden kan tot en met woensdag 27 maart. Er wordt geen vaste bijdrage gevraagd



voor het ontbijt, maar u heeft de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te geven. *Komt u ook?*

Vrijwilligers gezocht!

Om het Paasontbijt te kunnen organiseren hebben we nog vrijwilligers nodig. Vind je het leuk om te helpen met het klaarzetten, eieren koken of opruimen? Neem dan contact met ons op! Mail naar ontmoeten@pknlieren.nl of bel/app 06-41072090 (Saskia).

Kerknieuws

De volgende Kerknieuws verschijnt op 24 maart. Kopij vóór donderdag 21 maart sturen naar onze predikant APdeGraaf@wxs.nl.

✉ scriba Martien Hertgers

Biddag is.... (Janneke Troost)

Biddag is in gebed
tot de Heere gaan,
danken voor wat
Hij heeft gegeven,
en vragen of Hij
mee wil gaan,
en nabij wil
zijn in je leven.

Biddag is je zorgen bij
de Heere neerleggen,
en je weet niet hoe
je verder moet,
tegen Hem mag
je alles zeggen,
Hij weet wat je
denkt en voelt.

Biddag is ook een
moment stilstaan,
tijd nemen voor
Bijbellezen en gebed,
en niet alleen
maar doorgaan,
met biddag word
je even stilgezet.