



Kerknieuws



(verzonden aan 64 personen)

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 03 maart 2024, 20^e jaargang, nummer 09

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

Zondag 03 maart: **10.00** uur: ds. A.J. *Molenaar* uit Beekbergen, ruildienst

koster & techniek: Cor *Hania*

organist: Henk *Mulder*

1^e collecte: zending, 2^e collecte: kerk

de bloemen gaan naar zr. van 't *Landt* van de Koningspage

koffieschenkers: Ada van *Dam* & Anja de *Graaf*

Zondag 10 maart: **10.00** uur: ds. J. *Kappers* uit Apeldoorn

pianist: Bob *Fillekes*

koffieschenkers: Gerry & Martien *Hertgers*

Jarig

Komende woensdag 06 maart is br. *Rozendaal* van de Evert Jan Boksweg jarig. We willen als gemeente u samen met uw vrouw hiermee van harte feliciteren, en wensen u Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

Grote schoonmaak

Het was weer reuze gezellig vrijdag 23 februari! Met maar liefst 14 mensen hebben we de kerk en het *Trefpunt* gestofzuigd, gesopt, geraagd. Alle ramen binnen en buiten gewassen. Er werd gelachen, iemand begon zelfs te zingen. Ook thuis werd er meegewerkt: heerlijke koek bij de koffie, heerlijk voorbereide lunch, zelfs de was kon ik uitbesteden!

Dankjulliewel voor alle hulp. Alles ziet er weer spic en span uit, daarvan genieten we allemaal. Mede namen Ans & Lidy,

Groet, *Anja*.

Bloemenschikking

Wie weet? Slechts één ding lijkt zeker in het leven, namelijk, dat veel onzeker is. Wat gebeurt er morgen? Hoe zal mijn leven verlopen? Of hoe zal die ander reageren, als ik een appèl op haar doe, of kritiek geef?

Het treft mij in het bijbelgedeelte van vandaag, dat ook God onzeker is. Hij weet niet zeker, of Hij gehoor

vinden zal. Jeremia moet namens God het volk oproepen om met hun kwalijke praktijken te breken. Maar zullen zij luisteren en tot inkeer komen?

Jeremia heeft het gemerkt. Na zijn preek ontsteekt het volk in woede. Men wil hem doden. Gelukkig zijn er rechters, die beseffen, dat Jeremia woorden van God spreekt. Verwachtingsvol slaat God, slaat Christus zijn ogen op: zullen ze naar Mijn woorden luisteren? Het antwoord is aan jou.

Schikking: ogen om te zien, oren om te luisteren, maar er wordt niet gezien, en er wordt niet geluisterd. De paarse bloemen van de primula symboliseren de donkere ogen, waarin het licht niet weerkaatst. Van onderaf wordt de bol nog iets groener door het mos. Jonge uitlopende takjes reiken naar de hemel.

De 1^e collecte van vandaag

Christelijke instellingen in *Libanon* hebben een regionale functie, en de theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten voor het gehele Midden-Oosten op. Wilbert van *Saane* is door *KerkinActie* en de Gereformeerde zendingsbond (GZB) naar Libanon uitgezonden, en werkt er als theologiedocent en studentenpastor.

In *Beiroet* worden studenten tot voorganger en kerkelijk werker opgeleid, en keren daarna naar hun geboorteland terug om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan, en deze op te bouwen. Voorgangers en

kerkelijk werkers in actieve dienst krijgen bijscholing, en er zijn cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten in aanwezigheid en getuigenis ondersteunen.

De Schuur in Lieren ... heeft de tijd.

Ja, soms lijkt het al lente met op een enkele dag temperaturen in de dubbele cijfers, maar vergis je niet, het is nog steeds februari, hartje winter. Nog altijd kan de wind naar het Oosten omslaan, of beter, uit het Oosten komen; dan lijkt het even een paar graden warmer te worden, maar na een tijdje keldert de temperatuur, en komt er alsnog Siberische kou deze kant opzetten. In de laatste weken hebben we het gehoord, dat het dan niet raadzaam is om in die kou 'wandelen' te gaan, en zeker niet met daaraan niet aangepaste kleding; je kunt dan zomaar 'ziek' worden, fataal, en dat is toch niet de bedoeling; iemand raakt dan zomaar 'uit de tijd'. We werden hierover geïnformeerd, of wel gededes-informeerd. En ook dat is van alle tijden. Al eeuwen geldt: als eerste sneuvelt in een oorlog de waarheid, en het laatste, dat overblijft, is de hoop, de hoop op eens vrede en ooit recht. Het sprankje hoop, dat de tijd toch eens alle wonden helen zal. De tijd.

'Tijd', het is een relatief begrip, net als het woord 'eewigheid', niet te vatten, letterlijk: één uur kan heel kort zijn, maar ook heel lang. Eén uur in de Efteling is zo voorbij (behalve wanneer je lang in de rij wachten moet!), maar één uur in de stoel van de tandarts ...!

Er zijn heel veel uitdrukkingen met 'tijd' erin. Eén van de merkwaardigste uitdrukkingen met 'tijd' erin is in de bijbel te vinden, in het boek Openbaringen, hoofdstuk 12, waar als in orakeltaal over 'tijd, tijden en een halve tijd' gesproken wordt. Bekend zijn verder de uitdrukkingen als: de tijd hebben of net de tijd niet hebben ('Schiet nou eens op: ik heb niet eeuwig de tijd'); de tijd zal het leren (en je zult zien, dat ik gelijk had); tijdelijke huisvesting (jaren lang zonder uitzicht!); op tijd komen (sommige mensen lukt dat nooit); de tijd dringt (uitstellen gaat niet meer); het is de hoogste tijd (de bar gaat sluiten, er is nog net tijd voor een laatste rondje); wij hebben een horloge, de oosterling heeft de tijd; de tijd is rekbaar (nog even een vervelend gesprek uitstellen); de tijd staat stil (bij een rampzalig gebeuren); verleden tijd, tegenwoordige en toekomstige tijd; tijd is geld (het uurloon op de nota's liegt er niet om); in grootmoeders tijd (was toen alles beter?), tijdloze mode, etc.

Over 'grootmoeders tijd' gesproken: veel in *De Schuur* wijst naar haar tijd (en die van opa!) terug. Achterhaald? Uit de mode? Onbruikbaar in een modern huishouden? Soms gaat dat wel op, maar in heel veel gevallen zijn dingen tijdloos; ook hebben we er een mooie naam voor: retro, bric & brac, vintage, brocante. En ook zijn sommige zaken gewoon echt antiek, of op z'n minst gedateerd, en is het te zien, dat de tijd eroverheen gegaan is. Aan de wand van De Schuur hangen een heel stel klokken. Ergens hebben die in huiskamers gehangen; mensen hebben de tijd ervan afgelezen, moeilijke uren, feestelijke uren, bange uren. Sommige klokken hebben de tijd aangegeven in de oor-

logsjaren, meer dan 75 jaar geleden. Of hebben de tijd aangegeven van het overlijden van vader en moeder, toen zij 'uit de tijd gingen'. De ene klok loopt achter, de ander staat stil, en kan weer opgewonden worden, en is dan weer 'bij de tijd'. Zo op het zicht geven ze allemaal een verschillende tijd aan, als gaven ze verschillende tijdzones aan. Maar je zou toch eigenlijk willen weten, wat voor verhalen achter die wijzerplaten schuilen? Waarvan is die klok tijdens het tikken van de tijd getuige geweest?



Er is ook een andere vorm van verleden tijd in De Schuur: achteloze verleden tijd, een mandje afgedankte horloges; en werkelijk een paar lopen er ook nog; kleurige bandjes, de gekste modellen, in een hippe bui ooit door iemand aangeschaft of cadeau gekregen. Elk horloge heeft om de pols van iemand gezeten, hip modieus en korte tijd of tientallen jaren als een vertrouwd klokje, en nu om de één of andere reden afgedankt. Stuk voor stuk toch met de bedoeling om de drager de juiste tijd aan te geven.

Het is de moeite waard om bij zoveel dingen in De Schuur een tijdje stil te staan, en voor jezelf de achterliggende verhalen te bedenken. Even de tijd te nemen, want De Schuur in Lieren ... heeft die tijd!

De Schuur, achter Molenvaart 5 in Lieren, is elke donderdag van 13.00-16.00 uur & elke zaterdag van 10.00-16.00 uur open.

Anne Schiebaan.

Vanuit de gemeente

Afgelopen maandag 26 februari zou de behandeling van *Azr. Wilbrink* in het academisch ziekenhuis van Utrecht beginnen. Helaas namen de dagen ervoor de benauwheidsproblemen dermate toe, dat ze daarvoor in het *Gelre* ziekenhuis opgenomen moest worden. Daarmee komt er een teleurstellend uitstel op haar pad. We wensen haar een voorspoedig herstel toe, en hopen dat de andere noodzakelijke behandeling binnenkort toch aanvangen.

Kerkdienst

Vandaag is er de jaarlijkse ruildienst met de gemeente van Beekbergen. Iets, wat reeds in de tijd van collega Marchal ingesteld is. Dat betekent concreet, dat we deze morgen de nieuwe collega *Molenaar* ontmoeten kunnen. Ik hoop, dat het een gezegende dienst samen worden zal.

Na de koude wintermaanden met de kerkdiensten in het Trefpunt gaan we overeenkomstig de afspraak in deze maand maart de **kerkdiensten weer in de kerkzaal** houden. De afgelopen maanden konden we veel besparen door de kerkdiensten in het Trefpunt te houden. De nachttemperaturen zijn helaas nog steeds laag. Daarom zal deze zondag het koffiedrinken na de kerkdienst niet in het Trefpunt zijn, maar in de kerkzaal zelf plaatsvinden. Op deze wijze hoeft deze keer het Trefpunt niet verwarmd te worden. Vanaf april zal het koffiedrinken op de 1^e zondag van de maand weer in het Trefpunt zijn.

✍️ Ds. A.P. de Graaf.

De **Kerknieuws** kun je wekelijks gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wxs.nl op te geven.