



Kerknieuws



(verzonden aan 66 personen)

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 24 maart 2024, 20^e jaargang, nummer 12

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

- Zondag 24 maart: **10.00** uur: ds. A.P. *de Graaf*, Palmzondag
koster & techniek: Theo *Hertog*
organist: Willem *Kroon*
1^e collecte: missionair werk, 2^e collecte: kerk
de bloemen gaan naar fam. *Siepel* van de Arnhemseweg
koffieschenkers: Annemieke *Bosch* & Tilly *Hertog*
- Donderdag 28 maart: **19.30** uur: ds. J. *Kappers* uit Apeldoorn, Witte Donderdag
koster & techniek: Cor *Hania*
pianist: Bob *Fillekes*
- Vrijdag 29 maart: **19.30** uur: ds. C. *Baas* uit Apeldoorn, Goede Vrijdag
kosteres & techniek: Wilma *Boot*
organist: Henk *Mulder*
- Zaterdag 30 maart: **19.30** uur: ds. J. *Kappers* uit Apeldoorn, Stille Zaterdag
koster & techniek: Jan *Akkerhuis*
organist: Willem *Kroon*
- Zondag 31 maart: **10.00** uur: ds. J. *Kappers* uit Apeldoorn, Pasen
pianist: Bob *Fillekes*
koffieschenkers: Wilma *van Beek* & Anne Jan *Kooistra*

Jarig

Vandaag, zondag 24 maart, is br. *Tinholt* van de Arnhemseweg jarig, morgen, maandag 25 maart is br. *van Egmond* van de Van Koningsveldstraat jarig, en komende woensdag 27 maart is zr. *Akkerhuis* van de Keizersmantel jarig. We willen als gemeente u allen samen met uw echtgenoten hiermee van harte feliciteren, en wensen u een fijne dag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

Geboortebericht

Op 12 maart is bij Hanneke & Wouter *Haijes-Siepel* een tweeling geboren: *Seth* & *Daan*, dus 2 broertjes erbij voor Joas & Levi. Wat een rijkdom, dit viertal kleinzoons, waarmee we erg blij, en waarvoor we dankbaar zijn. Het gaat met de trotse ouders, de kleine mannetjes en hun grote broers goed.

Henk *Siepel* & Annet *Wiersinga*.

Bloemenschikkingen

Vandaag begint de Goede of Stille Week. We lezen het verhaal van Jezus' intocht in Jeruzalem. Hoe feestelijk dit ook lijkt, Lucas vertelt, dat Jezus huilt, als Hij de stad binnenrijdt. Hij ziet namelijk al voor Zich, wat het gevolg zijn zal van het onheil, dat de stad over zichzelf afgeroepen heeft. Ook Jeremia kent deze tranen. Het volk is terug bij af. De aarde is woest en doods geworden, net als in den beginne. Is er nog enige hoop voor Vrouwe Sion, voor volk en vaderland? Jeremia is onthutst en bang. Is er nog een rechtvaardige te vinden? Deze week lezen we het verhaal van Jezus' lijden en sterven. De Rechtvaardige, Die het oordeel draagt.

Schikking: er is een alternatieve Palmpasenstok vandaag. De Palmpasenstok symboliseert op deze manier het kruis, dat gedragen wordt om de aarde te redden. Aan de dwarsligger zijn slingers met gedroogde vruchten en noten geregen, die voor de 30 zilverlin-

gen staan. Er zijn ook 12 noten geregen, die de 12 apostelen symboliseren.

Witte Donderdag:

Je mag zijn als Ik. In deze tekst is veel symbolische taal verwerkt. Jezus gebruikt het voetenwassen om de discipelen iets te leren, en het is een oproep om te handelen. Hij inspireert degenen, die het zien. Hij is Het, Die Zijn leven opoffert om 'het vuil' van de leerlingen (de wereld) op Zich te nemen, en Hij schenkt de schoonheid van het eeuwige leven. Daarmee roept Hij de leerlingen op om een dienaar voor elkaar te zijn, en Zijn Voorbeeld te volgen.

Schikking: in de bol zijn nu klokjes (campanulaplant) geplaatst, oproep om dienaar te zijn. Het witte doek verwijst naar de voetwassing.

Goede Vrijdag:

Duister en zwart is het. Er is geen licht meer zichtbaar. Deze tekst sluit aan bij hoe we de 40 dagen begonnen. Is er nog hoop op deze dag, waarop alles zwart geworden is: een letterlijke duisternis over het gehele land? Een van God verlaten dag.

Schikking: schuin bij de bol is een houten kruis gelegd.

Stille Zaterdag:

In deze teksten gaat het over vertrouwen en wachten. Alles op zijn tijd, niet per se op mijn of op jouw tijd. In onze huidige samenleving is het bijna ondenkbaar, dat we wachten moeten, de mens domineert alles. Omgaan met ons ongeduld is moeilijk, behoeften worden zo snel mogelijk vervuld. Deze dag leert ons om rust te hebben, en te vertrouwen op het mooie, wat komen gaat: de opstanding van het licht, de nieuwe morgen.

Schikking: schuin op de bol ligt het houten kruis. Ranken van klimop als teken van trouw zijn aan het beeld toegevoegd.

De 1^e collecte van vandaag

De Protestantse kerk werkt met *The Passion* samen om het Paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse kerk extra initiatieven om naar buiten gerichte kerk te zijn.

Een voorbeeld hiervan is een *Passionpakket*, in samenwerking met *Alpha Nederland*, waarmee kerken met buurtbewoners een avond organiseren kunnen, en over de betekenis van Pasen doorpraten kunnen. Ook breder wordt er online en met een magazine extra verdieping aangeboden.

Paasontbijt

Volgende week, Paaszondag 31 maart, organiseren we ook dit jaar weer een gezellig gezamenlijk *paasontbijt* in het *Trefpunt*. Het ontbijt start om 09.00 uur. U kunt zich via de inschrijflijst of door een e-mail te sturen naar *ontmoeten@pknlieren.nl* hiervoor opgeven. Geeft u hierbij aan met hoeveel personen u komt? Aanmelden kan t/m woensdag 27 maart. Er wordt voor het ontbijt geen vaste bijdrage gevraagd, maar u heeft de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te geven. Komt u ook?



Om het paasontbijt te kunnen organiseren hebben we nog *vrijwilligers* nodig. Vind je het leuk om te helpen met het klaarzetten, eieren koken of opruimen? Neem dan contact met ons op! E-mail naar *ontmoeten@pknlieren.nl* of bel/APP 06-4107-2090 (*Saskia*).

Ons Kerkblad

Binnenkort verschijnt *Ons Kerkblad* weer. Kopij hiervoor kan t/m komende zaterdag 30 maart nog bij Wilma *Boot* (*kerkblad@pknlieren.nl*) ingeleverd worden.

Vanuit de gemeente

Afgelopen dinsdag 19 maart is zr. *Wilbrink* van de Dorpstraat vanuit het Academisch ziekenhuis van *Utrecht* weer thuisgekomen. De behandelingen zijn achter de rug, en hebben vrucht opgeleverd: ze kan haar oog weer openen en ermee zien. We zijn met haar en haar man dankbaar, dat de behandeling zo goed aangeslagen is.

Kerkdiensten

Vandaag is het Palmzondag. We volgen vandaag het evangelie van Johannes. De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem roept uiteenlopende gevoelens bij de mensen op. We stellen ons de vraag, wat het feest bij onszelf oproept.

De komende week is de Stille week met de voorbereidende samenkomsten voor Pasen. Ik wijs daarbij op het veranderde tijdstip op de Stille Zaterdag: dat wordt voortaan - net als de dagen ervoor - om 19.30 uur.

 Ds. *A.P. de Graaf*.

De **Kerkinieuws** kun je wekelijks gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar *APdeGraaf@wxs.nl* op te geven.