



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 14 april 2024, 20^e jaargang, nummer 15

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

Zondag 14 april: **10.00** uur: ds. A.P. *de Graaf*

koster & techniek: Theo *Hertog*

organist: Hennita *van der Zee*

1^e collecte: zending, 2^e collecte: kerk

de bloemen gaan naar fam. *Wilbrink* van de Voshuizen

koffieschenkers: Ada *van Dam* & Anja *de Graaf*

Zondag 21 april: **10.00** uur: ds. H. *Boter* uit Apeldoorn

organist: Henk *Mulder*

koffieschenkers: Gerry & Martien *Hertgers*

Uit De Schuur

Een boerderij aan de ene kant van de pastorie van mijn ouders en een aannemer aan de andere kant. Van beide kanten stak je wat op, van beide kanten was er toezicht, en van beide kanten kon je op je kop krijgen. En je onthield, wat er zo gebeurde. Er was nog geen plastic in omloop; levensmiddelen werden in een papieren zak afgewogen. De melkboer kwam met een jeep en een melktank langs, waaruit hij dan de melk in een eigen kan overgoot. Er was gewoon minimaal afval. Achter in de tuin was een betonnen ring, waar het weinige afval samen met oud-papier inging. Regelmatig ging de fik daarin. En wat er dan nog overbleef, werd in de grond begraven. Wat later kwam er een ophaaldienst: een man met paard en wagen. Weer later de vuilniswagen met 2 man achterop. En nu? Eén man komt in een grote vrachtwagen langs, en hydraulisch worden de containers geleege.

Waarom dit verhaal? Voor dat werk heb je behalve een grootrijbewijs weinig opleiding nodig. Bovendien is het een eenzame klus geworden, alleen op de bok. Zelf zie ik hem meestal al van ver aankomen, en kan ik hem opwachten. Hand opsteken, groeten en bedankt. Vanuit zijn cabine groet hij terug. Ik zal één van de weinigen zijn, die hem zo groeten en bedanken. Respect voor zijn werk, en ook voor de mannen en vrouwen, die op Aruba met al dat Apeldoorns afval werken. Bergen en nog eens bergen afval, die dat allemaal in goede banen leiden. Het lijkt me geen gezond

werk, en het stinkt er soms ook behoorlijk. Mensen, waarvoor je respect hebben moet. Met wie je soms een leuk en spontaan gesprek hebben kunt. Bij een tankstation stond een pracht van een Scania-trailer, spic en span schoon, zonder een kras; nagelnieuw? 'Man, wat heb jij een mooie combinatie! Is die nieuw?' 'Nou, nee, ik heb er met deze combinatie al ruim 1.000.000 km opzitten!' Zomaar een gesprek, zomaar even contact en zeker respect voor deze heer in het verkeer. Het verrijkt jouw en misschien ook zijn dag.

Dat lukt alleen door niet altijd een mobieltje in de hand te hebben. Op het Engeland lopen heel veel hondenuitlaters en -sters. Vaak hebben ze ook dan een mobieltje in de hand, geen oog voor de omgeving, geen contact met wie ze tegenkomen, vaak zelfs geen oog voor hun hond, een blikvernauwende wandeling.

De NS heeft al jaren in de trein stiltecoupés, waar je rustig werken of lezen kunt. Is vandaag totaal overbodig: de gehele trein is in zichzelf gekeerd, en iedereen is in zijn of haar GSM verdiept, en kijkt verstoord op, als je er naast zitten gaat, en 'goede morgen' zegt.

Maar misschien zijn wij nog van de generatie, letterlijk of figuurlijk nog op een dorp opgevoed, die ook een ober groet, nog voordat hij een bestelling opneemt, en ook bij binnenkomst van een café de man of de vrouw achter de bar groet.

Links en rechts van ons is zoveel te zien, en is er met recht reden om respect te hebben voor wie op zoveel plekken de maatschappij runnen en op gang houden. Je ergert je dan ook woest, wanneer je leest, hoe respectloos verkeersregelaars soms bejegend worden.

Nog iets anders: een goede kennis van ons, ook iemand, die graag in kringloopwinkels als *De Schuur* snuffelt en dan vooral bij de boeken, belandde bij de planken met de wat oudere boeken, waarschijnlijk uit een inboedel. Ze bladerde er eentje van zo'n 50 jaar geleden door en ... vond daar een bankbiljet van f 1000,- in! Nog inwisselbaar bij de Nederlandse bank voor euro's? Ze zoekt het uit. Zij is



zo'n iemand met respect voor ook de wat oudere boeken. En hier zie je maar weer: respect loont soms.

Wie weet, wat je in Lieren in *De Schuur* nog vol respect tegenkomen kunt, ook zo'n kringloopwinkel, waar van alles te vinden is. Van boeken tot bestekken, van jassen tot tassen, van CD's tot LP's, van pannen tot thermokannen, en dat alles op z'n dorps met een kop koffie of thee! Nee, een dorp is zo gek nog niet, daar leerde je ook vroeger al van links en rechts om je heen, en werd je soms hardhandig respect bijgebracht. En ... er was nog geen internet!

De Schuur is achter Molenvaart 5, op donderdag van 13.00-16.00 uur & zaterdag van 10.00-16.00 uur geopend.

Anne Schiebaan.

Gezamenlijke gespreksgroep

Doordat diverse kringleden in maart die morgen uiteindelijk niet konden, hebben we besloten om de laatste keer van dit seizoen naar april te verzetten. Komende woensdagmorgen 17 april komen we daarvoor als *gezamenlijke gespreksgroep* met de gemeente van Hoenderloo voor de laatste keer dit seizoen bijeen. Het is hier in Lieren, en we gaan over de regel om vader en moeder te eren met elkaar in gesprek. De aanvangstijd is om 10.00 uur, en we eindigen rond 11.30 uur.

Cultuur bij je buur in Lieren

Ook dit jaar doet Lieren weer met '*Cultuur bij je buur*' mee. Het is op zaterdagmiddag 20 april a.s. van 13.00 uur tot 17.00 uur. En wel in de protestantse kerk in Lieren en tegenover de kerk bij '*Edith op 10*' en '*pART2u*'.

Wie treden er op? In de kerk afwisselend:

➤ *Diva Power*. Zij zingen met en zonder begeleidingsband meerstemmige nummers uit het jazz- en poprepertoire. Hun optreden wordt nog meer

sprankelend door een passende choreografie. Optreden om 13.00-14.30 en 16.00 uur.

➤ *Vertelgenootschap*. Zij vertellen verhalen voor jong en oud: sprookjes, mythologische verhalen, vertellingen uit het gewone leven, verhalen over Apeldoorn, streekverhalen of verhalen uit verre culturen. Laat u verrassen! Optreden om 13.45 en 15.15 uur.

Bij 'Edith op 10' treedt het akoestisch duo '*ShortDay*' op. Zij spelen op eigen wijze covers van gouwe ouwe en recentere pop en blues.

Galerie 'pART2u' is de gehele middag open om nieuwe werken te bewonderen.

Iedereen is in Lieren van harte welkom. De toegang is gratis, en voor een kopje koffie, thee of limonade wordt gezorgd. Er is gelegenheid om voor Cultuur bij je buur te doneren.

Nieuws vanuit de Huiskamer

Was u er ook bij woensdag 3 april? Zo niet, dan heeft u écht wat gemist. We mochten met elkaar vieren, dat de Huiskamer alweer 5 jaar open is! En wát een leuke vrolijke ochtend werd dat! De gastvrouwen hadden hun feestkleding aangetrokken. *Bob* begeleidde bij een lied op de wijs van *Farce Majeur*, en zorgde daarna voor gezellige achtergrondmuziek. Onze trouwe gast *Lidwien* had als verrassing ook nog een lied voor ons gemaakt.

Denkt u nu '*Hè, wat jammer, dat ik zoveel gezelligheid gemist heb?*' Niet getreurd, want de volgende vrolijke ochtend staat al gepland. Op woensdag 24 april om 10 uur organiseren we de *Konings-BINGO!* Met leuke prijzen. Komt u ook? Wel graag even aan een van ons doorgeven óf e-mailen via Huiskamervanlieren@outlook.com. De kosten zijn € 3,- voor bingo, koffie met wat lekkers, en ???



Vrolijke groet vanuit de *Huiskamer*.

Kerkdienst

Vandaag lezen we *Luk. 24:36-53*. Het is het slotgedeelte uit het evangelie van *Lukas*. Waarin verschillende zaken aan de orde komen. Welke lijn zit erin, en waarom is dit gedeelte de afsluiting van het evangelie? We laten onze gedachten erover gaan.

✍ Ds. *A.P. de Graaf*.