



# Kerknieuws



(verzonden aan 66 personen)

## Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 18 augustus 2024, 20<sup>e</sup> jaargang, nummer 31

### Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

Zondag 18 augustus: **10.00** uur: ds. A.P. de Graaf

koster & techniek: Jan Akkerhuis

pianist: Bob Fillekes

1<sup>e</sup> collecte: missionair werk, 2<sup>e</sup> collecte: kerk

de bloemen gaan naar fam. Hertgers van de Dorpstraat

koffieschenkers: Wilma van Beek & Anne Jan Kooistra

Zondag 25 augustus: **10.00** uur: ds. L. van Rouendal uit Houten

organist: Ad Huetink

koffieschenkers: Arno Diks & Femmy Hoets

### Jarig

Komende dinsdag 20 augustus is br. *Schaafsma* van de Wolterbeeklaan jarig, en komende donderdag 22 augustus is zr. *Brouwer* van de Loenenseweg jarig. We willen als gemeente u samen met allen, die u dierbaar zijn, hiermee van harte feliciteren, en wensen u Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

### Bedankt (1)

Heel hartelijk dank voor de bloemen, die ik van de kerk gehad heb, alsook de gelukwensen met mijn verjaardag.

Met vriendelijke groet, Evelien Poppen-Overbosch.

### Bedankt (2)

Na het nieuwe herseninfarct bij *Petra* en de toenemende benauwdheid bij *Peter* willen we de gemeente bedanken voor alle lieve aandacht, die we ontvangen mochten. De bloemen, die we vanuit de gemeente kregen, wat voelt dat dankbaar om zo de gemeente om je heen te voelen!

Met name Peter heeft veel last van de hitte, en is daardoor nogal benauwd, zodat hij regelmatig aan de zuurstof moet. We zijn blij met alle kaarten, die we ontvangen. Ik wil één kaart, die we kregen, en waaraan we veel steun hebben, verwoorden:

*Nu je een moeilijke weg moet gaan,  
wensen wij je mooie momenten  
met de mensen, die je dierbaar zijn.*

*Samen zijn, een glimlach, soms een traan,  
een arm om je heen:  
het gevoel, dat je niet alleen bent!*

Een hartelijke groet van ons, Peter & Petra van Asselt.

### Kerkdienst

Deze morgen lezen we een wat langer bijbelgedeelte, nl. 1 Sam. 18:6-30. Het betreft de groeiende aversie van koning Saul tegen de nog jonge David. Het verhaal blijkt heel wat levenservaringen te bevatten. We proberen een en ander op het spoor te komen.

 Ds. A.P. de Graaf.