



Ontmoeten op de Veluwe

Editie september 2024 - 05



Zegen

De Eeuwige moge voor u uitgaan
als een licht op uw weg door het leven.

De Eeuwige moge naast u voortgaan,
u beschermend met zijn arm.

Moge de Eeuwige achter u zijn,
wanneer gevaar in de rug u bedreigt.

Moge de Eeuwige onder u zijn,
een veilig net, wanneer u mocht vallen.

De Eeuwige moge binnenin u zijn
uw Trooster in dagen van droefenis.

De Eeuwige moge rondom u zijn
als een schild, een beschutting.

Moge de Eeuwige ook boven u zijn
om u zijn zegen te geven.



Hezenberg Retraites verbonden aan classicale vergadering Veluwe



Met bovenstaande zegen mogen pastor-pionier Carla Boven en de vrijwilligers hun werk bij pioniersplek Retraites Hezenberg voortzetten. De retraiteplek bestaat al een aantal jaren en is nu verbonden aan de classicale vergadering Veluwe. Op de website lezen we: "Aan de rand van de Veluwe, te midden van een prachtig stukje natuur, ligt landgoed de Hezenberg. Hier helpen wij mensen om wezenlijke veranderingen te realiseren of te bezinnen op het leven." Voorafgaande aan de gelofte en de zegen heb ik het belang van deze plek als volgt verwoord:

"Wij zijn dankbaar dat pastor-pionier Carla Boven, het pioniersteam en alle vrijwilligers zich al jaren enthousiast inzetten, we zijn dankbaar dat De Hezenberg ruimte geeft aan deze pioniersplek en de waarde ervan onderstreept. Wij als classicale vergadering varen graag samen met jullie op en we wensen pioniersplek Hezenberg Retraite toe dat zij een veilige haven mag zijn voor mensen die hier een poosje aan boord gaan en dat gasten en vrijwilligers mogen ervaren dat de woorden van Jezus tastbaar worden in hun leven: *Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.* (Mt. 11,28)"

Als je meer wilt weten, ga dan naar de [website](#) van Hezenberg Retraites. Ook goed om te weten: iedere zondagmorgen is er een viering in de kapel, waarbij ook gasten van harte welkom zijn.

Meeleven met Regenboogkerk in Epe



Op 20 augustus werd Epe opgeschrikt door een grote brand. In korte tijd brandde het kerkgebouw van de Regenboogkerk tot de grond toe af. Een grote schok voor de dorpsbewoners en zeker voor de gemeenteleden. Een kerkgebouw is meer dan een opstapeling van stenen. Aan die plek zijn dierbare en diepe herinneringen verbonden. Van je kind dat daar gedoopt is of het ja-woord dat je uitsprak. Het is ook de plek waar week in week uit de lofzang heeft geklonken. Naast het verdriet en de pijn mogen we uitspreken dat Gods goedheid en trouw niet gebonden is aan hout en steen. Hij gaat een weg met zijn gemeente, ook met de Regenboogkerk. Het is mooi om te zien hoe die weg ook vorm krijgt in de gastvrijheid van andere kerken en het meeleven van allerlei mensen, gemeenten uit de regio en organisaties. Op deze weg – die ook een zoektocht is – wensen we ds. Dieneke van de Wetering, de kerkenraad, de gemeenteleden en allen die betrokken zijn wijsheid en sterkte toe.

Intervisiegroep - open voor nieuwe leden

Wij zijn een intervisiegroep op de Veluwe. Allemaal predikant (m/v) of kerkelijk werker (m/v) in een protestantse gemeente in deze classis. We vinden elkaar in het bespreken van casuïstiek op een open en eerlijke manier. We gebruiken een eenvoudige gespreksmethode. Het gaat niet om de 'studiepunten', maar om de collegiale betrokkenheid, het leren van elkaar, de steun, de gedeelde inzichten, en de humor. Onze groep telt nu 5 actieve leden, en daar zouden er wel 1 of 2 bij kunnen. We komen 3-4 keer per seizoen bij elkaar in Barneveld, en soms elders. Heb je interesse, neem dan contact op met Marieke den Braber, braber@pgbarneveld.

Zinder Festival Apeldoorn

Op 4, 5 en 6 oktober organiseert de Protestantse gemeente Apeldoorn het [Zinder Festival](#). Rond het kinderboekenweek thema 'Lekker Eigenwijs!' worden allerlei activiteiten georganiseerd. Alle activiteiten zijn bedoeld en geschikt voor kinderen tot 12 jaar en voor iedereen die dat wil meemaken.

Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk



In de nieuwsbrief van werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk las ik onderstaande bijdrage van ds. David Kroeze: "Een van de meest indrukwekkende momenten in mijn werk als dominee vind ik de internationale dienst. Nergens vind ik zo'n sterke geloofsbeleving, nergens merk ik zo'n openheid naar wat méér is en zo'n honger naar vervulling. Dat zal vast te maken hebben met de situatie waarin veel bezoekers zitten: mensen vaak uit het azc, met angst en onzekerheid over de toekomst. Na een dienst zijn er altijd wel mensen met wie ik bid. Nood leert bidden, zegt een spreekwoord, maar dat betekent ook echt wat. De kracht van deze gebeden vind ik sterk voelbaar. Ik breng hun gebed naar voren in mijn woorden en daarin ontvang ik hun toewijding en vertrouwen. Vaak voelt hun overgave op zo'n moment veel groter dan de mijne. Voor mij is het geven en nog meer ontvangen. Mijn wens is dat ze moed en kracht mogen krijgen om verder te gaan op hun weg vol angels en distels, weerstand en onmacht. Bestaanszekerheid kun je niet geven, wel een beetje houvast in geloof. Mijn gebed is telkens dat, wat er ook gebeurt, God bij hen mag zijn. Eén van de vluchtelingen is een vriend geworden. Een politiek vluchteling die de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen. Nu zijn land van oorsprong weer veilig is voor hem, bouwt hij daar zelfstandig een ziekenhuis. Dat doet hij met het schamele geld dat hij hier verdient met zijn baan in de zorg. Ik kan daar alleen maar met grote bewondering naar kijken, en God bidden dat er telkens mensen zullen zijn die zo kunnen opstaan uit hun ellende, en die als Christus een nieuw leven krijgen." Zie voor meer informatie over deze werkgroep: [Kerk en Vluchteling – Harderwijk](#).

Kerk en Israël op de Veluwe

De classische commissie voor Kerk en Israël Veluwe heeft nu een eigen tabblad binnen de website van de classis: Classische commissie – Kerk en Israël. Je vindt daar informatie over deze classische commissie, verwijzingen naar kerkelijke commissies en activiteiten die in onze classis georganiseerd worden.

Nieuws van Kerk in Actie

kerk in actie Er komen dit seizoen weer talloze activiteiten en acties aan. We hopen dat we jullie hiermee weer kunnen inspireren en ondersteunen. Een aanrader voor de komende maanden; De allereerst 'Landendag' in het Dienstencentrum in Utrecht op 23 november. Een mooie gelegenheid om je te laten informeren over een aantal landen waar we actief zijn, maar ook om eens een kijkje te nemen in ons prachtige gebouw. Maar dat is niet alles; wij willen het volgende graag onder jullie aandacht brengen:

Nodig eens een consulent van Kerk in Actie uit! Jaantje Vink en ondergetekende zijn 'Consulent Kerk in Actie'. Wij zijn er om jullie te ondersteunen in jullie diaconale werk, maken jullie wegwijs in wat het Dienstencentrum aan ondersteuning te bieden heeft en wij brengen het werk van Kerk in Actie onder jullie aandacht. Dat doen wij op verschillende manieren, maar de beste blijft toch altijd persoonlijk contact. Nodig Jaantje of mij gerust eens uit in een vergadering. Dat is de beste manier om erachter te komen wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

Actielandendag 23 november 2024 Op 23 november organiseren de consulenten van Kerk in Actie de eerste 'Actielandendag' in het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk. Inmiddels zijn al vele gemeenten verbonden aan een van de zeven actielanden van Kerk in Actie. Op 23 november is er in Utrecht speciaal voor deze gemeenten, maar ook voor wie zich wil oriënteren, een landendag. Een dag met veel informatie, beleving, ontmoeting en uitwisseling over deze landen. Meer informatie over de Actielanden is [hier](#) te vinden.

Thuisgeefdag 24 oktober 2024 [De Thuisgevers](#) is een initiatief ontstaan vanuit de Protestantse Kerk. De Thuisgevers is een gedreven organisatie die zich kosteloos inzet voor tijdelijke huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). Samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven sporen we leegstaande panden op die we geschikt maken voor tijdelijke huisvesting. Zo creëren we, met steun van de overheid, samen lokale Thuisgeefinitiatieven. Tegelijkertijd zorgen we voor extra sociale begeleiding door vrijwillige buddy's. Als Protestantse Kerk ondersteunen wij De Thuisgevers van harte en proberen wij het onder de aandacht te brengen van ons netwerk van lokale kerken in Nederland. De Thuisgeefdag op 24 oktober vindt plaats in Kampen tussen 14.00 en 17.00 uur en is bedoeld om elkaar te ontmoeten, bemoedigen, inspireren en te verbinden. Dus zowel voor kerken die al Thuisgever zijn als ook voor kerken die er meer over willen weten. Meer info volgt later. Schrijf je [hier in voor de nieuwsbrief](#) van en blijf op de hoogte.

Actieweek voedselbank 5 t/m 12 januari 2025; Lees [meer hierover](#). Wij horen graag wie meedoen, dus meld je vast aan! **Inleverpunten voor de Voedselbank;** Heeft jullie stad of dorp al een inleverpunt voor de Voedselbank? Een vaste plek waar mensen op een vast tijdstip voedsel in kunnen leveren? [Hier](#) vind je de geregistreerde inleverpunten. Wil je meer weten of ook een inleverpunt starten? Kijk eens [hier op onze website](#). **Kerstcampagne 2024 – Oekraïne;** Kijk [op kerkinactie.nl/kerst](#) voor meer informatie, materialen en een indrukwekkend collectiefilmpje.

Wij hopen jullie weer te zien bij één van deze activiteiten!

Een hartelijke groet van de Kerk in Actie consulenten in Gelderland en Flevoland,
Jaantje Vink j.vink@protestantsekerk.nl 06 15900278 (di,wo en do)
Arjen Overweg a.overweg@protestantsekerk.nl 06 21419631 (ma, di, wo en do)

Vacature in uw gemeente?

Het mobiliteitsbureau van de dienstenorganisatie adviseert bij het beroepen van een predikant of het aanstellen van een kerkelijk werker. Daarnaast biedt het mobiliteitsbureau de mogelijkheid om tijdelijk een (ambulant)predikant, interim predikant, kerkelijk werker of jeugdwerker in uw gemeente te laten werken. De dienstenorganisatie helpt u graag om de juiste persoon voor uw gemeente te vinden. Neem gerust contact op via arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl of kijk op de [website](#). De dienstenorganisatie verzorgt ook trainingen voor beroepingscommissies. Zie ook hiervoor de [website](#) van de Protestantse Kerk.

Echtscheiding, Emoties en Geloof

Na een succesvolle eerste bijeenkomst in het voorjaar organiseert het predikantsechtpaar Iwan en Diana de Graaf een vervolgvond over echtscheiding, Tijdens deze avond, die de titel 'The Knockdown' draagt, verkennen Iwan en Diana de dieperliggende gevolgen van een echtscheiding. Terwijl de eerste bijeenkomst, 'The Punch', draaide om de eerste schok en de klap die een echtscheiding teweegbrengt, staat deze avond stil bij de fase waarin je als het ware tegen de grond geslagen bent. Hoe ziet deze fase eruit, wat houd je bezig, hoe ga je door? Wat gebeurt er met je geloof? En hoe kun je verdergaan binnen de kerkelijke gemeenschap? Het echtpaar deelt opnieuw openhartig en persoonlijk hun ervaringen uit deze moeilijke fase van hun leven. Door hun verhaal hopen zij het thema echtscheiding bespreekbaar te maken binnen de kerk, en willen zij bijdragen aan een omgeving waarin ruimte is voor begrip en steun. Veel mensen voelen zich door hun geloofsgemeenschap in de steek gelaten of veroordeeld, maar Iwan en Diana benadrukken dat dit niet zo zou moeten zijn. In het Koninkrijk van God is er plaats voor iedereen die vermoeid en belast is. Met deze avonden beogen zij de gemeente van Christus te bemoedigen en toe te rusten. De avond zal plaatsvinden op zondagavond 29 september 2024 om 19u in de Eben Haëzerkerk, Nw Kerkstraat 106, Nijkerkerveen. We moedigen iedereen aan om deel te nemen en deze aankondiging te delen met anderen die mogelijk interesse hebben. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: echtscheiding.toerusting@gmail.com

Cursus Bijbels Hebreeuws



Ds. Jan Lammers uit Beekbergen (predikant van de Goede Herderkerk in Apeldoorn) start voor de tiende keer een cursus Bijbels Hebreeuws. De cursus van 2 x 7 lessen wordt gehouden in het gebouw van de hervormde gemeente (Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen) en wel op woensdagavonden van 19.30 – 21.00 uur. De cursus van 14 lessen van anderhalf uur kost 63 euro, 32 euro in september en 31 euro in januari. Het gaat om € 4,50 per les van anderhalf uur. De cursus begint op 18 september en vindt op woensdagavonden plaats en wel op de volgende data: 18 en 25 september, 9 en 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december en in 2025: 8 en 22 januari, 5 en 26 februari, 5 en 19 maart, 2 april. Lessen die door overmacht uitvallen, worden ingehaald! Wie twijfelt of deze cursus wel wat is, kan één of twee proeflessen bijwonen, alvorens te beslissen. Naast deze beginnersgroep zijn er nog drie groepen van min of meer gevorderden. Wie al enige kennis van het Hebreeuws heeft, kan bij ds. Jan Lammers informatie vragen over tijd, plaats, kosten van deze cursussen (altijd 4,50 per les van anderhalf uur). Doel van de cursussen is om vertrouwd te raken met de taal waarin het Oude Testament geschreven is. Het Oude Testament gaat veel meer voor je leven als je (enige) kennis van de grondtaal hebt. Opgeven (het liefst per e-mail) bij ds. Jan Lammers, van Schaffelaarweg 38, 7361 AG Beekbergen; 06 4032 7109, jan@jrlammers.nl

Confessionele Kring Apeldoorn



Met genoegen nodigen we u uit voor op woensdag 25 september 2024 in het Hooge Pad te Beekbergen om 20.00 uur. We zijn erg verheugd om ds. Jan Riemersma te kunnen verwelkomen als onze spreker op deze avond. Aan de hand van schilderijen en etsen van Rembrandt zal hij ons vertellen over Rembrandt als theoloog. Hij heeft daar ontzettend veel kennis over vergaard en een boek over geschreven: "Een glimp van de hemel. Van harte en met klem nodigen we u uit om deze avond mee te maken. Het belooft een mooie en bijzonder rijke avond te worden. Neemt u gerust familie, vrienden en belangstellenden mee voor deze prachtige avond. We hopen u te. Zegt het voort!

Ds. Jan Minnema, secretaris, cka@confessionelebeweging.nl

Cantor cursus

Kerkzang.nl

Een kerkdienst zonder kerklied is ondenkbaar. Daarom organiseert Kerkzang.nl met regelmaat een cantor cursus. In die cursus gaat het om de cantor als inspirator en stimulator van de gemeentezang (of die gemeente nu groot of klein is). Op de website van Kerkzang.nl kunt u de data vinden waarop deze cursus gegeven wordt. De cursus is in principe een basis cursus, maar met elk van de deelnemers wordt op eigen niveau gewerkt, en met oog voor de eigen context. Ga naar de [website](#) voor meer informatie.

Talmoed-gesprek



Wijsheid en levenskunst, dat zijn woorden die de Talmoed kenmerken. Deze rabbijnse uitleg van de Tora staat vol met boeiende discussies, voorschriften en anekdotes. Lees je de Talmoed, dan verrijkt dat je geloven en je leven. Doe je dat als joden en christenen samen, dan ontstaat er een bijzondere verbinding waarin tradities zowel worden verdiept als overstegen. Het Talmoed gesprek biedt de mogelijkheid om hieraan mee te doen. Van 28 t/m 31 oktober 2024 zijn er vier verschillende gesprekskringen met Talmoedgeleerde Jacob de Leeuwe, op vier locaties: Hoofddorp (NH), Hoogwoud (NH), Rotterdam (ZH) en Bodegraven (ZH). Iedereen die de joods-christelijke dialoog een warm hart toedraagt of er kennis mee wil maken, is welkom om aan dit gesprek deel te nemen. Te denken valt aan gemeenteleden, kerkelijk werkers, pastores, predikanten en priesters, en andere belangstellenden.

Maandag 28 oktober: De Lichtkring, Hoofddorp, dinsdag 29 oktober: Prinsekerk, Rotterdam en woensdag 30 oktober: 't Centrum, Bodegraven, donderdag 31 oktober: Protestantse Kerk, Hoogwoud (Noord-Holland) Meer informatie op de [website](#). Daar vindt u ook de exacte locatiegegevens en de te lezen Talmoedteksten. Contact: Reinier Gosker, reiniergosker@gmail.com, tel. 06-124 699 87 / 0522-855 782

Training Waarderend leidinggeven voor predikanten en kerkelijk werkers

Een predikant of kerkelijk werker geeft leiding aan het gemeentelven of een deelgebied daarvan. Dat is een hele taak, waarvoor je niet altijd goed bent toegerust. Vanuit het werkverband voor Waarderende gemeenteopbouw biedt Theo Hetteema een training aan in Waarderend leidinggeven. In deze training leer je met de methodiek van waarderende gemeenteopbouw te kijken naar jouw leidinggeven als predikant of kerkelijk werker. Niet vanuit het oplossen van problemen en het moeten tackelen van onwillige personen, maar door het methodisch kijken naar bloeifactoren en mogelijkheden. De training geeft je nieuwe inzichten om te kunnen leiding geven. Je gaat eerder kansen en mogelijkheden te zien dan belemmeringen en onmogelijkheden.

De training vindt plaats in Amersfoort, in het Kruispunt, Terschellingkade 22 (vlakbij NS-station Amersfoort-Vathorst) op donderdag 3 oktober, 17 oktober en 14 november 2024, steeds van 10 tot 15 u. In iedere bijeenkomst verken je theorie, oefen je met werkvormen en breng je je eigen ervaringen en casussen in. Kosten: € 350,-. De training heeft een omvang van 2 ec studiepunten in de nascholing. Ga voor meer informatie en opgave naar de [website](#).

Samen geloven



Hoe kan jouw kerk zorgen dat migranten zich thuis voelen en gelijkwaardig participeren? Om christenen met en zonder migratieachtergrond te verbinden is Samen Geloven opgestart - een initiatief van de Protestantse Kerk en stichting Geloofsinsburgering, waarbij sinds kort ook Verre Naasten betrokken is. Het doel van dit meerjarige initiatief is om lokale Nederlandse kerken te stimuleren om duurzame, wederkerige geloofscontacten aan te gaan met migranten(christenen) en helpen om stappen te zetten richting intercultureel kerk-zijn. We doen onderzoek (een casestudy in vier verschillende PKN gemeenten en een verkenning van intercultureel kerk-zijn onder 10 kerkgenootschappen in Nederland zijn verschenen en te bestellen), ontwikkelen materiaal en bieden gemeenten een halfjarig Verkenningstraject Samen Geloven aan. Meer informatie is te vinden op onze website: www.samengeloven.org.

Informatie over de classis

Website: www.pknclassisveluwe.nl. Zie ook Facebookpagina **Classis Veluwe - Protestantse Kerk**



Je ontvangt deze 'Ontmoeten op de Veluwe' omdat je betrokken bent bij de Classicale Vergadering Veluwe. Voel je vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in het kerkblad of op de website van je gemeente. In de Nieuwsbrief is ook ruimte voor initiatieven of ervaringen uit de gemeenten in de classis. Stuur dus gerust iets in.

ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77