



# Kerknieuws



(verzonden aan 68 personen)

## Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 27 oktober 2024, 20<sup>e</sup> jaargang, nummer 39

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

Zondag 27 oktober: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, dankdagdienst  
koster & techniek: Cor Hania  
organist: Willem Kroon  
1<sup>e</sup> collecte: noodhulp in Libanon en Syrië, 2<sup>e</sup> collecte: kerk  
de bloemen gaan naar brs. Boots & de Jonge van de Hulleweg  
koffieschenkers: Anja de Graaf & Tilly Hertog

Zondag 03 november: 10.00 uur: ds. J. Lammers uit Beekbergen  
organist: Henk Mulder  
koffieschenkers: Annemieke Bosch & Tilly Hertog

### Verhuisbericht

Fam. van den Beld heeft tientallen jaren met plezier aan de Lierderstraat 17 gewoond. Maar daarin is nu verandering gekomen: recent verhuisden zij naar Beekbergen. Hun nieuwe adres is: Waterjufferstraat 45, 7361BL Beekbergen. We wensen hun ook daar in hun nieuwe woning een goede en gezegende tijd toe.

### Bedankt

Hiermede willen wij graag al degenen, die aan de Hopen dag op zaterdag 21 september j.l meegewerkt hebben, en de diaconie voor hun inzet hartelijk bedanken. In de afgelopen week werden wij verrast met een gift van € 400,- van de Schuur. Wij willen namens de school 🏡 in Gambia alle medewerkers hiervoor hartelijk bedanken. Hierbij ook de bedankbrief van de dominee:

*Dear brethren and sisters,*

*It is with great joy that I am writing this letter We have received the total sum of three thousand five hundred (€ 3500,- ) from Frank and Astrid through their friends who visited the Gambia on 5th and 14th October, 2024 respectively from your church (Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen). Two thousand euros (€ 2000,-) from contribution of the members of your church and one thousand five hundred euros (€ 1500,-) from the sales of food, drinks, candles, post cards and other items.*

*This money is being used to sponsor 20 children in the school. Both the children and the parents are very happy. They express their thanks and appreciation to you all. On behalf of the church and the school, I am saying a big thank you. As you are supporting these kids to obtain a brighter future, it is our prayers that the Lord continues to bless you all.*

*Yours faithfully, Joseph Kanu, senior pastor.*

Met vriendelijke groeten van Frank & Astrid Bak.

### De bloemen van vandaag

De bloemen gaan vandaag naar Arijan Boots & Leendert de Jonge. Vorige week woensdag hielden zij in het Treffpunt een wijnproeverij. Dit werd door de deelnemers dermate gewaardeerd, dat het verzoek kwam om aan hun de bloemen van de gemeente te schenken.

### De 1<sup>e</sup> collecte van vandaag

Meer dan een 1.000.000 mensen zijn inmiddels op de vlucht geslagen. Ze hebben alles achter moeten laten op zoek naar een veilige plek. Er is grote behoefte aan voedsel, onderdak, medische zorg en kleding.

Drie organisaties van het christelijk noodhulpcluster, Dorcas, Tearfund en ZOA, zijn al jaren werkzaam in Libanon en Syrië. Samen met christelijke partners en kerken komen we in deze landen in actie voor de

mensen die ontheemd zijn, en bieden aan hun humanitaire hulp.

We staan met voedsel, dekens, matrassen en basisartikelen, zoals zeep en luiers, klaar. Samen met lokale kerken bieden we deze hulp in opvanglocaties en in onze eigen buurtcentra. Daarnaast bieden we een luisterend oor, en geven we psychosociale zorg en mentale hulp aan mensen, die door de recente gebeurtenissen in een traumatische situatie terechtgekomen zijn. De nood loopt op, en is nog lang niet voorbij. Uw steun is hard nodig. Daarom: doneer nu.

## Opruimen

Zoals u misschien weet, staat het zaaltje 'de Ark' bomvol met allerlei spullen, ook de kasten puilen uit. Komende vrijdag gaan Lidy, Ans & ik er eens met de bezem doorheen. Heeft u er nog spullen staan, komt u hen dan ophalen? Ná vrijdag 31 oktober kunt u hen anders tegen een kleine vergoeding in de *Schuur* bemachtigen ...

Met groet, *Anja*.

## Kerkblad

Het volgende Kerkblad verschijnt op 13 november. Kopij voor de periode tot 08 januari 2025 kan tot uiterlijk 08 november als Word bestand via e-mail naar [kerkblad@pknlieren.nl](mailto:kerkblad@pknlieren.nl) ingeleverd worden.

Het Kerkblad wordt op de website van de kerk [www.pknlieren.nl](http://www.pknlieren.nl) gepubliceerd. Je kunt het ook via e-mail toegestuurd krijgen. In het laatste geval even een berichtje naar [scriba@pknlieren.nl](mailto:scriba@pknlieren.nl) sturen.

## De Schuur en de donkere herfst

Het wordt zo langzamerhand weer tijd voor de winterbanden. Zou er dan nu al sneeuw op komst zijn? Is er strenge vorst in de glazen bol te vinden? Nou nee, dat niet bepaald, maar mist, natte weg en afgevallen blad zijn ook een goede reden om je gedachten nu al de kant van de winterbanden op te laten gaan. Trouwens, recent stonden wij op een zeer natte camping, en ook daar deden de winterbanden al goede dienst, en werd de grasmat nog enigszins gespaard.

Herfst, 's morgens steeds ietsje langer donker, 's avonds iedere dag wat korter licht. Sommige mensen (en dat zijn er heel wat!) worden daarvan helemaal depri. Maar op de steeds donkerder dagen schijnt soms toch ook de zon, en dan kun je van de bomen in al hun kleuren intens vrolijk worden. Voor wie uit de tropen komt, is dat een verbijsterende ervaring. Nee, de bomen gaan niet dood, ze staan in herfst er elk jaar uitbundig gekleurd op, verliezen dan hun blad, en doen weer krachten op om in de lente met fris groen voor de dag te komen. Jong en mooi fris groen is in de tropen bijna niet te vinden; de jonge plantjes van de rijst uitgezonderd.

Voor ons op het noordelijk halfrond geldt, dat hoe donkerder het in de herfst wordt, we wel steeds dichterbij de decemberdagen komen, dagen, die inhoudelijk van licht en Licht voor iedereen getuigen. De eeuwen door speelde de kerkelijke liturgie hier al op in met de Adventsweken, toelevend en getuigend van het Licht van Kerst.

In de tussentijd ook, bij ons Hollanders, is er nog wel even de komst van de Sint en de explosie van goedgemeende en plagerige kreupelrijm op 5 december voor wie voor het ritueel van de pakjes onder de kerstboom nog niet bezwaken is.



We brengen intussen accenten in huis aan, die ook als lichtpuntjes naar het licht verwijzen, dat na de kortste dag toch weer komen gaat. Voor sommigen is dat het feest van de zonnewende; voor velen in onze dorpen is dat toch het Lichtfeest van Kerst, dat hoe dreigend het er in wereld om ons heen ook uitziet, de belofte van geborgenheid onverminderd opgeld doet. Leven in vertrouwen, niet depri, misschien soms tegen beter weten in, hopen en biddend, dat kwade machten tot inkeer en bezinning komen, wereldwijd, waar vrede nog gigantisch ver te zoeken is, en mensen onvoorstelbaar lijden. Accenten in huis, die dwars tegen de teneur van het journaal ingaan, accenten, die op het Licht wijzen.

De *Schuur* heeft de dozen met alles rond kerst (en ook sinterklaas!) tevoorschijn gehaald en uitgesteld, de moeite waard. U kunt er vrolijk komen rondneuzen. Met ook nog een kopje koffie of thee erbij!

En dat alles in Lieren, achter Molenvaart 5. Op donderdag van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Wees welkom, en maak de donkere dagen van de herfst wat lichter!

*Anne Schiebaan.*

## Kerkdienst

Vandaag staat de kerkdienst in het teken van *dankdag*. Dankbaarheid is doorgaans niet de grootste eigenschap, die we hebben. In de bijbel kom je buiten de Psalmen en dankwoorden aan het begin van de brieven van Paulus de notie van dankbaarheid niet veel tegen. Maar je komt het wel in Luk. 17:11-17 tegen, en daarover laten we dan ook onze gedachten gaan.

Na de kerkdienst is er voor de wijk van fam. *Vogelsang* de gelegenheid om in het *Treffpunt* nader over de notie van dankbaarheid in gesprek te gaan. Daartoe is een uitnodiging verzonden. N.a.v. een paar gesprekspunten gaan we ongeveer 3 kwartier erover verder nadenken. Van harte aanbevolen.

 Ds. *A.P. de Graaf*.