



# Kerknieuws



(verzonden aan 68 personen)

## Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 03 november 2024, 20<sup>e</sup> jaargang, nummer 40

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

Zondag 03 november: **10.00** uur: ds. J. *Lammers* uit Beekbergen  
kosteres & techniek: Anke *ter Riet*  
organist: Henk *Mulder*  
1<sup>e</sup> collecte: zending, 2<sup>e</sup> collecte: kerk  
de bloemen gaan naar br. *Hania* van de Willem Kolffweg  
koffieschenkers: Annemieke *Bosch* & Tilly *Hertog*

Zondag 10 november: **10.00** uur: ds. H. *Boter* uit Apeldoorn  
pianist: Bob *Fillekes*  
koffieschenkers: Cees & Elly *Bogerman*

### De bloemen van vandaag

De bloemen van vandaag gaan naar de nieuwe kerkmeester Cor *Hania*. Hij heeft inmiddels diverse problemen aan het kerkgebouw aangepakt en opgelost, en andere zullen nog volgen. Dankbaar voor zijn werkzaamheden gaan vandaag de bloemen naar hem toe.

### Gezamenlijke kerkenraad

Komende donderdagavond 07 november komt onze kerkenraad met de kerkenraad van Hoenderloo samen bijeen. De classispredikant & -voorzitter zijn aanwezig om met ons in gesprek te gaan, hoe onze relatie ervoor staat, en welke mogelijkheden er voor de toekomst liggen. We komen om 19.30 uur in het *Trefpunt* bijeen.

### Kerkblad

Het volgende Kerkblad verschijnt op 13 november. Kopij voor de periode tot

08 januari 2025 kan tot uiterlijk 08 november als Word bestand via e-mail naar [kerkblad@pknlieren.nl](mailto:kerkblad@pknlieren.nl) ingeleverd worden.

Het Kerkblad wordt op de website van de kerk [www.pknlieren.nl](http://www.pknlieren.nl) gepubliceerd. Je kunt het ook via e-mail toegestuurd krijgen. In het laatste geval even een berichtje naar [scriba@pknlieren.nl](mailto:scriba@pknlieren.nl) sturen.

### Vanuit de gemeente

Afgelopen maandag 28 oktober is zr. *Tinholt* van de Arnhemseweg in het *Gelre* ziekenhuis opgenomen. Daar kwam men helaas tot constatering, dat verdere behandeling niet meer mogelijk is. We beseffen, dat het al geruime tijd een zware tijd voor haar en haar man geweest is. We wensen hun Gods nabijheid voor deze dagen van afscheid nemen toe.

 Ds. *A. D. de Graaf*.