



## Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 15 december 2024, 20<sup>e</sup> jaargang, nummer 46

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

- Zondag 15 december: **10.00** uur: dhr. W. *Wilbrink* uit Lieren, 3<sup>e</sup> adventszondag  
koster & techniek: *Cor Hania*  
organist: *Henk Mulder*  
1<sup>e</sup> collecte: werelddiaconaat, 2<sup>e</sup> collecte: kerk  
de bloemen gaan naar zr. *van den Beld* van de Zwarte bergweg  
koffieschenkers: *Cees & Elly Bogerman*
- Zondag 22 december: **10.00** uur: ds. J. *Weijenberg* uit Harfssen, 4<sup>e</sup> adventszondag  
organist: *Hennita Benjamins*  
koffieschenkers: *Annemieke Bosch & Tilly Hertog*
- Dinsdag 24 december: **19.00** uur: ds. A.P. *de Graaf*, Kerstavond m.m.v. de harpiste *Marlies Ubbink*  
organist: *Henk Mulder*  
koffieschenkers: *Anja de Graaf & Tilly Hertog*
- Woensdag 25 december: **10.00** uur: dhr. C. *Bulens* uit Apeldoorn, Kerstmorgen  
organist: *Henk Mulder*  
koffieschenkers: *Thea Akkerhuis & Femmy Hoets*

### Jarig

Morgen, maandag 16 december, is br. *Meuleman* van het Mark jarig. We willen als gemeente u samen met uw vrouw hiermee van harte feliciteren, en wensen u samen Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

### Bedankt

Ik wil iedereen voor de belangstelling bedanken. Het was heel leuk, de kaartjes en vele goede wensen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis. Dank ook voor attenties, de bloemen van de kerk en de fruitschaal met dankdag. Het zal nog wel even duren, voordat alle wonden genezen zijn, maar we hebben goede moed.

Hartelijke groet van *Joke Wilbrink*.

### Het bloemstuk

Leer te delen, zoek een levensstijl, die bij de komst van Jezus past. Hij zal jullie met de Heilige Geest en met Vuur dopen.

De schikking: de ontvangende lijn is iets naar boven geschoven, weer iets dichterbij het licht. In de ontvangende lijn zijn vruchten neergelegd, druiven, noten, kastanjes, sneeuwbesen. Allerhande vruchten, een grote diversiteit. De Geest kan op veel manieren in de mens doorwerken.

### De bloemen van vandaag

De bloemen van 2 weken geleden hebben toen een andere bestemming verkregen dan in de Kerknieuws aangegeven was. Vandaar dat vandaag de bloemen alsnog naar zr. *van den Beld* van de Zwarte bergweg gaan.

## Gezamenlijke gespreksgroep

Komende woensdagmorgen 18 december gaan we als *gezamenlijke gespreksgroep* verder met het 7<sup>e</sup> gebod over het *niet echtbreken*. Opnieuw een breed onderwerp, waarin veel aspecten samenkomen. Het oude woord *echt* was het huwelijk (denk aan het woord *echtgenoot* en de uitdrukking ‘in de *echt* verbinden’). De relatie van een huwelijk beëindigen was in vroegere tijden een moeilijk punt. Vanuit geloofsredenen, maar ook om ‘wat de mensen ervan zeggen zullen’. Vandaag de dag is het scheiden algemeen sociaal aanvaard. We gaan over diverse zaken, die ermee samenkomen, in gesprek. We komen hier in de kerkenraadskamer van de kerk van Lieren bijeen, en beginnen om 10.00 uur.



## Pauze

En ‘pauze’ om even op adem te komen. Oftewel de ‘rust’ bij het voetbal. En we kennen het allemaal zeker nog wel van de basisschool en het vervolgonderwijs. Maar ‘op adem komen’ is nu vaak niet meer erbij; het is iets anders geworden: ‘iets anders gaan doen’. Misschien nog niet in de pauze bij de basisschool (hoewel groep 8?), maar wel hogerop. Ze hebben in de pauze allemaal hun telefoon in de hand, voor de laatste e-mail, de laatste TikTok, de laatste Instagrams, etc. De pauze wordt anders gevuld. En als er dichtbij ook nog een bakker te vinden is, dan op een run ook even daarheen voor een lekkere koek. Zelf ging ik dan voor een Zaanse koek van (toen) f 0,05, lang geleden.

Pauze. Ook *De Schuur* kent haar pauzes. Eigenlijk alleen rond kerst en de jaarwisseling. Even niets. Niets? Dat ook weer niet: er wordt dan opgeruimd, schoongemaakt, teruggeschouwd en vooruitgekeken.

Wat hebben er, ook in het afgelopen jaar, een boel mensen uit onze dorpen de weg naar De Schuur in Lieren gevonden, maar er kwamen ook veel campinggasten! Er zijn weer onvoorstelbaar veel spullen binnengekomen, en - gelukkig maar - ook weer ongelooflijk veel in andere handen De Schuur uitgegaan. Wat hebben de medewerkers een heleboel vrije tijd eraan besteed, pro Deo!

Aan de koffie-/theetafel is heel veel gelachen, maar er is ook met elkaar meegeleefd; er waren verdrietige momenten, persoonlijke verliezen. Je staat dan om elkaar heen, een enkele blik, een enkel woord kan dan al troostend zijn.

Nu is er dan de jaarlijkse pauze ingelast:

- De Schuur sluit op zaterdag 21 december om 16.00 uur
- De Schuur opent weer op donderdag 06 februari om 13.00 uur
- En zoals steeds: achter Molenvaart 5 te Lieren.

En om nog even, achterom kijkend, in de Oudejaarsavondstijl te blijven een spreuk uit de Achterhoek: “Ut geet niet umme wat veur pad oj kies, ut geet um de voetstappen die ie achterlaot”.

De Schuur wenst u allen een gelukkig 2025, wat “veur pad oj kies”, met eindelijk vrede in de wereld in het groot en in de wereld in het klein.

Anne Schiebaan.

## Vanuit de gemeente

Vorige week zaterdag 07 december moest zr. *van Asselt* van het Verlaat uit voorzorg in het *Gelre* ziekenhuis opgenomen worden, maar kon gelukkig de dag erop weer naar huis terugkeren. Het is fijn, dat ze weer samen bij haar man thuis is, en we wensen hun beiden Gods steun en kracht voor deze moeilijke periode toe.

 Ds. *A.P. de Graaf*.