



Kerknieuws



(verzonden aan 68 personen)

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 29 december 2024, 20^e jaargang, nummer 48

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

Zondag 29 december: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf

koster & techniek: Jibbe Hertgers

organist: Henk Mulder

1^e collecte: diaconie, 2^e collecte: kerk

de bloemen gaan naar zr. Voogt van de Arnhemseweg

koffieschenkers: niet van toepassing

Zondag 05 januari: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, nieuwjaarswensen voorafgaande aan de dienst

organist: Hennita van der Zee

koffieschenkers: Wilma van Beek & Anne Jan Kooistra

Jarig

Morgen, maandag 30 december, Mis zr. *Hulsegge* van de Lierderstraat jarig, komende woensdag 01 januari is zr. *van Engelen* in het Zuiderparkhuis jarig, en komende donderdag 02 januari is zr. *Schaafsma* in Immendaal jarig. We willen als gemeente u allen hiermee van harte feliciteren, en wensen u Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

Een hartelijke groet vanuit Aruba

Ik heb gisteravond een Kerstdienst in de Grote kerk met medewerking van Ds. Mos uit Hoenderloo bezocht! Hij vertelde, dat ze op *Aruba* geen dominee hadden, en dat hij nu 8 maanden inviel, en af en toe ook naar *Bonaire* ging om te preken.

Hij preekte over engelen, maar dat ook wij engelen in het nieuwe jaar

zijn mogen. Er was een koortje, waarin ook een kennisje van mij meezong. We hadden jaren geleden een huizenruiling gedaan.

In de hoop, dat met iedereen alles goed gaat, wens ik iedereen het allerbeste voor het nieuwe jaar toe.

Hartelijke groet, Hannie v.d. Beek.

Kerkblad

Het volgende *Kerkblad* verschijnt op 08 januari. Kopij voor de periode tot 28 februari 2025 kan tot uiterlijk vrijdag 03 januari als *Word*-bestand per e-mail naar kerkblad@pknlieren.nl ingestuurd worden.

Het Kerkblad wordt op de website van de kerk www.pknlieren.nl gepubliceerd. Je kunt het kerkblad ook via e-mail toegestuurd krijgen. In

het laatste geval even een berichtje naar kerkblad@pknlieren.nl sturen.

Vanuit de gemeente

Het gaat met br. *van Asselt* van het Verlaat verder achteruit. Het is moeilijk voor hun beiden om zo elkaar langzaam steeds verder loslaten te moeten. We wensen hun Gods troostrijke nabijheid in het steeds meer afscheid nemen toe.

Groot verdriet is er ook bij zr. *Voogt* van de Arnhemseweg. Haar zoon overleed afgelopen vrijdag 27 december, feitelijk heel snel, nadat duidelijk werd, dat de teruggekeerde ziekte niet meer te behandelen was. We wensen haar en alle dierbaren om haar heen Gods troost en kracht toe om met dit grote verlies in hun leven verder te gaan. Als blijk van meeleven zijn de bloemen vandaag voor haar.

Kerkdiensten

Deze zondag is er na de kerkdienst een nagesprek met leden van de wijk van ouderling *Jan Jansen*. Om deze reden en vanwege het feit, dat we de kerkdienst in het *Trefpunt* houden, is er deze morgen geen koffiedrinken na de dienst (maar uiteraard wel voor degenen, die aan het nagesprek deelnemen).

In de kerkdienst lezen we Pred. 7:1-6, waarin de Prediker een bijzondere voorkeur uitspreekt. Hij

stelt, dat je beter naar een huis van rouw dan naar een feestplek gaan kan. Dat gevoel past in het moderne leven bij velen niet meer. Vandaag de dag moet je uit het leven halen, wat erin zit. Maar toch, verdringen van de schaduwzijden van het bestaan betekent nog niet, dat het er niet is. Feesten zijn voor de Prediker blijkbaar niet helemaal zijn ding. Maar ben je dan meteen zwaarmoedig of zo? Dat valt te bezien. We laten onze gedachten over zijn worstelingen hiermee gaan, en denken dus over de dood in ons dagelijks bestaan na.

Volgende week zondag 05 januari is de 1^e zondag in het nieuwe kalenderjaar 2025. Vorig jaar is begonnen met het elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar toewensen *voorafgaande aan de kerkdienst* te doen. Dat is dermate goed bevallen, dat we daarmee doorgaan. Een ieder is dus vanaf 09.30 uur welkom om elkaar met een kopje koffie of thee met een oliebol al het goede voor het nieuwe jaar mee te geven, waarna we aansluitend om 10.00 uur de kerkdienst houden. Uiteraard is er die zondag aansluitend op de kerkdienst dan geen koffiedrinken meer.



✍ Ds. *A.P. de Graaf*.