



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 26 januari 2025, 21^e jaargang, nummer 04

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

Zondag 26 januari: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf

koster & techniek: Theo Hertog

pianist: Bob Fillekes

1^e collecte: JOP, 2^e collecte: kerk

de bloemen gaan naar fam. Meuleman van het Mark

koffieschenkers: Ada van Dam & Anja de Graaf

Zondag 02 februari: 10.00 uur: ds. J. Lammers uit Apeldoorn

organist: Henk Mulder

koffieschenkers: Gerry & Martien Hertgers

Jarig

Morgen, maandag 27 januari, is zr. Meuleman van het Mark jarig. We willen als gemeente u samen met uw man en allen, die u dierbaar zijn, hiermee van harte feliciteren, en wensen u Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

*Zoals die orchidee steeds groeit opnieuw,
blijf jij ons kracht en liefde geven.*

Rust zacht, lieve opa!

Petra van Asselt.

Lieve mensen,

Dank je wel voor al het meeleven, dat we van zoveel mensen tijdens Peters ziek-zijn gekregen hebben. Een gevecht, waarin hij altijd weer positief bleef naar wat hij nog wèl kon! Het voelde als een warme deken om ons heen. Dank je wel allemaal. Een kleinzoon verwoordde het in een gedichtje:

'Eenvoudig en schoon'

Opa, je hield van wat eenvoudig was.

Geen overdaad, geen groot vertoon.

Zoals een orchidee in stilte groeit,

zo gaf jij betekenis aan 'het gewoon'.

Met structuur maakte jij het leven

een pad van helderheid en rust.

Je was de rots, de vaste grond,

de zachte stem, die ons gerust.

Jouw bloem zal vanaf nu rusten,

maar jouw wortels blijven leven.

Kerkenraadsvergadering

De kerkenraad vergadert komende woensdag-avond 29 januari a.s. om 19.30 uur.

Vanuit de gemeente

Afgelopen dinsdag 21 januari is br. Kamminga van de Hoeven vanuit het Gelre ziekenhuis naar Randerode overgebracht. Of hij van daaruit over enige tijd weer huis terugkeren kan, is nog niet duidelijk, maar we zijn dankbaar met hem, dat het weer een stuk beter gaat.

Kerkdienst

We lezen deze morgen 2 Sam. 6, waarin we lezen over een groot feestelijk moment in Israël. Op dat feest wordt uiteenlopend gereageerd. Belevingen van gebeurtenissen kunnen ook bij ons divers zijn. We laten onze gedachten erover gaan.

 Ds. A.P. de Graaf.