



kerkblad

van de Protestantse Gemeente Lieren-Beekbergen



8 januari 2025, 57e jaargang, Nummer 1

BUUR OF VRIEND

Diverse bekende uitdrukkingen en spreekwoorden, die we in onze taal gebruiken, stammen uit de bijbel. Dat is historisch ook begrijpelijk. In vroegere eeuwen konden de meeste mensen lezen noch schrijven. Toen na de uitvinding van de boekdrukkunst de mogelijkheid kwam om geschreven verhalen in veelvoud te vermenigvuldigen, was de bijbel het boek, dat in een toen christelijk Nederland in de meeste huizen terecht kwam. Want menigeen wilde nu wel eens weten, wat er daadwerkelijk in de bijbel te lezen stond, want ze hadden het verder alleen van horen zeggen in de kerk. Die toen verschenen bijbel (die we nu de Statenvertaling noemen) is voor veel mensen uit die tijd de stimulans geweest om lezen te leren.

Doordat men zo massaal de bijbel intensief lezen ging, had dat niet alleen gevolgen voor het christelijk geloof, maar ook voor de taal, die men met elkaar sprak. En zo kwamen wijsheden uit de bijbel, die men ook tot elkaar uitsprak: vaak als grap, maar wel met een diepere wijsheidslaag. Een paar voorbeelden van een andere context dan zoals het in de bijbel gebruikt wordt: 'een berg werk verzetten' (Mark. 11:23), 'in het duister tasten' (Job. 12:27), 'naar de filistijnen gaan' (o.a. Recht. 13:1), 'op twee gedachten hinken' (1 Kon. 18:21), 'op handen dragen' (o.a. Ps. 91:12), 'hoogmoed komt voor de val' (Spr. 16:18). En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan met voorbeelden geven.

Het gaat me nu om een andere wijsheid uit de Spreuken. In 27:10 kunnen we lezen Een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg. De vertaling van 1951 heeft Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf. De Statenvertaling uit 1637 heeft beter is een gebuur, die dichtbij is, dan een broeder,

die verre is. Meteen in een notendop is hierbij is te lezen, hoe lastig het is om een heel andere taal (het hebreuws) in onze taal te ver-woord-en, te ver-talen. Maar goed, duidelijk is, dat dit woord tot het spreekwoord Beter een goede buur dan een verre vriend geleid heeft. De idee erachter is meteen duidelijk: je kunt op grote afstand mensen hebben, met wie je het heel goed vinden kunt, maar als bijv. de nood aan de man is, dan kun je maar beter iemand in je directe buurt hebben, die je te hulp schieten kan.

Maar tegelijk is het een mooi voorbeeld van hoe spreekwoorden en levenswijsheden ook tegen de achtergrond van de tijd van ontstaan te beoordelen zijn. In de tijd van de bijbel en ook nog in de tijd van de verlichting, toen de Statenvertaling verscheen, paste het beeld van het spreekwoord beter dan in onze huidige tijd. In bijbelse tijden woonden groepen mensen van een paar families en aangesloten vrienden in een kleine plek samen, of ze trokken van de ene plek naar de andere, afhankelijk van waar er voedsel voor hun kudden te vinden was. Als een goede vriend of vriendin - om welke reden ook - elders te wonen kwam, dan hoorde je lange tijd - of zelfs voorgoed - niets meer van deze vriend of vriendin. Afstanden waren slechts te voet af te leggen, en met je drukke bestaan van overleven haalde je het niet in je hoofd om grote afstanden af te leggen om deze vriend of vriendin nog eens op te zoeken. Je wist doorgaans niet eens meer waar deze gebleven was, of diegene nog in leven was enz. Dus kon je maar beter op degenen, die in je directe omgeving leven, betrokken blijven: met hen had je dagelijks te maken. Dus in dat verband is de bijbelse wijsheid te begrijpen.

Maar tijden zijn veranderd. In de loop van de tijd zijn afstanden veranderd. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Figuurlijk in de zin van hoe we nu met verre afstanden omgaan. Allereerst werd het vervoer naar verre plaatsen gemakkelijker.

Eerst via dieren, toen werden dieren als trekdieren voor voertuigen gebruikt, toen evolueerde het machinaal vervoer van de trein via de fiets tot de auto en het vliegtuig. Het werd steeds gemakkelijker om naar familie en vrienden ver weg toe te gaan. Maar nog gemakkelijker werd het: je kunt steeds eenvoudiger elkaar 'ontmoeten'. Eerst nog via het schrijven van een brief, die nog lang erover deed, maar via de telefoon was een direct contact mogelijk. Eerst was dat nog heel duur, maar inmiddels kunnen we via het Internet vrijwel gratis contact hebben, en na tekst nu ook via beeld en geluid, en wie weet, wat de toekomst voor ons via allerlei kunstmatige intelligentie verder nog mogelijk maken zal (er wordt zelfs al serieus gewerkt aan virtuele ontmoetingen met je dierbare overledenen, die in beeld en geluid daadwerkelijk o.g.v. hun vroegere persoonlijkheid nieuwe woorden en gedachten tot je uiten).

Op deze wijze kunnen we in onze tijd gelukkig met familie en vrienden op afstand toch intensief contact behouden. Op zich verdwijnt daarmee het spreekwoord - en daarmee de bijbelse uitspraak - niet, maar het krijgt wel een andere gevoelswaarde. Mensen dichtbij je in de buurt blijven van waarde, en je kunt bijv. in tijden van nood doorgaans snel een beroep op hen doen. Maar tegelijk kun je je meest persoonlijke zaken nu ook met velen op afstand delen. De levenswijsheid is nu veeleer geworden De verre vriend is beter, maar een goede buur is altijd handig.

GEZAMENLIJKE GESPREKSGROEP

Op woensdagmorgen 15 januari gaan we als gezamenlijke gespreksgroep met de behandeling van de 10 geboden verder. Inmiddels zijn we bij het 8e gebod over het niet stelen aangekomen. In bijbelse tijden klonk dat gebod nog redelijk eenvoudig: de mensen hadden slechts een kleine inboedel en wat vee. Inmiddels in onze tijd vol welvaart en luxe is dit gebod wellicht nog veel actueler geworden. In ieder geval veel breder van benadering. We gaan erover in gesprek. Deze samenkomst is in Lieren, en begint om 10.00 uur.

Ds. A.P. de Graaf

In memoriam Loltje Wilbrink-Kooistra

Op woensdag 06 november overleed op de leeftijd van 88 jaar zr. Loltje Wilbrink-Kooistra van de Dorpsstraat na een lange tijd van lichamelijk minder worden. Gedurende jaren werd haar benauwdheid groter, waardoor haar uithoudingsvermogen verder afnam. Bovendien kwam de ziekte in haar hoofd daarbij, wat o.m. uitwerking op haar ogen had. Haar leven werd lichamelijk niet gemakkelijker erop. Maar juist daardoor was het heel bijzonder, dat ze toch probeerde om zo opgewekt mogelijk deze moeizame tijd door te komen. Ze bleef dankbaar om het vele goede, wat ze nog had. Vaak reikte ze ook aan, dat ze samen met haar man zoveel jaren in geluk en liefde het goed gehad hadden, dat ze 'nu niets te klagen had'. Dankbaarheid en tevredenheid bleven hoog bij haar staan.

Ze was in Friesland geboren, en kwam als jonge vrouw in de verpleging in het Zonnehuis terecht, waar ze Maas, en via hem ook de kerk leerde kennen. Zij heeft bij ons in de kerk ook belijdenis van haar christelijk geloof afgelegd. En haar geloof is haar verdere leven dierbaar gebleven. Samen met haar man was ze volop bij de kerk betrokken, probeerde dat ook in de opvoeding van de kinderen mee te geven. Ook al sprak ze niet gemakkelijk over haar geloof, ze kon een vrouw van weinig woorden zijn, soms kwam haar geloof toch duidelijk tot uiting. Zeker op de momenten, waarin het erop aankwam. Ze vertelde eens, toen ze jaren geleden - in 2016 - een operatie ondergaan moest, en iemand tegen haar gezegd had, dat het maar niets is, als je daar zo alleen op de operatietafel ligt, dat ze toen 'Maar je ligt er nooit helemaal alleen' gezegd had.

In de afscheidsdienst stonden we bij de woorden van de Here Jezus 'Ik ben het Brood des levens' stil. Zoals brood er in allerlei soorten en smaken is, zo zijn er ook een legio aan geloofsbelevingen. En ook de hare mocht op haar eigen wijze er zijn. Ze geloofde in de Heer als Degene, Die ook op de operatietafel je niet alleen laat! Als Degene, voor Wie ze dankbaar was om zoveel zegeningen in haar leven, ook als Degene, aan Wie ze ook wel eens oprecht haar vragen van 'Waarom ik?' stellen mocht. Een hemelse Vader, Die haar als liefdevol kind aanvaarde gewoon, zoals ze was.

Er is een lege plaats in het leven van haar man, kinderen en kleinkinderen gekomen. We wensen hun Gods troost en nabijheid toe om ook in dit jaar 2025 toch met elkaar verder de weg in het leven

voort te gaan. Met alle goede herinneringen aan wie ze voor hun allen geweest is.

In memoriam Jenneken Tinholt-Lenters

Op zaterdag 09 november overleed op de leeftijd van 78 jaar zr. Jenneken Tinholt-Lenters van de Arnhemseweg. Al jaren lang had ze met een ziekte te maken, waardoor langzaam aan steeds meer beperkingen haar leven binnen kwamen. Maar ondanks dat ze steeds minder kon, reikte ze me vorig jaar toch aan, dat ze hoopte, dat haar levenseinde nog lang niet in aantocht was. Het was een teken ervan, dat ze zich zozeer door liefde omringd wist - liefde van haar man, kinderen, kleinkinderen en de veel andere dierbaren om haar heen - dat ze nog steeds van de goede momenten van haar leven genieten kon.

Ze had een warme betrokkenheid op een ieder, die ze op haar levenspad ontmoette. Ze had belangstelling naar iedereen, die ze ontmoette, toe, en dat was niet de uiting van nieuwsgierigheid, maar werkelijk oprechte belangstelling. In die vele jaren, dat ik op bezoek kwam, hetzij thuis of anders wel in het ziekenhuis of een ander tehuis, ook al was er dan ziekte of andere narigheden, altijd kwam ook wel de vraag van haar, hoe het met onze kinderen ging, of hoe de vakantie geweest was, en ga zo maar door. Een grote belangstelling voor haar medemens.

In de afscheidsdienst stonden we nader bij hun trouwtekst uit het evangelie van Johannes stil. Woorden van de Here Jezus 'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie liefgehad heb, zo moeten jullie elkaar liefhebben'. Die liefde heeft zij samen met haar man hun leven lang samen vieren mogen. En niet alleen in de goede tijden in binnen- en buitenland, maar ook in de laatste moeilijke jaren groeide de liefde voor elkaar verder. En juist daarom is het gemis voor haar man Jan nu ook zo groot. Maar dankbaarheid mag er ook zijn om het vele goede, wat er geweest is. Gelukkig is van alles in hun leven in allerlei foto boeken vastgelegd, zodat deze nog regelmatig erbij gepakt kunnen worden.

Aansluitend op de afscheidsdienst hebben we haar naar haar laatste rustplaats op de fraaie begraafplaats in Zwolle gebracht, waar ze in het graf met haar schoonouders herenigd is. We wensen haar man, kinderen en kleinkinderen alsook alle andere dierbaren, die zo trouw om haar heen stonden, Gods kracht en steun toe om met haar lege plaats toch verder te kunnen.

Informatie over de volgende groot-huisbezoeken

zondag 9 maart 2025 o.l.v. de dominee en Els Hania met als thema:

'Het Heilig Avondmaal';

zondag 30 maart 2025 o.l.v. de dominee en Anne Jan Kooistra met als thema:

'40-dagen tijd: de Stille week en Pasen'.

Iedereen wordt persoonlijk door de ouderling uitgenodigd. Kun je toevallig niet, dan kun je vanzelfsprekend ook bij een andere groep aanschuiven.

KERKDIENSTEN

12-jan	J. Sijtsma (Epe)
19-jan	J. Weijenberg (Harfsen)
26-jan.	A.P. de Graaf
2-feb	J. Lammers (Beekb.) zondag wereld-diaconaat
9-feb	K. Droger
16-feb	A.P. de Graaf
23-feb	M. Bossenbroek (Nunspeet) ovb
2-mrt	T. Volgenant (Ugchelen)
9-mrt	A.P. de Graaf (avondmaal)
16-mrt	B. Stigter (Ugchelen)

COLLECTEROOSTER

12-jan	Binnenlands diaconaat	2 ^e kerk
19-jan	Missionair werk	2 ^e kerk
26-jan	Jonge generaties	2 ^e kerk
2-feb	Werelddiaconaat	2 ^e kerk
9-feb	Kerk in actie Noodhulp	2 ^e kerk
16-feb	Binnenlands diaconaat	2 ^e kerk
23-feb	Diaconie	2 ^e kerk
2-mrt	Zending	2 ^e kerk
9 -mrt	Zending	2 ^e kerk

GEFELICITEERD

9-jan	Mevr. D.J.M. Schraa-Wieten
17-jan	Dhr. J. Logtenberg
20-jan	Mevr. A. Barendregt-de Bondt
21-jan	Dhr. M. Hertgers
27-jan	Mevr. G. Meuleman-Docter
7-feb	Mevr. D. Rozendaal-Postma
20 feb	Dhr. G. Veeninga
1-mrt	Mevr. G.H. van den Beld-Weenk
2-mrt	Mevr. A.M.J. Veeninga-Mulder
6-mrt	Dhr. W. Rozendaal



Wilt u een kaartje sturen naar de jarige? Klik [hier](#) om de volledige adressenlijst van onze gemeenteleden in te zien. Vanwege de privacy is de lijst beschermd met een wachtwoord. Stuur een Whatsapp of een e-mail

of bel naar de scriba: 06 5519 2660 en u krijgt van hem het wachtwoord retour.

MUTATIES NOVEMBER-DECEMBER 2024

Overleden

Mw. L. Wilbrink – Kooistra, Dorpstraat 118
Mw. J. Tinholt – Lenters, Arnhemseweg 523
Dhr. J.W. van den Beld, Zwarte Bergweg 2
Dhr. E. Voogt, Tullekensmolenweg 16B

Ingekomen:

Mw. J. Timmer-Worst, Leonard Springerlaan 12
7361 DK Beekbergen

Verhuisd

Mw. T. van de Schoor-Klinkenberg van Hoge
Bergweg 23 naar Steenbeek 62 3739 EX Ugchelen.

Wijziging tenaamstelling:

Mw. G. Dijk wordt mw. G. Logtenberg – Dijk

COLLECTEN

3-nov	Zending	94,60	Kerk	66,67
10-nov	Werelddiaconaat	140,55	Kerk	85,29
17-nov	diaconie	132,71	Kerk	109,01
24-nov	Pastoraat	73,45	Kerk	39,50
1-dec	Werelddiaconaat	141,10	Kerk	102,40
8-dec	Werelddiaconaat	91,80	Kerk	56,40
15-dec	Werelddiaconaat	95,05	Kerk	60,15
22-dec	Jonge generaties	93,30	Kerk	70,90
24-dec	St. Dakloos Apeldoorn	195,95		
25-dec	Kinderen in de knel	221,95	Kerk	96,75
29-dec	Diaconie	100,55	Kerk	56,00

GIFTEN

Diaconie € 100 en € 50 fruitbakje € 25
Gambia € 250

KERKENRAADSVERGADERING

Volgende kerkenraadsvergadering is op
29 januari 2025.

VAN DE KERKENRAAD

In de kerkenraad zijn de laatste tijd veel zaken besproken. In oktober en november zijn er twee vergaderingen geweest en tussentijds is er ook nog een overleg geweest met de kerkenraad van de gemeente Hoenderloo. Zoals u wellicht weet delen wij als gemeentes dezelfde predikant, ds. A.P. de Graaf. Omdat hij over enkele jaren met emeritaat gaat willen wij nu al nadenken over hoe de toekomst van beide gemeentes eruit gaan zien.

De afgelopen jaren zijn er al een aantal verkennende gesprekken geweest. Het is toen gebleken dat beide

gemeentes veel overeenkomsten met elkaar hebben en dat een samenwerking tot een reële optie behoort. Door samen te werken staan we sterk en hopen we beiden een vitale gemeente te kunnen blijven. Ook kan er gezamenlijk over na worden gedacht wie op welke manier onze predikant moet opvolgen. Daar blijkt veel in mogelijk te zijn. Om goed alle mogelijkheden te kunnen afwegen is bij het overleg ook de classis uitgenodigd. De classis kun je zien als de regionale vergadering waar de kerkraden van die regio in zijn vertegenwoordigd. Bij de PKN bestaan er elf van en in ons geval is dat de Classis Veluwe. De classis heeft veel ervaring met samenwerkingen tussen gemeentes en weten precies wat er mogelijk is. Tijdens het overleg heeft de classispredikant aan onze kerkenraden onder meer uitgelegd op welke manieren er kan worden samengewerkt, wat de wensen en eisen zijn bij het zoeken naar een predikant én wat de mogelijkheden zijn als er een blijvende vacature ontstaat bij een ambt.

Nu wij goed op de hoogte zijn over de mogelijkheden is het aan ons om te bedenken op welke manier we willen samenwerken. Juist omdat er zoveel mogelijkheden zijn moeten we hier zorgvuldig mee om gaan en er de tijd voor nemen.

Uiteraard zal de gemeente zelf hier ook in betrokken worden voordat er een beslissing in zal worden gemaakt. Begin dit jaar zal er weer een overleg met de gemeente Hoenderloo plaatsvinden.

Wij houden u op de hoogte.

ACTIE KERKBALANS 2025

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2025. Tijdens deze actieperiode zullen we u als gemeentelid om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2025 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Van betekenis zijn voor mensen die verbinding en verdieping zoeken. Omzien naar elkaar en gastvrij en uitnodigend zijn voor jong en oud. Vandaag én morgen. Daar is uw steun bij nodig, want kerk en gemeente zijn kost geld. Zeker in deze tijd waarin de kosten flink zijn gestegen. Uw bijdrage doet er toe! Nu en voor de toekomst.



In de week van 13 januari komen we bij u aan de deur om u uw toezegging voor Kerkbalans 2025 te vragen. U ontvangt dan de bekende enveloppe met daarin het toezeggingsformulier. In de week van 20 januari wordt het formulier bij u opgehaald. Dankzij uw gift vandaag blijft onze kerk ook morgen een baken van Geloof, Hoop en Liefde. Alvast veel dank voor uw bijdrage!

Tip: Controleer deze maand of uw toegezegde bijdrage voor 2024 volledig is voldaan.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Jibbe Hertgers

SAMEN ETEN

Samen eten, ja gezellig!
weer samen eten in 'Het Trefpunt'! We starten zoals gewoonlijk om 18.00 uur. Natuurlijk zal er ook deze keren weer een lekker menu worden samengesteld door de kooksters.

Eet u ook gezellig mee? Neem gerust een vriend(in) mee! De kosten zijn slechts €6,- (zes euro) per persoon per maaltijd, bij aanvang gepast te betalen. U kunt zich inschrijven via de lijst die in de kerk hangt of door een email te sturen naar

ontmoeten@pknlieren.nl

De data van de volgende Samen-eten is op dinsdag **14 januari, 11 februari en 11 maart 2025.**

Heb jij een lekker recept en/of wil je zelf wel koken? Of kun je helpen met vooraf tafels dekken en/of na afloop afwassen? Laat het ons weten via

ontmoeten@pknlieren.nl of

bel Rina: 06-20857358.

Graag tot dan!

Hartelijke groet, Werkgroep Ontmoeten.

KERKDIENTEN IN HET TREFPUNT

Om energiekosten in de winter te besparen, vinden vanaf 8 december de kerkdiensten plaats in Het Trefpunt. Om praktische redenen zal de dienst met het Heilig Avondmaal op 1 december nog in de kerkzaal plaatsvinden. Vanaf zondag 2 maart 2025 gaan we weer kerken in de kerkzaal.

VANUIT DE CLASSIS

De classicale vergadering heeft het voornemen om op de vergadering van 11 februari aandacht te besteden aan het onderwerp *samen jong*. Een vervolg op de twee avonden in het voorjaar van 2024 over *grijs en groen* in de kerk.

Ook nu willen we deze avond aankondigen in het kerkblad om bekendheid te geven aan deze avond.

Hierbij dus het verzoek om het onderstaand bericht in de kerkbode op te nemen. Dat wordt zeer gewaardeerd.

Hartelijk dank

Gerrit Bok, Scriba

Samen jong

Met *Samen Jong* wordt bedoeld dat de gemeente steeds meer op Christus gaat lijken en Hem vertegenwoordigt in de wijk en de wereld. Met *Samen Jong* luisteren we naar de stem van jongeren als richtingwijzers. Dit uitgangspunt past goed bij ons classicale speerpunt: Grijs en groen – over generaties in de kerk. Jeugdwerker Ramona van den Hoedt vertelt ons meer over dit onderwerp en gaat met ons in gesprek. Naast de afgevaardigden zijn de jeugdwerkers en ook andere belangstellenden hartelijk welkom. Zij zegt over zichzelf: Mijn droom voor het jeugdwerk in Nederland is dat iedere jongere een kans krijgt om God te leren kennen en leert hoe hier vorm aan te geven in zijn eigen leven. Onderdeel zijn van een kerk of community is essentieel. Mijn hoop is dat het jeugdwerk geen los onderdeel blijft. Jeugdwerk draagt bij aan het bouwen van kerk voor alle generaties. Met deze [link](#) kom je in de agenda en bij 11 februari lees je de hele uitnodiging of pknclassisveluwe.nl/agenda en kijk dan bij 11 februari.

Goed om te weten

plaats van samenkomst: [Bethabara, van den Berghlaan 79,3781 GE Voorthuizen](#)

datum: **dinsdag 11 februari**

tijd: aanvang **19.30 uur tot 20.45 uur** (inloop vanaf 19.15 uur)

opgeven bij: cvVeluwe@kpnmail.nl tot uiterlijk 5 februari.

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe

BEDANKJE VOEDSELBANK

Beste mensen

Als voorzitter van de Voedselbank Apeldoorn wil ik u graag bedanken voor uw steun aan onze Voedselbank. Uw bijdrage, of dat nu in de vorm van een gift was, een collecte, een inzameling of anderszins, maakt het werk van onze Voedselbank mede mogelijk. Bestuur en vrijwilligers, maar vooral de gebruikers, de mensen die onze steun nodig hadden en hebben, zijn u daarvoor zeer erkentelijk. Veel dank daarvoor.

We wensen u fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Johan Kruihof, Voorzitter Voedselbank Apeldoorn

BERICHT UIT GAMBIA

Faith Healing Bible Church,
Kotu Silo, Banjul,
The Gambia.
5th January, 2025.

Dear brothers and sisters,

We are very much happy to receive money from your church in Holland (de protestantse gemeente Lieren Beekbergen Church). Frank and Astrid on Sunday 5th January, 2025 gave to our church the sum of €400 from the volunteers of the second --hand shop from your church and € 1250 from the members of your church and the poor--relief board to build our school. The total money received from Frank and Astrid is € 1650 (one thousand six hundred and fifty euro).

This money will be used to make furniture for 3 classrooms.



On behalf of the church, I am saying a big thank you. Your financial support has helped both our church and the school to move forward. The members of the church, parents and teachers of the school and all the children are very happy. We appreciate your sacrifice of love. Though some of you haven't been to The Gambia, your contributions have touched many lives.

Once more, I say a big thank you. We will always keep you in our prayers. We love you all.

Your brother,
Joseph Kanu, Senior Pastor



Wensen van
Frank en Astrid Bak
vanuit Gambia

ORGEL- NIEUWJAARSCONCERT EVERT VAN DE VEEN IN DORPSKERK BEEKBERGEN

Composities van Johann Sebastian Bach

Op zaterdag 18 januari a.s. zal Evert van de Veen een concert verzorgen op het Schilling orgel in de Dorpskerk te Beekbergen.

Het thema van dit concert luidt: **“Met Bach het nieuwe jaar in”**.

Evert zal dus allemaal composities spelen van, wat hij noemt, “de grootste componist aller tijden”. Hoewel Evert dus allemaal werken van Bach zal spelen is het programma zeer afwisselend. Naast een aantal koraalvoorspelen staat er ook het lichtvoetige Concerto in G Dur (een door Bach bewerkt concerto van Johann Ernst) en twee Sinfonia's uit Cantates, bewerkt voor orgel op het programma. Ook speelt Evert de Fantasia en fuga in c moll BWV 537 en de praeludium en fuga in a moll BWV 543 U wordt van harte uitgenodigd om dit concert bij te wonen.

De entreprijs bedraagt € 10,00. Er kan contant of met pinpas worden afgerekend. Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is vanaf 19.30 uur geopend.

Evert van de Veen (1963) ontving orgellessen van o.a. John Propitius in de Oude kerk te Barneveld die hem voorbereidde op een studie aan het Conservatorium. Vervolgens studeerde Evert het hoofdvak orgel bij Theo Teunissen aan het Utrechts conservatorium.

Evert heeft een uitgebreide lespraktijk van orgel en pianoleerlingen. Als organist is hij verbonden aan de Gereformeerde kerk in zijn woonplaats Voorthuizen en aan de Hervormde kerk (PKN) te Putten en aan de Dorpskerk te Beekbergen. Als dirigent is hij werkzaam bij verschillende koren.

Er zijn CD's van hem verschenen waarop hij orgels bespeelt in Nederland, maar ook in Duitsland, België en Frankrijk. Evert geeft jaarlijks vele orgelconcerten in Nederland Maar ook in het buitenland is hij geen onbekende. Zo gaf hij concerten in Duitsland, Hongarije, België en Australië.

NIUWJAARSCONCERT MET TAKE FIVE

**Zat. 18 januari 2022 om 15.00 uur in de
Willem Hendrik Zwart Hal**

Zat. 18 januari om 15.00 uur beginnen we ons Jubileumjaar 2025 met het "Nieuwjaarsconcert: Take 5".

De vijf zeer ervaren muzikanten van Take Five spelen de sterren van de hemel. Zij weten er elk jaar weer een groot muzikaal feest van te maken.



Het ensemble 'Take Five' bestaat uit Annette Jumelet (viool), Leon Koppelman (panfluit), Peter Koetsveld (klarinet), Marien Stouten (orgel) en Jan Peter Teeuw (vleugel).

Take Five treedt regelmatig op door het hele land. Het ensemble kenmerkt zich door een frisse klank en originele repertoirekeuze. Alle muziek voor Take Five wordt door Jan Peter en Marien zelf gearrangeerd.

Het programma vindt u op onze website:
www.huetink-royalmusic.nl

Reserveren is gewenst: T 0572-371838 / E: adhuetink@gmail.com of via de website.
De entree bedraagt € 18,00 p.p. incl. koffie/thee en een hapje en drankje na afloop.
Ook de champagne mag niet ontbreken, we proosten samen op het nieuwe jaar.
Graag contant betalen, het is niet mogelijk om te pinnen. Adres: Grensweg 17 Lemelerveld.
De Willem Hendrik Zwart Hal bestaat dit jaar 25 jaar.

Zaterdag 15 februari Warme klanken op een wintermiddag

Laat u verwarmen door het prachtige samenspel van de organist **André van Vliet** en het trompettistenduo **Arjan en Edith Post**. De majestueuze orgelklanken en de heldere tonen van de trompetten vormen samen een harmonieus geheel dat u zeker zal raken. Met hun veelzijdige repertoire brengen zij een middag vol inspirerende en hartverwarmende muziek.

Praktische informatie

Deze concerten beginnen om **15.00 uur**.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op een of meerdere van deze middagen!

Met muzikale groet,

Ad Huetink

Willem Hendrik Zwart Hal

SCHUURVERKOOP

Locatie: achter Molenvaart 5 te Lieren



tel. 06-30082135 mailadres:

deschuurlieren@gmail.com

De schuur is geopend op donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

De **winterstop** van de Schuur is van **21-12 2024 om 16.00 uur tot 06-02-2025 13.00 uur**

SPECIALE AVONDSERIE OVER ECHTSCHIEDING

Tijdens de derde thema-avond in de reeks over echtscheiding die de titel "The Countdown" draagt, verkent het predikantsechtpaar Iwan en Diana de Graaf, geïnspireerd door hun eigen ervaringen van scheiding en hertrouwen dit onderwerp en delen openhartig hun persoonlijke ervaring uit deze moeilijke fase. Deze avond staat in het teken van het herstelproces na een scheiding.

Terwijl de eerste bijeenkomst, 'The Punch', draaide om de eerste schok en de klap die een echtscheiding teweegbrengt stond de tweede avond stil bij de fase waarin je als het ware tegen de grond geslagen bent. Deze derde avond, 'The Countdown', gaan we in op de vele vragen en uitdagingen die spelen na een scheiding: hoe kun je weer opstaan, wat werkt mee in het herstelproces, en wat kun je beter vermijden?

Daarnaast staan we stil bij de emotionele impact: hoe ga je om met de rouw, het verdriet en de terugslag die je kunt ervaren? Terwijl de omgeving misschien al verder is gegaan, kun jij nog worstelen met de verwerking. Ook reflecteren we op patronen en mogelijke trauma's die in de relatie een rol speelden: ben je klaar om een nieuwe stap te

zetten? Ook worden aspecten besproken van vlot in een nieuwe relatie stappen.

De avond biedt ruimte voor herkenning en praktische handvatten. Iedereen die zich aangesproken voelt, is van harte welkom. Aansluitend is er gelegenheid tot het drinken van koffie en thee en informeel contact.

De avond zal plaatsvinden op zondag avond **26 januari 2025 om 19u in de Eben Haëzerkerk, Nw Kerkstraat 106, Nijkerkerveen**. We moedigen iedereen aan om deel te nemen en deze aankondiging te delen met anderen die mogelijk interesse hebben.

Voor meer informatie over de avond kunt u contact opnemen via e-mail: echtscheiding.toerusting@gmail.com.

FOTOIMPRESSIE KERSTKERKDIENTEN



Kerstavond met medewerking van harpiste Marlies Ubbing.

Koffiedrinken na de kerstochtenddienst



COLOFON

Kerkblad is te lezen op de website www.pknlieren.nl onder het kopje Media. Liever het Kerkblad per email ontvangen? Stuur een berichtje naar scriba@pknlieren.nl.

Het volgende Kerkblad verschijnt **5 maart 2025**

Kopij inleveren t/m **28 februari** voor de periode 8 januari tot 5 maart 2025.

Digitale kopij s.v.p. aanleveren als Word-bestand bij de redactie.

Redactie: Thea Akkerhuis en Martien Hertgers,
e-mail: kerkblad@pknlieren.nl
website kerk: www.pknlieren.nl

Predikant:

Ds. A.P. de Graaf, Lierderstraat 9, 7364 BH Lieren
telefoon: 055 506 1388
e-mail: apdegraaf@wxs.nl

Bankrekeningnummers:

Prot. Gem. Lieren-Beekbergen:
NL12 RABO 0306 0000 16

Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen:
NL05 RABO 0306 0018 88

Collectebonnen:

1 vel bestaat uit en heeft een waarde van:

20 blauwe bonnen x 0,50 = € 10,00 òf

20 witte bonnen x 1,25 = € 25,00

Bestel de collectebonnen door het totale bedrag over te maken op de bankrekening van de kerk o.v.v. het aantal vellen dat je wilt kopen en de waarde van de collectebon. De collectebonnen kunnen worden afgehaald op woensdagmorgen in de Huiskamer of Dirk Kamminga neemt ze zondagmorgen voor je mee naar de kerk.

Geef de voorkeur aan in de bankoverschrijving!

Bijvoorbeeld: je bestelt en vermeldt op je bankoverschrift: *3 vellen van € 1,25 Huiskamer en stort € 75,00 op NL12 RABO 0306 0000 16 ten name van Prot. Gem. Lieren-Beekbergen*. Volgende week woensdagmorgen kunnen de bonnen worden opgehaald in de Huiskamer.

Planning kerkblad 2025:

5 maart 2025	inleveren kopij	28 februari
23 april 2025		18 april
1 september 2025		26 augustus
19 november 2025		14 november

Adressen en emailadressen

Kerkgebouw: Lierderstraat 7, 7364 BH Lieren
Zie website www.pknlieren.nl, onder het kopje **Welkom, Contact**.

P.S.

Wat een mooi initiatief van onze diaconie en werkgroep Ontmoeten, die kerkkalender 2025! Mooi uitgevoerd door Saskia en John Hertgers.

Mocht u nog niet in het bezit zijn van deze kalender, dan zijn er nog exemplaren te verkrijgen. Deze is af te halen in de consistorie.



Wereldwinkel BEEKBERGEN
 Dorpstraat 41-B
 7361 AR Beekbergen
 055 506 27 75



Onze gezellige camping heeft kampeerplaatsen, twee ruime en luxe chalets en drie 2-persoons B&B's te huur.

De camping is geschikt voor jonge gezinnen en mensen die voor rust en natuur komen.



Jos & Krista Meeuwse
 Wittekruisweg 47
 7364 AL Lieren
 06 - 12298871
 info@debosrand.nl

www.debosrand.nl



Al 60 jaar
 de
 mannen
 van de
 bodem!



van Mourik Beekbergen
 grondverzet en cultuurtechniek

WILLEM HENDRIK ZWART HAL



Nieuwjaarsconcert

**Marien Stouten (orgel), Peter Koetsveld (klarinet),
 Annette Jumelet (viool), Leon Koppelman
 (panfluit), Jan Peter Teeuw (orgel en piano)**

Zat. 18 jan. 2025 - 15.00 uur



Take Five



www.huetink-royalmusic.nl



Wilbrink



woningmakelaardij

agrarisch & landelijk vastgoed

financiële diensten bv



Dorpstraat 47, 7361 AR Beekbergen info@wilbrinkmakelaardij.nl
 Tel. 055-5061397 www.wilbrinkmakelaardij.nl



H. v.d. Kamp b.v.

Elektrotechniek

Molenakker 1 7364 BM Lieren Tel.:055-5061744 www.hvdk.nl



Wenz-uitvaart.nl

06 – 4695 1939



Hertgers Fiscaal Advies

Voor al uw fiscale zaken/aangiften tegen redelijke prijzen

J. Hertgers, Dorpstraat 136
7361 AZ Beekbergen
tel: 055-5061669

Zuivelservice



W. Hofman

Zowel in de winkel als in de srv-wagen bieden wij het volgende assortiment :

- ❖ Brood & Banket
- ❖ Verse groente en fruit
- ❖ Zuivel en kruidenierswaren

Dorpstraat 102 – Beekbergen –

tel : 055-5061207

e-mail : info@hofman-zuivel.nl



HERTGERS

RECLAME

HERTGERSRECLAME.NL



Tel. 06-50212645 Molenakker 18 7364 BN Lieren
info@roseboombouw.nl www.roseboombouw.nl