



Vredig slapen



Sanne Bax, *Joshua tree, nr. 2 en 4, Luchtbed*

U kent het vast wel. Je wordt wakker uit een droom. Je leeft voor je gevoel even tussen twee werelden. Levensecht, maar ook wazig en vluchtig. Je kunt de droomwereld nog bijna aanraken en tegelijk voel je dat de werkelijkheid de overhand krijgt. Bij het opstaan rest er vaak alleen nog een onbepaald gevoel waar je geen vorm of inhoud meer aan kunt geven. Zijn dromen gewoon verwerkingen van wat je meemaakt of hebben ze ons meer te zeggen? Dr. Andreas Wohle beschrijft in een meditatie naar aanleiding van Jozef (Mt. 1 en 2) de droom 'als de Bijbelse bemoediging om onze levensbeslissingen niet enkel van onze eigen feiten en argumentaties te laten afhangen, maar om ruimte te scheppen voor een andere stem; soms zacht, soms verwarrend, maar altijd eerder sprekend tot ons hart dan tot ons verstand.' (Evangelisch-Luthers Dagboek, 5 januari 2025).

Bovenstaande gedachten kwamen samen na mijn bezoek aan de tentoonstelling 'Uit het paradijs' van het Bijbels Museum. In deze tentoonstelling wordt een link gelegd tussen het gedachtegoed van psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung, de werken van (hedendaagse) kunstenaars en de Bijbel. Voor Jung is kunst verbeelding van het onbewuste, zoals hij schreef: 'Het schilderij maakt zichzelf.'

De tentoonstelling is opgezet als een reis van de mens in vier fasen: uit het paradijs, drie dagen en drie nachten, elke dag sterf ik opnieuw en thuiskomst. De thema's en de kunstwerken hebben mij geraakt. Het recente kunstwerk *Joshua tree* (2023-2024) van Sanne Bax bleef na afloop in mijn hoofd zitten. Bax heeft dit werk gemaakt na een wandeltocht in de VS. Ze verbeeldt een plek onder de open hemel waar ze – ondanks alle gevaren – haar hoofd neer durfde te leggen. De bomen neigen zich naar de slaapplek, ze nemen een beschermende houding aan. Ze brengen mij in gedachten naar woorden van Psalm 4:

*In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want U, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.*

Een vertrouwd en veilig huis, dat mag ook de geloofsgemeenschap zijn voor veel mensen. Een plek waar mensen op adem kunnen komen in een tijd van snelheid en efficiency. Waar je je in vertrouwen uit kunt spreken en waar je veilig bent. Dat mag de gemeente *zijn* én dat is een opgave waar continu aan gewerkt moet worden. Want we horen ook verhalen van mensen die beschadigd raken en over grenzen die overschreden worden. Een belangrijk thema om je als kerkenraad en gemeente op te bezinnen. Hoe zijn wij als gemeente van Christus een vertrouwd en veilig thuis?

Zie voor informatie over *Veilige gemeente* de website van de Protestantse Kerk. De tentoonstelling 'Uit het paradijs' waar ik naar verwijst, is een coproductie van het Bijbels Museum en Museum Krona die tot en met 16 maart 2025 te zien is in Museum Krona in Uden. Daarna van 28 maart tot en met 26 oktober in licht gewijzigde samenstelling in Museum Klooster Ter Apel. Meer info: <https://bijbelsmuseum.nl/uit-het-paradijs/>

Samen Jong



Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, staat tijdens de classicale vergadering van 11 februari 'samen jong' op het programma. Samen jong is bedoeld om vanuit zes kernwaarden en praktische tips na te denken en te leren hoe je jong en oud verbindt in de kerk en hoe je dit kan toepassen in jouw lokale context. Jongeren en het jeugdwerk kunnen hier verrassende richtingwijzers zijn hoe je kerk kan zijn voor alle generaties. Dit uitgangspunt past goed bij ons classicale speerpunt: Grijs en groen – over generaties in de kerk. Jeugdwerker Ramona van den Hoed vertelt ons meer over dit onderwerp en gaat met ons in gesprek. Zij zegt over zichzelf: "Mijn droom voor het jeugdwerk in Nederland is dat iedere jongere een kans krijgt om God te leren kennen en leert hoe hier vorm aan te geven in het eigen leven. Onderdeel zijn van een kerk of community is essentieel. Mijn hoop is dat het jeugdwerk geen los onderdeel blijft. Jeugdwerk draagt bij aan het bouwen van kerk voor alle generaties." Naast de afgevaardigden zijn de jeugdwerkers en ook andere belangstellenden van harte welkom.

Praktische informatie: Bethabara, van den Berghlaan 79, 3781 GE Voorthuizen, dinsdag 11 februari, aanvang 19.30 uur tot 20.45 uur, opgeven bij cvVeluwe@kpnmail.nl tot uiterlijk 5 februari.

2^e scriba, is dat iets voor jou?

Onze 2^e scriba Henny Dolstra-Muggen neemt deze zomer afscheid na jarenlange trouwe inzet. Zij heeft heel wat verslagen gemaakt en ook menige scriba heeft haar aan de telefoon gehad of een mail gekregen voor het bezoek van de classispredikant. Twee taken waarvan we hopen dat er iemand is die denkt: dat past mij. Er mag een derde taak bij en dat is het redactioneel beheer van de website. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met het scribaat van de classicale vergadering: cvVeluwe@kpnmail.nl. De 2^e scriba is volwaardig lid van het (breed) moderamen, boventallig lid van de classicale vergadering en ouderling met bepaalde opdracht. Je werkt in een team met mensen die liefde hebben voor de kerk en zich geroepen weten om hun taak met vreugde te vervullen.

Dubbelexpositie Immanuelkerk Ermelo



(1) *Een heidens karwei! Zendingsverhalen voor kinderen* - Door de jaren heen zijn er honderden jeugdboekjes waarin over het werk van de zending en de zendelingen werd verteld verschenen. De zendingsorganisaties vonden dat een goede manier om de jeugd bekend te maken met het werk van de zendelingen en de zending en ... wat bekering betekende voor de lokale bevolking! Deze tentoonstelling geeft een overzicht van de ontwikkeling, door de jaren heen, van dit genre kinderboeken. Bij de boekjes wordt een aantal voorwerpen getoond, die in de boekjes worden besproken of afgebeeld. Een tentoonstellingsgidsje leidt de bezoeker langs de boekjes en de voorwerpen. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling is tevens een boek verschenen met achtergrondinformatie over schrijvers, illustratoren en uitgevers van (jeugd)zendingsverhalen.

(2) *De boodschap van Balinese schilders – De Bijbel verbeeld vanuit Balinees perspectief* - Het tweede deel van de expositie bestaat uit 29 schilderijen, die gemaakt zijn op het Indonesische eiland Bali. Het betreft voornamelijk Bijbelse afbeeldingen, geschilderd door zowel christelijke als hindoeschilders.

De dubbelexpositie is van 28 januari tot en met 9 april in Ermelo te zien in de Immanuelkerk, Stationsstraat 137, 3851 ND Ermelo en wordt georganiseerd door [Stichting Zendingserfgoed](http://StichtingZendingserfgoed.nl). Deze stichting houdt zich bezig met het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van het erfgoed van de protestantse zendingen in Nederland. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur (voor uitzonderingen, info bij de koster!), tel. 0341 – 561 022, email: koster@gkermelo.nl.

Syrische vluchtelingen tijdelijk thuis in Harderwijkse pastorie

Ze woonden een paar jaar in verschillende azc's. Inmiddels hebben de Syrische vluchtelingen Ziad (44), Kamal (58) en Jamal (64) een verblijfsvergunning, maar nog geen huis. In afwachting daarvan wonen ze tijdelijk in een [Harderwijkse pastorie](#). Een mooie samenwerking met het project [de Thuisgevers](#), dat tijdelijke woonruimte biedt aan vluchtelingen. Annemieke ten Hove-Kroon van Present Harderwijk en tevens lid van de Hervormde gemeente te Harderwijk, vertelt dat er inmiddels een tweede groep statushouders in de pastorie komt wonen, nadat de eersten zijn verhuisd naar een definitieve woning.

Waarom zijn jullie als Hervormde gemeente Harderwijk mee gaan doen aan de Thuisgevers?

Vanuit naastenliefde, we hadden het ook gewoon aan particulieren kunnen verhuren, maar als we iets voor deze mensen kunnen betekenen dan doen we dat. En het is voor de maatschappij beter dat vluchtelingen niet in dure hotels hoeven blijven. De spullen voor de inrichting hebben we via de kringloopwinkel van de kerk geregeld. Namens Present heb ik een buddy gevonden voor de mannen, en samen doen we de sociale begeleiding. We hebben ze wegwijs gemaakt in Harderwijk, ze zijn meegenomen naar de mannenavonden die door de werkgroep kerk en vluchteling worden georganiseerd. Eén van de mannen hebben we ook medisch begeleid toen hij opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Ze vinden snel hun weg in de stad.

Tips voor anderen?

Ik vind De Thuisgevers een heel mooi initiatief omdat asielzoekers zo vaak in noodopvang moeten verblijven en er vaak leegstaande panden zijn die hiervoor ook gebruikt kunnen worden. Ik zou het ook andere kerkelijke gemeenten aanraden, ook vanuit naastenliefde. Het mooie van de Thuisgevers is dat je goed geholpen wordt met het maken van praktische afspraken, zoals het opstellen van een contract en het maken van huisregels. We hebben de bewoners ook uitgelegd hoe ze om moeten gaan met de buurt en kunnen integreren. Ook de kerkelijke gemeente is betrokken. Het valt voor de statushouders niet mee om een beeld te krijgen van alle regeltjes in Nederland. Dan is het heel fijn om een netwerk te hebben en met Nederlandse mensen contact te hebben.

Waarom hebben we hier als kerk een taak?

In de Bijbel staat dat we ons moeten ontfermen over de vreemdeling. Mattheus 25: Wat je voor de minsten hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan zegt Jezus. Iedereen kan met praktische daden een getuige zijn. Eén van de mannen zei: "Het is nu voor het eerst sinds drie jaar dat ik een eigen kamer heb. Hier ervaar ik rust en vrede."

Karel Jungheim, medewerker vluchtelingen van de Protestantse Kerk

Voorgangers gevraagd voor Kerkasiel



Op 21 november 2024 opende De Open Hof vanuit warmhartigheid de deur voor de familie Babayants. Om de diensten voortgang te laten vinden zijn er veel voorgangers nodig. De Open Hof nodigt voorgangers uit een bijdrage te leveren aan de voortgaande viering tijdens het kerkasiel. Als je dat wilt kun je als voorganger op de [website](#) een tijdsblok reserveren.

Online leeromgeving Leren pionieren



Hoe kun je (nog) meer missionair en diaconaal aanwezig zijn voor de mensen in je wijk of je plaats? Op de website van de Protestantse Kerk staan nieuwe [online modules met nuttige lessen](#). De modules zijn geschikt voor kerken en teams die bezig zijn met het ontwikkelen van proefplekken, zoals pioniersplekken, presentieplekken en kliederkerken. Dit kan gaan om nieuwe vormen

van kerk-zijn, maar ook om bestaande kerken die bouwen aan inclusieve communities.

Je kunt de lessen zelfstandig volgen, maar via [lerenpionieren.nl](#) kun je ook begeleiding krijgen, deelnemen aan een leerkring of subsidie aanvragen. Iedereen bepaalt voor zichzelf wat nodig is.

De Protestantse Kerk stimuleert dat nieuwe proefplekken de verbinding zoeken (of houden) met een lokale kerk. "Wij geloven dat dat belangrijk is. Daar zitten bijvoorbeeld potentiële vrijwilligers en mensen die kunnen bidden voor jouw initiatief. Het zorgt er ook voor dat ze je kunnen bevragen op je aanpak – dat is goed, want een proefplek moet niet een op zichzelf staand clubje worden. En andersom kan een lokale kerk veel leren van een proefplek, bijvoorbeeld om eens op een andere manier te denken."

Kerk in Actie: bedankt voor alle steun in 2024!



Voedselhulp voor 280.000 kinderen in Oekraïne. Medische hulp voor meer dan 3000 mensen in Libanon. Maar ook de training van 120 ambtsdragers en gemeenteleden om te werken aan verzoening in Rwanda. Een paar voorbeelden van hulp die kerken wereldwijd konden bieden met de steun van Kerk in Actie. Deze hulp was enkel mogelijk dankzij de inzet van kerkelijke gemeenten

in Nederland en dus met de giften die we in 2024 van u en jou ontvingen. Veel dank daarvoor! Ook in 2025 hopen we wereldwijd kerken te ondersteunen: met noodhulp in crisissituaties, met trainingen voor predikanten, ambtsdragers en gemeenteleden, waarmee ze geholpen worden om met woorden en daden te delen van hun geloof. Met projecten die kinderen een toekomst bieden en mensen op de vlucht een dak boven hun hoofd. Onmisbaar werk. Het zou geweldig zijn als jullie ons ook het komende jaar weer willen helpen. Maar voor nu: nogmaals bedankt voor jullie steun in 2024!

Met Kerk in Actie op reis naar Moldavië, Rwanda en Colombia. Aanmelden kan nu!

Speciaal voor kerken die Moldavië, Rwanda of Colombia steunen of serieus geïnteresseerd zijn in deze landen organiseert Kerk in Actie speciale 10 tot 14-daagse ambassadeursreizen. Deze reizen zijn bedoeld voor diakenen en ZWO'ers uit de Protestantse Kerk en organiseren wij samen met onze lokale partners en met reisorganisatie Livingstone. Tijdens deze reis ontmoet je de initiatiefnemers en medewerkers van de projecten, maar ook de mensen voor wie zij zich inzetten. Tijdens de reis is er alle ruimte voor bezinning en reflectie op wat we zien, horen en ervaren. Steunt jouw gemeente één van deze landen of zijn jullie hierin serieus geïnteresseerd? Dan mogen maximaal 2 personen (geen echtpaar) uit jouw gemeente zich aanmelden voor deze reis.

Meer informatie over de reizen, inclusief een uitgebreide beschrijving van de reisprogramma's en aanvullende voorwaarden is te vinden op de verschillende pagina's op onze website: [Moldavië](#), [Rwanda](#) en [Colombia](#). Uiteraard staan Jaantje en ik tot jullie beschikking voor meer informatie!

Een hartelijke groet van de Kerk in Actie consulenten in Gelderland en Flevoland,
Jaantje Vink j.vink@protestantsekerk.nl 06 15900278 (di,wo en do)
Arjen Overweg a.overweg@protestantsekerk.nl 06 21419631 (ma, di, wo en do)

Vacature in uw gemeente?



Als de predikant vertrekt, dan moet er veel geregeld worden. Als classis nemen we soms initiatief om met een kerkenraad in gesprek te gaan rondom de vacature. Natuurlijk kun je ook zelf contact zoeken met de classispredikant of de scriba. Zie ook het document rond beroepingswerk op de [website van classicale vergadering Veluwe](#).

Er is ook ondersteuning vanuit de Dienstenorganisatie. Het Mobiliteitsbureau adviseert bij het beroepen van een predikant of het aanstellen van een kerkelijk werker. Daarnaast biedt de mobiliteitspool de mogelijkheid om tijdelijk een ambulante predikant, interim predikant, kerkelijk werker of jeugdwerker in uw gemeente te laten werken. Is uw gemeente vacant na vertrek van de gemeentepredikant? Een ambulante predikant kan een aantal taken tijdelijk overnemen. Informeer naar de mogelijkheden bij de Mobiliteitspool via arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl of bel 030-8801880. Voor meer informatie: [Beroepingswerk | Vacature in de gemeente?](#)

Post HBO Contextueel werken in geestelijke verzorging en pastoraat bij CHE



De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) versterkt haar aanbod voor professionals met de nieuwe post-hbo-opleiding Contextueel werken in geestelijke verzorging en pastoraat. Deze opleiding komt voort uit de post-academische opleiding

voor predikanten van Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland die na ruim 20 jaar niet zelfstandig meer verder gaat.

Op vrijdag 24 januari ondertekenden Jan Hol, voorzitter College van Bestuur van de CHE, en ds Greteke de Vries, voorzitter van het bestuur van de Stichting Contextueel Pastoraat, de samenwerkingsovereenkomst. Dit markeert een nieuwe fase waarin de CHE deze waardevolle opleiding verder ontwikkelt binnen het aanbod van het Instituut voor Contextuele Benadering (ICB). "Voor de CHE, specifiek het ICB, gaat met deze overdracht een stille wens in vervulling", vertelt Kees Bregman, docent aan de CHE. "Het ICB biedt al een master en post-hbo aan voor hulpverleners en onderwijzers. Een soortgelijk aanbod, toegespitst op geestelijk verzorgers en pastores, verbreedt het palet van contextuele studies en past zondermeer bij de identiteit van de CHE. Juist in het werkveld van geestelijke zorg – bij justitie, in het leger en in zorginstellingen – neemt de betekenis van contextueel geschoelde werkers toe. Het ICB/de CHE speelt in op deze ontwikkeling."

De opleiding Contextueel werken in geestelijke verzorging en pastoraat richt zich, naast aandacht voor psychologische dynamieken en systemische invloeden, specifiek op relationele ethiek. Een mens is geen eiland, iedereen is verbonden met anderen en die anderen kunnen struikelblokken, zorgkinderen maar ook hulpbronnen zijn. Of het nu gaat om predikanten, humanistisch raadsliden of geestelijk verzorgers - de opleiding helpt hen om in gesprekken met hun cliënten de impact van relaties op levensvragen beter te begrijpen.

Ook Greteke de Vries is blij met de overname. "De Stichting wil graag het contextuele gedachtegoed in een stevig instituut onder brengen, zodat ook de komende decennia geestelijk verzorgers, pastores en kerkelijk werkers van diverse gezindten contextueel geschoold kunnen worden. Inhoudelijk is het voor deze doelgroep interessant om voortaan samen te studeren met professionals uit andere beroepsgroepen en les te krijgen van meer verschillende docenten. De Stichting blijft betrokken bij het specifieke deel waarin de studenten menselijke relaties vanuit religieuze en culturele bronnen zullen doordenken."

De opleiding start in september 2025 op de CHE, meer informatie kun je vinden op:

[Deeltijd Contextueel werken in geestelijke verzorging en pastoraat | Christelijke Hogeschool Ede](#)

Gids voor geloofs- en gemeenteopbouw



Enkele jaren geleden verscheen het boek *De Geest wijst de weg*. Nu is er een praktische gids verschenen, met als titel: *De Geest schenkt graag nieuw leven*. In dit boekje worden de inzichten van *De Geest wijst de weg* compact, concreet, flexibel en gefaseerd toegepast. Ds. Noorloos schreef deze gids samen met Ds. Jelle de Kok om kerkenraden en gemeenteleden een praktische en inspirerende manier te bieden om aan de slag te gaan met geloofs- en gemeenteopbouw, waarin de Heilige Geest een centrale rol vervult. "We hebben de Geest van God en Zijn gaven nodig om de kerk op te bouwen. Wie concreet aan de slag gaat met deze gids zal verrast worden dat de Geest ons inderdaad de weg wijst."

Voor advies en eventuele begeleiding bij het werken met dit boekje is ds. B. Heslinga in Vaassen beschikbaar. Tel. 0646458207 Mail: bheslinga@telfort.nl.

Congres Heilige Ruimte - "Het begin van iets nieuws"

Na het geslaagde eerste congres in de Oude en Nieuwe Kerk van Delft, vindt op 12 maart 2025 het tweede congres Heilige Ruimte plaats in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Met Samuel Wells, de creatieve en ondernemende voorganger van St.-Martin-in-the-Fields in Londen, als hoofdspreker belooft het een dag te worden waar visie en praktijk elkaar ontmoeten.

Het eerste congres in mei 2024 richtte zich op de betekenis van monumentale kerken in onze tijd. Dit jaar staat de dagelijkse praktijk centraal: hoe kunnen kerken een gezond evenwicht vinden tussen hun historische waarde en hedendaagse functie?

Samuel Wells, auteur van meer dan 40 boeken, deelt zijn ervaringen uit Londen. Onder zijn leiding heeft St.-Martin-in-the-Fields een bijzondere balans gevonden tussen kerkelijke activiteiten en commerciële evenementen. De locatie van het congres, de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden, is zelf ook een voorbeeld van deze zoektocht. Met de ontwikkeling van het stadsklooster zoekt deze kerk naar nieuwe wegen om betekenisvol te zijn voor de stad.

"Veel kerken staan voor grote uitdagingen," vertelt Nyncke Graafland, directeur van de Oude en Nieuwe Kerk Delft. "Ze moeten kiezen tussen een traditioneel verenigingsmodel of het gebouw overdragen aan commerciële partijen. Met dit congres willen we laten zien dat er ook andere wegen zijn, waarbij het verdienmodel en de visie hand in hand gaan. Ik ben ervan overtuigd dat deelnemers met de opbrengst van dit congres verder kunnen. Of je nu je vanuit de kerk bezighoudt met het beheer van kerkgebouwen, of dat je daar bijvoorbeeld vanuit de politiek verantwoordelijk voor bent." Het programma biedt ruimte voor praktische vraagstukken én inspiratie. Het congres is een gezamenlijk initiatief van VKB Kerkrentmeesters, de Christelijke Hogeschool Ede en de Oude en Nieuwe kerk in Delft. Zie voor meer informatie: [Congres Heilige Ruimte - "Het begin van iets nieuws"](#)

Inspiratiedag Samen oplopen



Welkom op de Inspiratiedag Samen Oplopen op zaterdag 17 mei in de Plantagekerk in Zwolle. Een dag waarop je kennismaakt met oude en nieuwe vormen van geestelijk optrekken met mensen en (her)ontdekt hoe waardevol geestelijke vorming en geestelijke begeleiding is. Een dag om inspiratie op te doen en zelf geïnspireerd weer naar huis te gaan. Deze dag is een initiatief

van de beroepsvereniging Geestelijke Begeleiding, in samenwerking met Ouderlingenblad, Protestantse Theologische Universiteit en de Christelijke Hogeschool Ede (Opleiding Theologie). Op www.geestelijkebegeleiding.nl vind je informatie over programma en bijdragers en kun je je aanmelden.

Informatie over de classis

Website: www.pknclassisveluwe.nl



Je ontvangt deze 'Ontmoeten op de Veluwe' omdat je betrokken bent bij de Classicale Vergadering Veluwe. Voel je vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in het kerkblad of op de website van je gemeente. In de Nieuwsbrief is ook ruimte voor initiatieven of ervaringen uit de gemeenten in de classis. Stuur dus gerust iets in.

ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77