



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 23 maart 2025, 21^e jaargang, nummer 12

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

Zondag 23 maart: 10.00 uur: dhr. K. *Bulens* uit Apeldoorn
koster & techniek: Cor *Hania*
organist: Henk *Mulder*
1^e collecte: werelddiaconaat, 2^e collecte: kerk
de bloemen gaan naar fam. van *Egmond* van de *Koningsveldstraat*
koffieschenkers: Wilma van *Beek* & Anne Jan *Kooistra*

Zondag 30 maart: 10.00 uur: ds. A.P. *de Graaf*, aansluitend wijkmorgen
organist: Hennita *Benjamins*
koffieschenkers: Annemieke *Bosch* & Tilly *Hertog*

Jarig

Morgen, maandag 24 maart, is br. *Tinholt* van de *Arnhemseweg* jarig, de dag erop, dinsdag 25 maart is br. *van Egmond* van de van de *Koningsveldstraat* jarig, en komende donderdag 27 maart is zr. *Akkerhuis* van de *Keizersmantel* jarig. We willen als gemeente u allen samen met allen, die u dierbaar zijn, hiermee van harte feliciteren, en wensen u Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

Het bloemstuk

Kernwoorden: genade, geduld. Schikking: het kruis komt iets hoger op de aardbol te liggen. Een vijgentak zonder vruchten staat naast het kruis om de boodschap 'we schieten tekort' te versterken. Rode takken versterken de lijnen van het kruis, en benadrukken het geduld en de genade van God.

De 1^e collecte van vandaag

In *Moldavië*, het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen, of hebben in alcohol troost gezocht. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde, die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af, en lopen risico om slachtoffer van geweld en misbruik te worden. Kerken en *Youth*

for Christ willen dat voorkomen. Hun goed opgeleide vrijwilligers vangen de kinderen in de 45 dagcentra van kerken op. Hier krijgen 1.400 kinderen huiswerkbegeleiding, een maaltijd en bijbellessen. Ook kunnen ze meedoen aan sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst, wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Help je mee?

Met jouw gift aan het programma werelddiaconaat van *KerkinActie* geef je aan kinderen in *Moldavië* de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Van harte aanbevolen!

Vanuit de gemeente

Afgelopen maandag 17 maart kreeg br. *Kamminga* van de *Hoeven* de voor hem teleurstellende mededeling, dat terugkeer naar huis niet meer mogelijk is. Er zal naar een passend tehuis gezocht worden. Afgelopen woensdag ging het weer minder met hem, waardoor hij opnieuw in het *Gelre* ziekenhuis opgenomen is. Zo stapelt teleurstelling zich op teleurstelling. We wensen hem heel veel sterkte in deze onzekere tijd toe.

✍ Ds. *A.P. de Graaf*.