



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 30 maart 2025, 21^e jaargang, nummer 13

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

Zondag 30 maart: **10.00** uur: ds. A.P. de Graaf, aansluitend wijkmorgen
koster & techniek: Theo Hertgers
organist: Hennita Benjamins
1^e collecte: werelddiaconaat, 2^e collecte: kerk
de bloemen gaan naar fam. Hania van de Willem Kolffweg
koffieschenkers: Annemieke Bosch & Tilly Hertog

Zondag 07 april: **10.00** uur: ds. J. Lammers uit Beekbergen
organist: Henk Mulder
koffieschenkers: Cees & Elly Bogerman

Jarig

Komende woensdag 02 april is br. Schiebaan van het Engeland jarig, komende donderdag 03 april zijn zowel br. Akkerhuis van de Keizersmantel als zr. Modderkolk van de Tullekensmolenweg jarig, en de dag daarop, vrijdag 04 april, is br. van den Beld van de Waterjufferstraat jarig. We willen als gemeente u samen met allen, die u dierbaar zijn, hiermee van harte feliciteren, en wensen u Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

Het bloemstuk

Kernwoorden: feest, verloren en gevonden, uitnodiging. Er zijn 3 gelijkenissen: de verloren zoon, 100 schapen, 10 penningen.

Schikking: het kruis komt weer iets hoger op de aardbol te liggen. Rond de aardbol staan vergeet-mij-nietjes. Aan het kruis een slinger van Judaspenning en wol, als teken van vreugde over dat, wat bij de schapen en bij het geld gevonden is.

De 1^e collecte van vandaag

In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen in wijken vol armoede en geweld op. Het buurtcentrum van FPT is een veilige plek, waar ze voor sport, spel en creativiteit terecht kunnen. Elk jaar kunnen hier ook 45 jongeren een koksopleiding vol-

gen. Ook ouders worden begeleid. De kinderen leren hun rechten kennen. Ze worden tegen geweld weerbaar gemaakt, en kunnen op deze manier een beter bestaan opbouwen. Voor veel kinderen is het centrum hun 2^e thuis. KerkinActie steunt via het programma Werelddiaconaat kwetsbare kinderen in Colombië en waar ook ter wereld om een beter bestaan op te bouwen. Hartelijk dank voor je gift.

Kerkdienst

Vandaag lezen we als bijbelgedeelte Mark. 9:14-29, waarin een vader zijn zoon bij de Here Jezus brengt om hem te helpen. Er gebeurt dan van alles, wat de fundamenten van ons bestaan raakt. We denken erover na.

Aansluitend op de kerkdienst is de wijkmorgen van ouderling Anne Jan Kooistra. We gaan over de 40-dag-tijd: de tijd naar de Stille week & Pasen toe in gesprek. Wat betekent deze tijd voor u, en hoe beleeft u deze tijd? Hij ziet graag, dat deelnemenden zich bij hem opgeven, zodat er met de hoeveel koffie en thee rekening gehouden worden kan. Dat kan via zijn e-mailadres annejan2011@live.nl of zijn telefoonnummer 06-51633146.

 Ds. A.P. de Graaf.