

afhankelijk, ook al deed niet elke school er aan mee. De kriebels waren er en zijn er. Onafhankelijk van een duiding. Nee, niet die kriebels, hoe herkenbaar ook. De dagen lengen, zeker nu de zomertijd aangebroken is. Een enkel nachtvorstje nog, maar dan heb je het ook gehad. Hogere temperaturen, bloemen schieten tevoorschijn, de anemoontjes, de corydalis ('kindje op moeders schoot' of 'vogeltje op een krukje'), de goudveil, het speenkruid, een enkele paardenbloem, etc. Bomen als de magnolia's staan in volle bloei. De brandnetels schieten de grond uit. Wonderbaarlijk is de veerkracht van de natuur als de lente begint. Lentekriebels, ook bij de vogels, die al weer nestmateriaal aan het slepen zijn. Jaarlijks komt een eendenstel terug, alleen de woerd zwemt nu in de vijver; de ander is al aan het broeden?

Lentekriebels. Sommige mensen hebben er echt last van, want dan beginnen ze onherroepelijk aan 'de grote schoonmaak'. Mijn ouders woonden voor de oorlog in Zuid-Hollands dijk-dorp. Aan de voet van de dijk stonden lage huisjes. In de schoonmaakwoede ging alles naar buiten en werden de huisjes letterlijk met bezemen gekeerd. Niet overbodig trouwens. Vanaf de dijk keek je zo gewoon op de daken. En ook die werden met zeepsop afgeboend. Wat zouden de mensen wel niet zeggen, wanneer je dat achterwege liet!

Lentekriebels. Grote schoonmaak, ook in een wat groter dorp in de Gelderse Vallei. Alle meubels uit de kamer naar buiten op het trottoir, en dan de kamervloer een goede beurt geven, soppen, dweilen. De kamer lekker laten drogen onder een kop koffie bij de buurvrouw in de keuken. Na een klein uurtje weer terug naar het eigen honk ... Meubels weg! De kraakwagen was die morgen langs geweest. Lentekriebels kunnen dan wel even pijn doen!

Maar nu positief: wanneer je met de grote schoonmaak zo weer eens door jouw spullen gaat, ontdek je ook, dat er wel eens wat weg kan, lang niet gebruikt, past niet meer, is uit de mode (wat dat ook zijn mag), is inmiddels overbodig, de kinderen zijn de deur uit, nou ja, zo zijn er een heel aantal redenen om van alles de deur uit te doen. Daar hoeft de kraakwagen niet voor langs te komen. Je brengt het zelf wel weg. Het grote spul naar 'Aruba', en wat toch nog leuk bruikbaar is (voor een ander) naar De Schuur, die hoog aange-

schreven staat onder de kringloopwinkels in Gelderland.

Lentekriebels kun je zo verbinden met kringloopwinkels. Dan krijgen die kriebels zelfs nog meer zin en zouden ook nog een thema op de basisschool kunnen zijn ...

Ouders, leerkrachten, kinderen ze zijn van harte welkom bij de kringloopwinkel in ons dorp; er is koffie, er is thee. Waar? Achter Molenvaart 5 te Lieren. Wanneer? Donderdagmiddag, van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag, van 10.00 tot 16.00 uur.

Anne Schiebaan.

De Huiskamer

Elke woensdagmorgen bent u in de *Huiskamer* in het *Trefpunt* vanaf 10.00 uur weer van harte welkom om elkaar voor een praatje, een spelletje, en het delen van gezelligheid te ontmoeten.

Paasontbijt

Paaszondag 20 april organiseren we ook dit jaar weer een gezellig gezamenlijk *Paasontbijt* in het *Trefpunt*. Het ontbijt start om 09.00



uur. U kunt zich hiervoor via de inschrijffijst opgeven of door een e-mail naar ontmoeten@pknlieren.nl te sturen. Geeft u hierbij

aan met hoeveel personen u komt. Aanmelden kan tot en met woensdag 16 april. Er wordt voor het ontbijt geen vaste bijdrage gevraagd, maar u heeft de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te geven. Komt u ook?

Om het Paasontbijt te kunnen organiseren hebben we nog vrijwilligers nodig. Vind je het leuk om met het klaarzetten, eieren koken of opruimen te helpen? Neem dan contact met ons op! E-mail naar ontmoeten@pknlieren.nl of bel/app 06-41072090 (Saskia).

Vanuit de gemeente

Morgen, maandag 07 april, gaat br. *Kammin-ga* vanuit Randerode tijdelijk naar *Casa bonita* in Apeldoorn. Daar zal hij verblijven, totdat er een plek in het Zonnehuis vrijkomt. We wensen hem sterkte bij deze grote verandering in zijn leven toe.

 Ds. A.P. de Graaf.