



Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Zondag 22 maart 2026, 22^e jaargang, nummer 12

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:

- Zondag 22 maart: 10.00 uur: dhr. K. Droger uit Apeldoorn
kosteres & techniek: Anke ter Riet
organist: Hennita Benjamins
1^e collecte: werelddiaconaat, 2^e collecte: kerk
de bloemen gaan naar zr. Vergeer van de Dorpstraat
koffieschenkers: Annemieke Bosch & Tilly Hartog
- Zondag 29 maart: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, Palmzondag
organist: Henk Mulder
koffieschenkers: Thea Akkerhuis & Ada van Dam
- Donderdag 02 april: 19.30 uur: ds. J. Lammers uit Beekbergen, Witte Donderdag met avondmaal
organist: Hennita Benjamins
koffieschenkers: niet van toepassing
- Vrijdag 03 april: 19.30 uur: ds. J. Lammers uit Beekbergen, Goede Vrijdag
organist: Henk Mulder
koffieschenkers: niet van toepassing
- Zaterdag 04 apr: 19.30 uur: ds. J. Lammers uit Beekbergen, Stille Zaterdag
organist: Willem Kroon
koffieschenkers: niet van toepassing

Jarig

Komende dinsdag 24 maart is br. *Tinholt* van de Arnhemseweg jarig, woensdag 25 maart is br. *van Egmond* van de van Koningsveldstraat jarig, en komende vrijdag 27 maart is zr. *Akkerhuis* van de Keizersmantel jarig. We wensen als gemeente u samen met al uw dierbaren een fijne dag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

Bedankt

Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van *Hans Paul*. Fijn, dat er zoveel lieve mensen om ons heen staan.

Wim & Aag.

De bloemschikking van vandaag

Johannes 11:25 ‘Jezus zei: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven”.’

Schikking: bewogenheid, zorg voor elkaar en zorg om elkaar, daarover gaat dit verhaal. Handelen uit bewogenheid is als handelen uit liefde, het goede willen doen. In de grote vaas worden daarom rode kornoelje takken geplaatst. De sierlijke bloemen van het gebroken hartje lijken op verdriet en vreugdetranen. De geurende bloeiende bloemen van de skimmia versterken de onverwachte vreugde. In Azië is de symbolische betekenis van deze bloem liefde in verbondenheid. De bloemen van

de rode scabiosa zijn aan de takken als teken van liefde en de geest toegevoegd.

Woorden bij de schikking: bloemen als tranen huilen om het missen van een geliefde. Geurende bloemen en rode takken herinneren aan het samengeleefde leven.

De Huiskamer

Elke woensdagmorgen bent u in de *Huiskamer* in het *Trefpunt* vanaf 10.00 uur weer van harte welkom om elkaar voor een praatje, een spelletje, en het delen van gezelligheid te ontmoeten.

Gezamenlijke gespreksgroep

Komende woensdagmorgen 25 maart komen we hier in Lieren voor de laatste keer in dit kerkelijk winterseizoen samen. We gaan met elkaar over Pred. 3:16-22 in gesprek. Over de plaatsen, waar recht en onrecht heersen. En hoe de Prediker uitspreekt, dat dieren en mensen in hun dood niet verschillen. We gaan erover in gesprek.



Paasontbijt

Paasmorgen 05 april organiseren we ook dit jaar weer een gezellig gezamenlijk paasontbijt in het *Trefpunt*. Het ontbijt start om 09.00 uur. U kunt zich hiervoor via de inschrijflijst opgeven, of bel/APP 06-83998382 (*Els*). Aanmelden kan t/m zondag 29 maart. Komt u ook? Er wordt geen vaste bijdrage voor het ontbijt gevraagd, maar een vrijwillige bijdrage is mogelijk. Vind je het leuk om te helpen met het klaarzetten, eieren koken of opruimen, we kunnen nog hulp gebruiken. U kunt zich op de inschrijflijst opgeven, of bel/APP *Els*.

Werkgroep ontmoeten.

Vanuit de gemeente

Vorige week dinsdag 10 maart werd *zr. Vergeer* van de Dorpstraat in het Academisch ziekenhuis van *Utrecht* opgenomen met de bedoeling om daar een ingrijpende operatie te ondergaan. Gelukkig behoefde dat niet door te gaan, omdat de medicijnen beter aansloegen dan verwacht. Afgelopen dinsdag 17 maart kon zij weer naar huis terugkeren. We zijn met haar en haar man dankbaar, dat alles i.t.t. de aanvankelijke grote zorg toch zo goed afgelopen is. We wensen als gemeente haar thuis een voorspoedig herstel toe.

Vorige week zaterdag 14 maart werd *br. Leene* van de Hulleweg onwel in het *Gelre* ziekenhuis opgenomen. De medische behandeling sloeg goed aan, en afgelopen maandag 16 maart kon hij weer naar huis terugkeren. We wensen hem als gemeente sterkte in deze onzekere periode toe.

Afgelopen vrijdag 20 maart kreeg *zr. van de Beek* van de Koningspage het heel trieste bericht, dat haar dochter op Aruba overleden is. Al maanden lang had zij een noodzakelijke operatie nodig, die echter niet op Aruba uitvoerbaar was. Het kon wel hier in Nederland plaatsvinden, maar een benodigd vliegtuig (met personeel met een medische achtergrond) was in deze periode niet beschikbaar, en dat is haar nu fataal geworden. We beseffen, dat er hernieuwd een groot verdriet in haar leven binnengekomen is, en bidden haar Gods troost en kracht in deze moeilijke periode toe.

 Ds. *A.P. de Graaf*.